

Η «Διακονία» ενάντια στα ναρκωτικά

Πολιτισμός / Εκδηλώσεις

Κατερίνα Χουζούρη



Η 26^η Ιουνίου, είναι η παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών. Στο μήνυμά του για την ημέρα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ.κ. Ιερώνυμος, τονίζει μεταξύ άλλων ότι:

«Η σημερινή ημέρα μας θυμίζει πως ο άνθρωπος έχει δικαίωμα να επιλέξει για τον εαυτό του καταστροφικές επιλογές, πως ο Θεός τον έπλασε τόσο ελεύθερο που να μπορεί να αρνηθεί ακόμα αυτό το ίδιο το δώρο της ζωής. Γιατί η επιλογή των ουσιών δεν είναι τίποτε άλλο από την άρνηση του δώρου της ζωής... Η Εκκλησία θα στέκεται όμως πάντα βοηθός σε όσους ακούν μέσα τους τη φωνή της λογικής, που τους καλεί στη ζωή... πιστεύουμε πως μόνο η ζωή στερεωμένη σε γερά θεμέλια μπορεί να αποφύγει τον κίνδυνο των εξαρτήσεων. Ευχόμαστε ο Θεός να ενισχύει τον αγώνα όλων των παιδιών που δοκιμάζονται και να δυναμώνει και να φωτίζει τις οικογένειές τους».



Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών και της Παράνομης Διακίνησής τους, (26 Ιουνίου), το ίδρυμα «ΔΙΑΚΟΝΙΑ» διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «Λαϊκά παραμύθια ενάντια σε δύσκολους καιρούς». Ο Δημήτρης Προύσαλης αφηγείται ιστορίες (για ενήλικο κοινό), με διαχρονικές αξίες που διδάσκουν και ψυχαγωγούν.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας «Παραμύθια και Μύθοι στου Κένταυρου τη ράχη», το Σάββατο 27 Ιουνίου 2015, στις 19.00μ.μ., στον Ι. Ναό Αγίου Νικολάου Καλλιθέας.

«Η βασική σκέψη είναι ότι εμείς στοχεύουμε στην πρόληψη, διότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να δουλέψουμε με ασθενείς πληθυσμούς, οπότε στοχεύουμε στον υγιή πληθυσμό, ο οποίος για να παραμείνει υγιής, θα πρέπει να δουλέψει κάποια δικά του χαρακτηριστικά. Και θεωρούμε ότι η τέχνη, το παραμύθι, η λογοτεχνία, όταν όλα αυτά προέρχονται από τη σωστή πηγή, από μόνα τους λειτουργούν θεραπευτικά και ενισχυτικά για τον άνθρωπο, οπότε ουσιαστικά όταν ένας άνθρωπος βρίσκει στη ζωή του διέξοδο μέσα από τη σωστή τέχνη, τη σωστή λογοτεχνία, έχει μια σωστή ψυχαγωγία και διασκέδαση, δεν θα αναζητήσει ουσίες ή πράγματα τα οποία δεν είναι ωφέλιμα γι' αυτόν. Αυτό είναι το γενικό σκεπτικό που μας έκανε να στραφούμε και να διοργανώσουμε αυτήν την εκδήλωση», είπε στην Πεμπτουσία ο Διευθυντής του Ιδρύματος Ψυχοκοινωνικής Αγωγής και Στήριξης «Διακονία», της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και Συνεργάτης του Δικτύου του Οικουμενικού Πατριαρχείου για την Ποιμαντική Διακονία στο Χώρο της Υγείας, Παν. Αρχιμ. κ. Χρύσανθος Παπαποστόλου.



Αρχιμ. π. Χρύσανθος Παπαποστόλου.

Σκοπός του Ιδρύματος «Διακονία», είναι η αντιμετώπιση των ψυχοκοινωνικών προβλημάτων του ανθρώπου με βάση τις ορθόδοξες αρχές, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινότητας σε θέματα πρόληψης, προαγωγής της σωματικής και ψυχικής υγείας καθώς και σε θέματα χρήσης και εξάρτησης και η εφαρμογή μεθόδων στους τομείς της πρόληψης, της θεραπείας και της αποκατάστασης.

Κατερίνα Χουζούρη

<http://bitly.com/1LrY4d1>