

12 Απριλίου 2016

Ο Πόλεμος στη Συρία και η δική μας συνείδηση

Πολιτισμός / Εκδηλώσεις



Οι σπουδαστές της Ειδικότητας «Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων» του Δ. ΙΕΚ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: “ΣΥΡΙΑ, ΧΤΕΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ: ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΝΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ”, την Τετάρτη 30 Μαρτίου 2016 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.



Η εκδήλωση είχε ως σκοπό τη συγκέντρωση ιατροφαρμακευτικού υλικού & ειδών πρώτης ανάγκης για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.



Το ιατροφαρμακευτικό υλικό διατέθηκε μέσω του ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ενώ τα είδη πρώτης ανάγκης διατέθηκαν μέσω της ΜΚΟ “ΟΙΚΟΠΟΛΙΣ”.



Στην εκδήλωση έγινε Παρουσίαση με θέμα “Η θρησκευτική και πολιτισμική ταυτότητα της Συρίας, χτες και σήμερα” από σπουδάστριες της ειδικότητας “Θρησκευτικού Τουρισμού και Προσκυνηματικών Περιηγήσεων” του Δ.Ι.ΕΚ Θεσσαλονίκης.





Η εκδήλωση περιλάμβανε επίσης και ομιλία Σύριας Ορθόδοξης μοναχής σχετικά με την κατάσταση στη Συρία σήμερα.



Οι κινήσεις
στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας
του 19ου αιώνα, από τον
1821 μέχρι το 1918

**ΣΥΡΙΑ: ΧΩΡΟΣ
...ΟΡΗΣΚΕΥΤΗΣ
ΣΥΝΕΙΣΗΜΕΡΗΣ**

Παραγωγή της Συγκέντρωσης
Ομάδα Σύνταξης: Ομάδα
Μαθημάτων 4

Ζεζάρτη Σπυριδίου
Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκης, 2011

Η εκδήλωση πλαισιώθηκε ακόμη μουσικά από σπουδαστές της ειδικότητας.



Συγκεντρώθηκε ικανοποιητικό ποσό ιατροφαρμακευτικού υλικού και ειδών πρώτης ανάγκης στο χώρο της εκδήλωσης, τα οποία προωθήθηκαν αμέσως μέσω των συνεργαζόμενων κοινωνικών οργανώσεων.



Θερμές ευχαριστίες εκφράζονται στον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμο για την άμεση ανταπόκρισή του στην παραχώρηση της Αίθουσας Εκδηλώσεων της Μητρόπολης καθώς και στο Κοινωνικό Ιατρείο Αλληλεγγύης και τη ΜΚΟ "Οικόπολις" για τη συνεργασία τους.





<http://bitly.com/1Xsg9dG>