

22 Απριλίου 2016

## **Μια φωνή από τη «Νινευή» - Απόψεις από την Ιεραποστολή στην Ταϊβάν**

[Ορθοδοξία](#) / [Ιεραποστολή](#)

[Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιερόθεος](#)





Πηγή [www.tribune.gr](http://www.tribune.gr)

Πάντοτε εκτιμούσα και σεβόμουν και βεβαίως, εξακολουθώ να εκτιμώ και να σέβομαι τους ανθρώπους εκείνους που έχουν όραμα και έμπνευση, που αγαπούν τον Χριστό και λόγω αυτής της αγάπης κάνουν έργα πέρα από τα συνηθισμένα, που κάνουν μεγάλες «επαναστάσεις» μέσα στην κραυγή της σιωπής, που κολυμπούν σε «ωκεανούς», αφήνοντας τον εαυτό τους στην Πρόνοια του Θεού.

Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ο π. Ιωνάς που ξεκίνησε μια δύσκολη αποστολή, ως άλλος Προφήτης Ιωνάς, να μιλήσει για την Ορθοδοξία στην μακρινή Ταϊβάν, να μεταφέρει την πλούσια θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας στην μυστικιστική Ανατολή.

Δεν ξέρω πως επέλεξε αυτήν την αποστολή. Αλλά το ότι ένας άνθρωπος ζή σχεδόν μόνος του σε μια «ξένη» χώρα, και ζή σε μεγάλο βαθμό την «ξενιτεία», το ότι παραμένει εκεί στις δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής και μαθαίνει την κινέζικη γλώσσα, προκειμένου να τους μιλήσει για την Ορθόδοξη θεολογία, που γι αυτούς είναι...κινέζικα, το ότι γνωρίζει με επάρκεια την θεολογική διαφορά της Ορθοδόξου Εκκλησίας από τις ανατολικές θρησκείες, η οποία διαφορά συγκεκριμενοποιείται κυρίως στην θεολογία του προσωπικού Θεού, το ότι ζή έξω από τα φώτα της δημοσιότητας και των δημοσίων σχέσεων, το ότι αισθάνεται

μεγάλη χαρά που τελεί την θεία Λειτουργία στην μακρυνή αυτή Χώρα και η χάρη της απλώνεται στον λαό, το ότι ξέφυγε τον πειρασμό της θρησκευτικής γραφειοκρατίας, των λεγομένων «πολιτικών της Εκκλησίας», και του εκσυγχρονισμού της ποιμαντικής το ότι ανήκει σε μια Εκκλησία που στην περιοχή εκείνη θεωρείται «παράνομη» κλπ. για μένα αυτό έχει μεγάλη αξία και σπουδαιότητα, δείχνει την αποφαιτική πλευρά της ορθόδοξου θεολογίας.



*Πηγή corfiatiko.blogspot.com*

Τελικά το θέμα είναι πως να είναι κανείς ο ίδιος μια ιεραποστολή, ένας Απόστολος και όχι να κάνη απλώς ιεραποστολή, πως να είναι ο ίδιος μια προσευχή και όχι να κάνη απλώς προσευχή, πως να είναι ο ίδιος μια θεολογία και ένας θεολόγος και όχι πως να διδάσκη θεολογία, πως να είναι ο ίδιος Χριστιανός και όχι πως να κάνη τον Χριστιανό, πως να είναι ο ίδιος ορθόδοξος Κληρικός και όχι πως να κάνη τον ορθόδοξο Κληρικό.

Το ότι ο π. Ιωνάς γνώριζε τον αείμνηστο π. Πορφύριο, τον μεγάλο αυτόν ασκητή, που διαβάζοντας κανείς τους απομαγνητοφωνημένους λόγους του αντιλαμβάνεται ότι είναι ένας νέος άγιος Συμεών Νέος Θεολόγος στην εποχή μας και το ότι έλαβε την ευλογία του, είναι στοιχείο σημαντικό για την όλη του πορεία.

Στην συνέντευξή του που δημοσιεύεται στην συνέχεια φαίνεται όλη η προσωπικότητα του π. Ιωνά και το περιεχόμενο της ψυχής του. Διαβάζοντας τις

απαντήσεις του που διακρίνονται για την ειλικρίνεια, την απλότητα και την καθαρότητα, πολλές φορές διερωτήθηκα: πως μπορεί να περάσει το έργο του π. Ιωνά στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και να γίνει είδηση; Και το θέμα αυτό αποκτά ενδιαφέρον όταν ως ειδήσεις χαρακτηρίζονται τα «σκάνδαλα» και οι άστοχες ενέργειες των αρρωστημένων μελών της Εκκλησίας και όχι η ζωή των αγίων και η μετάνοια των ανθρώπων. Η Ορθόδοξη Εκκλησία έχει μια «μυστική» ζωή που κινείται πέρα από την λογική και τις αισθήσεις και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτή από αυτούς που έχουν την λογική των «δερμάτινων χιτώνων».

Από την θέση αυτή αισθάνομαι την ανάγκη να προσευχηθώ στον Θεό να ενδυναμώσει τον π. Ιωνά, που ως άλλος Προφήτης Ιωνάς ζητά βοήθεια βρισκόμενος μέσα στο δικό του «θαλάσσιον κήτος», να τον ενισχύει στο έργο του, να αυξήσει την έμπνευσή του. Αισθάνομαι την ανάγκη να επαναλάβω τον λόγο του Χριστού «εγώ δε εδεήθην περί σου να μη εκλίπη η πίστις σου» (Λουκ. κβ', 32).



[Συνεχίζεται]

<http://bitly.com/1VM9AoK>