

# Ανάσταση, μία εμπειρία ψηλαφητή και πραγματική

Ορθοδοξία / Θεολογία

Πρεσβύτερος Νικόλαος Πάτσαλος



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/1UzODMy>]

Επιπρόσθετα, η Ανάσταση ως βιούμενο γεγονός από τους ίδιους τους αποστόλους και μαθητές του Κυρίου δεν υπήρξε μια φαινομενική ούτε φανταστική εμπειρία. Η Ανάσταση είναι εμπειρία ψηλαφητή, ζωντανή και πραγματική καθώς ομολογούμε στην Αναστάσιμη προσευχή «Ἄναστασιν Χριστοῦ Θεασάμενοι»[28]. Στην Ορθοδοξία εξάλλου, τίποτα δεν είναι φανταστικό ή νοησιαρχικό αλλά τα πάντα ομολογούνται, αφού προηγείται μια ψηλαφητή εμπειρία των όσων «άκηκδαμεν [...]έωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοίς ἡμῶν [...] ἐθεασόμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν».[29] Το ίδιο αισθητή είναι και η μυστική εμπειρία της Αναστάσεως που ζει ο τέλειος «θεοειδής»[30] άνθρωπος. Πρόκειται για εμπειρία που γίνεται αντιληπτή δια της «Φωτοφόρου Παρουσίας του Πνεύματος»[31].



Φυσικά, ο μέτοχος μιας τέτοιας εμπειρίας αναστάσιμου δοξασμού, διακατέχεται από πνευματικά αισθητήρια και προϋποθέσεις. Οι διαβεβηκότες «είς θεωρίαν ἐπίβασιν»[32] του αναστάντος ως κεκαθαρμένοι και φωτισμένοι ζουν την εμπειρία αυτή όχι μόνο δια των βιολογικών τους αισθήσεων αλλά και δια των πνευματικά αποκτηθέντων. Στον κανόνα του Πάσχα, το τελευταίο, αποδίδεται υμνολογικά με το περίφημο τροπάριο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού: «Καθαρθῶμεν τὰς αἰσθήσεις καὶ ὀψόμεθα τῷ ἀπροσίτῳ φωτί τῆς Ἀναστάσεως»[33]. Η υπέρβαση των ανθρωπίνων αισθήσεων ήταν τόσο οικεία εμπειρία για τον Άγιο Συμεών ώστε να διαλαλεί: «Οἵς οὖν ἐπιφανῆ ὁ Χριστός ἔξαναστάς, πάντως πνευματικῶς αὐτοῖς τοῖς πνευματικοῖς ὅμμασι ὄρωμενος δείκνυται· ὅταν γὰρ ἐν ἡμῖν διὰ τοῦ Πνεύματος γένηται, ανιστᾶ ἡμᾶς ἐκ νεκρῶν καὶ ζωοποιεῖ καὶ αὐτόν ἐν ἡμῖν ὅλον ὄραν ζῶντα δίδωσι, τὸν ἀθάνατον καὶ ἀνώλεθρον, οὐ μόνον δὲ, ἀλλά καὶ συνανιστῶντα καὶ συνδοξάζοντα ἡμᾶς ἐαυτῷ τρανῶς γινώσκειν χαρίζεται, καθώς πάσα θεῖα Γραφή μαρτυρεῖ.»[34]

Ο δοξασμός, η θέωση, που δεν είναι τίποτα άλλο από την θέα του εν δόξῃ αναστάντος Χριστού, είναι το θεμέλιο της πίστεώς μας κατά το δογματολόγο π. Ιωάννη Ρωμανίδη[35]. Η εμπειρία της κοινωνίας με το άκτιστο, ανέσπερο φώς, είναι η κατάσταση για την οποία δημιουργήθηκε ο άνθρωπος. Από αυτήν την κατάσταση ξέπεσε και επανεντάχθηκε μέσω της Ανάστασης του Κυρίου. Μέσω, λοιπόν, της Αναστάσεως «τὰ ἀρχαῖα παρήλθεν, ἵδού γέγονε καὶ νὰ τὰ πάντα»[36]. Εδώ ακριβώς εντοπίζεται «ἡ ἐγκεκρυμμένη τῆς πίστεως ἡμῶν δύναμις»[37]. Μια δύναμη που δεν καταστρέφει αλλά αλλοιώνει, ανακαινίζει, και μεταμορφώνει τον άνθρωπο.

Φυσικά, είναι «ἐγκεκρυμμένη» για όσους δεν έχουν ή δεν προσπαθούν να αποκτήσουν τις αγιοπνευματικές προδιαγραφές μετοχής στο μυστήριο της Αναστάσεως. Όπως επισημαίνει ο Άγιος Συμεών, αυτοί οι οποίοι «Μη διά τῶν ἔργων τήν πίστιν ἐπιδεικνύμενοι»[38] και επομένως η πίστη τους «νεκρά ἔστι»[39], δεν μπορούν να οικειοποιηθούν στη ζωή τους τον Θεό. Ας θυμηθούμε: «ό ἀγαπῶν με τάς ἐντολάς τάς ἐμάς τηρήσει καὶ ἔγὼ καὶ ὁ Πατήρ ἐλευσόμεθα καὶ μονήν παρ' αὐτῷ ποιησόμεθα»[40]. Η τήρηση, επομένως, των θείων εντολών προετοιμάζει εσωτερικά τον άνθρωπο. Τον αποκαθαίρει, έτσι ώστε να γίνει κατοικητήριο του Θεού που «ἡ παρουσία αὐτοῦ ἐξαναστήσῃ ἐκ νεκρῶν καὶ ζωοποιήσῃ αὐτόν καὶ τὸν ἀναστάντα ἐν αὐτῷ καὶ αὐτόν ἀναστήσαντα κατιδεῖν χαρίσηται»[41].

Επομένως, η ζωντανή πίστη έχει την προοπτική της εργασίας των εντολών που διαβιβάζει «ἐκ τοῦ θανάτου εἰς την ζωήν»[42]. Όσοι κατέχουν λοιπόν ζωντανή την πίστη και την κοινωνία με το Χριστό γνωρίζουν «τὴν δύναμιν τῆς ἀναστάσεως αὐτοῦ»[43].

#### [Συνεχίζεται]

[28] Αναστάσιμη Προσευχή. Βλ. Πεντηκοστάριον, ὥ.π.

[29] *Iω A'*. 1,1.

[30] Βλ. Συμεών Νέου Θεολόγου, *Ὕμνος 13, SC 156*, 258.

[31] Βλ. Συμεών Του Νέου Θεολόγου, *Κατήχηση 13, SC 104*, 198.

[32] Οσιακό απολυτίκιο.

[33] Αναστάσιμος Κανόνας Τροπάριο α΄ ωδής. Βλ. *Πεντηκοστάριο*, ὥ.π.

[34] Βλ. Συμεών Του Νέου Θεολόγου, *Κατήχηση 13, SC 104*, 200.

[35] Βλ. Πρωτοπρ. Ιωάννου Σ. Ρωμανίδου Καθηγητού Πανεπιστημίου, *Δογματική και Συμβολική Θεολογία της Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας*, τόμος Α, εκδ. Π. Σ. Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2004, σελ. 22-25.

[36] *B' Kor. 5,17.*

[37] Βλ. Συμεών Του Νέου Θεολόγου, ό.π.

[38] Βλ. Συμεών Του Νέου Θεολόγου, ό.π.

[39] *Iak. 2,26.*

[40] *Iω. 14,23*

[41] Βλ. Συμεών Του Νέου Θεολόγου, *Κατήχηση 13, SC 104*, 202.

[42] *Iω. 5,24.*

[43] *Φιλιπ. 3,10*

<http://bitly.com/28ZAndU>