

7 Ιουλίου 2016

Ιεραποστολή στην Ταϊβάν, αγώνας για να μη σβήσει η φλόγα της Ορθοδοξίας!

[Ορθοδοξία / Ιεραποστολή](#)

[Αρχιμ. Ιωνάς Μούρτος, Ιεραπόστολος](#)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/29i6c1v>]

Και να που γνωρίστηκε με κάποιους ανθρώπους από το μουσείο των θρησκειών. Είδε την τεράστια αφίσα τους στον πελώριο σιδηροδρομικό σταθμό της Ταϊ-Πέι, τους έστειλε ένα email και απάντησαν θερμά. Ζήτησαν να τους μιλήσει για την Ορθόδοξη εκκλησία. Δεν ήξεραν τίποτα. Μια ρωσική παλιά εικόνα είχαν μόνο... που... δεν ήξεραν τι σημαίνει. Τους έδωσε τα άμφια του. Σήμερα βρίσκονται στο μουσείο και τα βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι. Έβαλαν τεράστιες φωτογραφίες του με τα Άγια σκεύη, στο ύψος του τοίχου, όπως είχαν κάνει με άλλους ιερείς από όλες τις θρησκείες. Τους μίλησε για τη νοερά προσευχή.



Ο ιδρυτής του μουσείου, ένας βουδιστής μοναχός, που έζησε 15 χρόνια κάνοντας διαλογισμό μέσα σ' ένα τάφο, έμεινε έκπληκτος από την Ορθόδοξη πνευματικότητα!!!... Ο παπάς, του χάρισε ένα σταυρό αρχιμανδρίτη και ο βουδιστής τον φόρεσε... Αργότερα, του είπε ότι τον φυλάγει ευλαβικά στο κελί του!!!... Οργανώνουν βραδιά με φωτογραφίες και σλαϊτς για τον Ορθόδοξο μοναχισμό - σλαϊτς που η μοναδική συνεργάτης κ. Μ. έστειλε. Ο Θεός να ευλογεί τους τόσους λίγους ανεπίσημους που αυτοί πράγματι κάνουν την ιεραποστολή εδώ.

Στα εγκαίνια του μουσείου ήλθε ο ίδιος ο πρόεδρος της Ταϊβάν, υπουργοί κλπ.

Ο παπάς έδωσε την κάρτα του σε μεγάλους και τρανούς... ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ...έγραφε η κάρτα. Και μέσα του ευχόταν να μην κοιτάξουν στα χαρτιά της αστυνομίας και δουν πως δεν υπάρχει νόμιμη Ορθόδοξη εκκλησία εδώ... για μια χούφτα δολάρια....

Όλα καλά, μέχρι που ήρθε αυτό το χαρτί της αστυνομίας. Γιατί, τι θα τους πει τώρα σε τρεις μήνες; Ότι σπουδάζει μόνο κινέζικα;

Το ξέρει όλη η Ταϊβάν ότι έχει ιεραποστολικές δραστηριότητες...

—Άχ, Θεέ μου..., σκεφτόταν... Μην αφήνεις να χαθεί η Ορθόδοξη εκκλησία της Ταϊβάν... για μια χούφτα δολάρια....

Μεσάνυχτα... Κοίταξε να μαζέψει όσες δυνάμεις του απόμεναν γι' απόψε, ν' αντιγράψει κάτι για το αυριανό διαγώνισμα στα κινέζικα...Για την άδεια, είχε μπροστά του τρεις μήνες καιρό....

Για κείνη τη μια χούφτα δολάρια θα φρόντιζε ο Θεός, που ποτίζει διαρκώς το δέντρο της Ορθοδοξίας, σε κάθε γωνιά της γης...

Πηγή: «Εκκλησιαστική Παρέμβαση», «Μια φωνή από την Νινευή»

<http://bitly.com/29oGpbN>