

9 Αυγούστου 2016

Η ολοκλήρωση της ύπαρξης υπηρετώντας την Αποστολή

Ορθοδοξία / Ποιμαντική

Γιάννης Β. Σούλης, Φιλόλογος – Σχολικός Ψυχολόγος – Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Msc)



[Προηγούμενη δημοσίευση: <http://bitly.com/2aPtPzB>]

Ο ίδιος συναισθανόμενος την υψηλή αποστολή του έργου του - έργο που επιδιώκει την πνευματική αναγέννηση των ανθρώπων[27]- δεν θα παραλείψει με την ευκαιρία της τιμητικής επιβράβευσης του έργου του να δηλώσει: «*Η μεγαλύτερη χαρά που ένοιωθα και νοιώθω είναι όταν με το πετραχήλι μου, με την ιεροσύνη μου, μπορώ να στηρίξω ανθρώπους στη πίστη και να τους οδηγήσω στη μετάνοια και το δρόμο του Θεού»[28].*



Ακόμη και τα προβλήματα που, ενίστε προκαλεί το κοινωνικό περιβάλλον, δεν παύουν να είναι συντελεστικά ιδιαίτερης μάθησης για τον ίδιο, αφού γίνονται αφορμή, ύστερα από σχετική ψυχική κόπωση, να τονώνουν την ψυχική ανθεκτικότητα, ν' αναδεικνύουν την αξιοπιστία της κλήσης και να αποτρέπεται έτσι απειλούμενη προσωρινή εξουθένωση[29].

Εξάλλου, η πνευματικότητα που έχει αρκετά βαθύνει από την υπηρέτηση της κλήσης, θα λειτουργήσει θετικά, όταν η επίσκεψη ασθενειών δοκιμάζει την υπομονή της ψυχής του, που τελικά «αποδεικνύονται ευεργετικές για τη ζωή και την ψυχή του». Ο ίδιος βλέπει, με πνεύμα ταπείνωσης, την άλλη όψη της ασθένειας με νόημα, που γίνεται πρόξενος ευλογίας και αγιασμού[30]. Το αποτέλεσμα: η πνευματική αντιμετώπιση της αρρώστιας[31], η διαφορετική «ματιά» που βλέπει κανείς τη ζωή και τον κόσμο.

Πώς εκπληρώνεται / πραγματώνεται η ύπαρξη υπηρετώντας την κλήση.

Παρακολουθώντας τη «γραμμή ζωής» του π. Νικολάου, διαπιστώνουμε ότι η παρουσία της κλήσης στη ζωή του είναι διαρκής• είναι δε αυτή που ζωοποιεί την όλη δράση του και συνέχει, μαζί με την πίστη στο Θεό, το οικοδόμημα της πνευματικής του υπόστασης.

Οι δράσεις που εκπορεύονται από την έμπρακτη αφοσίωση στο κάλεσμα του Θεού(κλήση)[32]και υλοποιούνται από τον π. Νικόλαο με προσεκτικά βήματα, κάνουν τον κόσμο καλύτερο, ενώ αποτελούν μέρος της πνευματικότητας που υπηρετούν την φροντίδα της ψυχής.

Τέτοιες δράσεις, που εντάσσονται στα πλαίσια υπηρέτησης της Αποστολής, οδηγούν σταδιακά στην ολοκλήρωση της ύπαρξης. Το αποτέλεσμα είναι να αποτυπώνεται, με τον πανηγυρισμό του Προσώπου[33], χωρίς προσωπικό κομπασμό, μια αίσθηση προσωπικής ευχαρίστησης, δοξολογίας προς τον Θεό, ειρήνης και ευεξίας: εκτίμηση, σεβασμός, αναγνώριση, ειρήνη, αγάπη,χαρά, ικανοποίηση, δικαιώση, ευτυχία• στοιχεία, που απεικονίζουν ποιοτικές μορφές της αυτοπραγμάτωσης (ολοκλήρωσης)[34].

Για τους νέους είναι η καλύτερη ευκαιρία να εντρυφήσουν σε αυτή την αποτύπωση που δείχνει την περιπέτεια, αλλά και την ανάδειξη της κλήσης και της αποστολής, έτσι, όπως εκπληρώθηκε και δικαιώθηκε.

ΝΕΟΙ- Μαθαίνοντας από τις ζωές των άλλων

1.Προϋποθέσεις κατανόησης της προσωπικής ιστορίας ζωής των άλλων

Για να προσεγγίσουμε τη ζωή των άλλων, μέσα από την αφήγησή τους, χρειάζεται να δείξουμε σεβασμό στην αξία των εμπειριών των άλλων, να εκτιμήσουμε τη συμβολή της εμπειρίας τους στην προαγωγή της δικής μας προσωπικής μάθησης, να κατανοήσουμε την εμπλοκή της ιστορίας ζωής των άλλων στη δική μας ζωή, να παραμερίσουμε τη δική μας υποκειμενικότητα που μπορεί να μας εκτρέψει σε παρεμβατική την αφηγήσεων ιστορίας ζωής των άλλων.

[Συνεχίζεται]

[27]«Οἱ μὲν (πατέρες) ἔξαίματος καὶ ἔκθελήματος σαρκὸς, ἔγέννησαν, οἱ δὲ (ιερεῖς)τῆς ἐκ Θεοῦ γεννήσεως ἡμῖν εἰσὶν αἴτιοι...»(Ιωάν. Χρυσ. περί Ιερωσύνης, λόγος Γ'). Βλ. Χαρώνης Βασίλειος-Λαναρά Ουρανία, σελ. 279, 1995.

[28] Περ. Τάλαντο, Τεύχος 130, σελ. 6.

[29]Κόπωση (ψυχική) – burnout. Η υπέρβαση γίνεται με την συγκαταβατικότητα και την επιείκεια προς τους άλλους (βλ. Αθηναγόρας (Δικαιάκος), Μητροπ. Ιλίου, Αχαρνών & Πετρουπόλεως, σελ. 311, 2014)

[30] «Κύριος παιδεύει,...έπì τò συμφέρον, εἰς τò μεταλαβεῖν τῆς ἀγιότητος αὐτοῦ» (Ἔβρ. ιβ, 10).

[31] «'Εδόθη μοι σκόλοψ τῆ σαρκί, ἄγγελος σατᾶν, ἵνα με κολαφίζῃ. ἵνα μὴ ὑπεραίρωμαι» (Β΄ Κορ., ιβ΄, 7).

[32] Για εκείνους με κλήση, η ύπαρξη είναι αδιαχώριστη από τη σημαντική πράξη(Cochran. L., σελ.154).

[33] «Σε στιγμές ευφορίας νομίζω πως ξέρω να χτίζω σαν το χελιδόνι. Και ευχαριστώ τον Θεό». (Γ.Τσαρούχης - Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί) // «Έχω διαπιστώσει ότι αυτοί που έχουν βρει κάποιο νόημα της Αποστολής έχουν μια ειδική χαρά» (Bolles, σελ. 15, 2005).

[34] «Η αποδοχή των άλλων, η αγάπη, η χαρά είναι ποιότητες της ολοκλήρωσης» (CochranL, σελ.149, 1990).

<http://bitly.com/2aWMoIB>