

15 Αυγούστου 2016

## Στην Κοίμησή Σου

[Πολιτισμός](#) / [Ποίηση](#) / [Πολιτισμός](#)

[Κατερίνα Χουζούρη](#)



## Στην Κοίμησή Σου

του Ελευθερίου Μάινα



Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Η Κοίμηση της Παναγίας των Ψαριανών, περ. 1567, τέμπερα σε ξύλο, 61,4×45 εκ., Ερμούπολη, Εκκλησία της Κοίμησης της Παναγίας.

Δεν σε κρατούν σκελετωμένα δάκτυλα θανάτου,  
στον Άχραντο την άχραντη παρέδωκες ψυχή σου  
τρυγόνι, τρυφερά πριν κοιμηθείς στην αγκαλιά Του.

Στην κλίνη σου έκλινε τους ουρανούς κι ο ίδιος ήλθε,

δεν εμπιστεύτηκε τον πιο πιστό αρχάγγελό Του,

αδέξιος στη μεγάλη ώρα θα' ταν υπηρέτης.

Να βλέπουν μόνο, να θαυμάζουν ήλθαν οι αγγέλοι

το πώς η Κεχαριτωμένη αθάνατα πεθαίνει

κι από τη λογχισμένη Του πλευρά πληγής την πύλη,

μοναδική που βρήκε δρόμο στης Εδέμ τον κήπο

να επιστρέψει ακολουθώντας του παιδιού τα ίχνη

ανέρχεται στους ουρανούς μ' ολόσωμο το σκήνος.

Φτωχό τρυγόνι, που αποκοιμήθηκες στην αγκαλιά Του

δεν σε νανουρίζουν τώρα οι αγγέλοι στ' όνειρό σου,

Μεγαλυνάρια στη δόξα σου δονούν τους ουρανούς.

---

Ο Ελευθέριος Μάινας, καταγόταν από τη Σαντορίνη. Γεννήθηκε το 1928 στον Πειραιά. Εργάστηκε ως Θεολόγος Καθηγητής. Έγραψε άρθρα και ποιήματα, ενώ ασχολήθηκε και με τη μετάφραση. Βραβεύτηκε από τη Χριστιανική Λογοτεχνική Συντροφιά. Το παραπάνω ποίημα δημοσιεύτηκε στο πρώτο τεύχος, στο Περιοδικό Βημόθυρο, χειμώνας 2009-2010, που ήταν αφιερωμένο στην Παναγία και προέρχεται από τη συλλογή «Της Παναγίας», που περιλαμβάνει ποιήματα που έχουν δημοσιευτεί αλλά και αδημοσίευτα. Πέθανε το 1996.

Κατερίνα Χουζούρη

**<http://bitly.com/2b8fVc0>**