

23 Αυγούστου 2016

## Φεύγει ο Άγιος!

Ορθοδοξία / Θρησκευτική ζωή

π. Κωνσταντίνος Ι. Κώστας, παπαδάσκαλος



Σε κλίμα συγκίνησης το Βελβεντό ξεπροβόδισε στις 21-8-2016 (μετά τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ενοριακό Ναό του Αγίου Διονυσίου Βελβεντού) το ιερό λείψανο του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω από το Ναό και την Ενορία του στο Βελβεντό, στο Μοναστήρι του στον Όλυμπο. Κατά την αναχώρηση από τα χείλη όλων ακουγόταν ψιθυριστά και με συγκίνηση η φράση: Φεύγει ο Άγιος!



Το ιερό λείψανο του Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω αφίχθη από τον Όλυμπο στο

Βελβεντό το Σάββατο, 30-7-2016, φιλοξενήθηκε ως οικοδεσπότης και παρέμεινε στον ομώνυμο Ναό μέχρι και την Κυριακή, 21-8-2016.



Στην "αποχαιρετιστήρια" Θεία Λειτουργία έψαλαν στο αναλόγιο οι ψάλτες: Γιάννης Τζινίκος, Βασίλης Δαμιανάκης (από την Κρήτη), Βασίλης Καρανώτας, Δήμητρα Κίτση, Γιώργος Καραγιάννης, Γιάννης Παπαγόρας, Γιώργος Στεργιόπουλος.



Ήταν παρόντες και αρκετοί μαθητές, δάσκαλοι, φοιτητές-φοιτήτριες, διατελέσαντες εκκλ. σύμβουλοι, το μέλος της επιτροπής ανέγερσης του Ναού (1960) Νικόλαος Τζινίκος (92 ετών), ο δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού Ζήνων Παπαδημητρίου, ο πρόεδρος της Τ.Κ. Πλατανορέματος Γεώργιος Λαγογιάννης.



Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας και με τη δέηση “υπέρ υγείας και σωτηρίας”, τα Απολυτικά της Παναγίας (της Κοίμησής της) και του Αγίου μαζί και το Μεγαλυνάριό του, μέσα σε κλίμα συγκίνησης, “έφυγε ο Άγιος” από το Ναό και την Ενορία του για το Μοναστήρι του.



Τη συγκλονιστική φράση “έρχεται ο Άγιος” και “φεύγει ο Άγιος” την οφείλω στο λαό της Αιανής. Εκεί την πρωτάκουσα ως βαθύ βίωμα του λαού της Αιανής στην κατ’ έτος υποδοχή του ιερού λειψάνου του Αγίου Νικάνορος της Ζάβορδας. Αναρρίγησα τότε (1977) και εξακολουθώ ακόμα να αναρριγώ.







Για 23 ημέρες οι χριστιανοί από παντού είχαμε την ευκαιρία να ασπαστούμε (“να χαιρετίσουμε τον Άγιο”, όπως λένε παλιότεροι και νεότεροι, (κι είναι πολύ οικείο αυτό), να τον παρακαλέσουμε για τις ανάγκες, τις αδυναμίες, τα αδιέξοδά μας, να γίνουμε μέτοχοι – και με τη δική μας συνέργεια – της θείας Χάρης.





Υπήρξε αθόρυβη, συνεχής ροή των απλοϊκών ανθρώπων του Λαού από κάθε φύλο

και ηλικία, από τις γειτονικές και μακρινότερες τοπικές κοινωνίες-ενορίες. Από την Κοζάνη ήρθαν με λεωφορείο και ξαναήρθαν μερικοί με τα ΙΧ αυτοκίνητά τους φέρνοντας τα παιδιά και τα εγγόνια τους στον Άγιο. Κατόπιν αιτήματος του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Αγίας Κυριακής (Σκούλιαρης) το ιερό λείψανο του Αγίου μεταφέρθηκε στο χωριό, στη Θεία Λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου στον πανηγυρίζοντα ι. Ενοριακό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου Αγίας Κυριακής.



Στο χρόνο της παραμονής σημειώθηκαν (δυστυχώς) και ηχηρές απουσίες. Οι

οποίες επ' ουδενί επηρεάζουν (ευτυχώς) την πίστη, την προσήλωση των ανθρώπων στους Αγίους, το σεβασμό του λαού και την ευλάβειά του στα ιερά λείψανα των Αγίων.

Η μεταφορά έγινε με λεωφορείο και συνόδευσαν τον Άγιο 63 πιστοί - συνοδίτες. Δόθηκε έτσι η ευκαιρία να επισκεφτούν το Μοναστήρι, να προσκυνήσουν στην Κειμηλιοθήκη τα άλλα ιερά λείψανα, στο έξω Καθολικό (όπου τελέσαμε όλοι μαζί δέηση), στο άβατο, στο μέσα Καθολικό και στην Τράπεζα οι άνδρες, όπου είδαν τους χώρους της Μονής, στο Αρχονταρίκι, στο βιβλιοπωλείο.

Ο Ιερός Ναός εκφράζει, για μια ακόμα φορά, τις ευχαριστίες του στο Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερβίων και Κοζάνης κ. Παύλο και στον Ηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Αγίου Διονυσίου εν Ολύμπω Πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη Μάξιμο για την ευλογία του ιερού λειψάνου.



Ο Ιερός Ναός ευλογεί όλους (άνδρες και γυναίκες) που συνέδραμαν εθελοντικά στην καθαριότητα του ι. Ναού και των εξωτερικών χώρων του κατά την παραμονή του ιερού λειψάνου.



Χαίρε, ο νοήσας ψυχής την ευγένειαν, χαίρε, ο τηρήσας νοός την ευπρέπειαν.

Χαίρε, επόπτα της θείας δόξης, χαίρε, των κρείττω ο μυστοδότης.

Χαίρε, χορού Οσίων συνάριθμε, χαίρε, των σων προσφύγων υπέρμαχε.

Χαίρε, Τριάδος ο παραστάτης, χαίρε, των τέκνων σου ο προστάτης.

*(Χαιρετισμοί εις τον θείον και θεοφόρον πατέρα ημών Διονύσιον τον εν Ολύμπω, υπό Μοναχού Γερασίμου Μικραγιαννανίτου)*



Πάσης Πιερίας Καθηγητά, Βελβεντού Κοζάνης, εκουσίως συνοικιστά, ημών των  
αναξίων, πρεσβείαις Θεοτόκου, τας αμαρτίας λύσον, ω Διονύσιε. (Ι.Π.)

<http://bitly.com/2bB5M7R>