

13 Ιανουαρίου 2017

## **Η εγκύκλιος του Σεβ. Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως για την οργάνωση «Ελλήνων Συνέλευσις»**

Ορθοδοξία / Θρησκευτική ζωή

Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ελευθερουπόλεως, κ. Χρυσόστομος



### **Εγκύκλιος                    Σεβασμιωτάτου                    Μητροπολίτου Ελευθερουπόλεως περί του κινήματος «ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»**

Ελευθερούπολις, 5 Ιανουαρίου 2017

Αγαπητοί Αδελφοί και Πατέρες

Ένα όχι ευχάριστο γεγονός πριν από λίγες ημέρες, που συνέβη στην ενορία της Αυλής, μας έφερε αντιμέτωπους με ένα καινούργιο Κίνημα, το οποίο τα τελευταία

έτη έκαμε την εμφάνισή του στο πολιτικό κυρίως, αλλά και θρησκευτικό προσκήνιο της πατρίδος μας. Το νεοφανές αυτό πολιτικοθρησκευτικό κίνημα ονομάζεται «Ελλήνων Συνέλευσις» και αρχηγός του φέρεται κάποιος ελληνοαμερικανός ονομαζόμενος Αρτέμης Σώρρας.

Στο πανελλήνιο έγινε γνωστός μετά την εκπληκτική του δήλωση, ότι είναι κάτοχος τεράστιου οικονομικού πλούτου, καθώς έχει στη διάθεση του περίπου 600 δισεκατομμύρια ευρώ. Με αυτό το μυθώδες ποσό ισχυρίσθηκε, ότι θα λύσει το οικονομικό πρόβλημα της Ελλάδος, σβήνοντας προπάντων και εξαλείφοντας το μεγάλο και δυσβάστακτο χρέος της προς τους οχληρούς δανειστές της.



Η είδηση αυτή, όπως ήταν φυσικό, διέγειρε το ενδιαφέρον και ξύπνησε απότομα τις ελπίδες όχι λίγων συμπατριωτών μας, οι οποίοι έσπευσαν να βρεθούν κατά χιλιάδες στο πλευρό του νέου «εθνοσωτήρα». Έτσι αναπτύχθηκε ένα Κίνημα, με

την ονομασία που αναφέραμε στην αρχή. Στις τάξεις του εντάχθηκαν χιλιάδες οπαδοί και με διαφόρους αντιπροσώπους του σε όλη τη χώρα άρχισαν να διαδίδονται οι κεντρικές ιδέες του κινήματος. Λέγεται ότι πριν να δοθούν τα χρήματα του νέου φιλέλληνος κροίσου για την εξόφληση του εθνικού μας χρέους, τα μέλη του κινήματος «Ελλήνων συνέλευσις» καταβάλουν στα ταμεία του κάποια όχι ευκαταφρόνητη συνδρομή.

Αλλά για την Εκκλησία και τους υπεύθυνους ποιμένες της ποιό είναι κυρίως το πιο ανησυχητικό σημείο αυτής της παράξενης υπόθεσης; Η επαρχία μας το έζησε πριν λίγες ημέρες και με τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ενημέρωσης το πληροφορήθηκε σημαντικό τμήμα συμπατριωτών μας. Τι συνέβη ακριβώς: Μέσα σε ένα καφενείο του χωριού Αυλή είχαν συγκεντρωθεί μερικές δεκάδες περιέργων συμπολιτών μας, οι οποίοι άκουγαν κάποιον από τους αντιπροσώπους του εν λόγω νεοφανούς Κινήματος. Και όχι μόνο αυτό! Στο τέλος της ομιλίας ο αντιπρόσωπος άρχισε να απαγγέλει ένα είδος όρκου, του οποίου τα παράξενα λόγια επαναλάμβαναν ως ψιττακοί οι θαμώνες του καφενείου. Το περιεχόμενο του δοθέντος όρκου είναι αδύνατο να περιληφθεί στην παρούσα διαφωτιστική Εγκύκλιο μας. Είναι φρικώδες! Είναι εν πολλοίς ακαταλαβίστικο και σκοτεινό σαν το σκοτάδι της χειμωνιάτικης νύχτας. Που απευθύνεται; Σε ποιά θεότητα; Σε ποιόν υποχθόνιο δαίμονα; Αδύνατο να συμπεράνουμε. Και όμως είδαμε με πολλή θλίψη και κατάπληξη και ανθρώπους γνωστούς μας, νοικοκυραίους, ανθρώπους που δεν έπαιναν να δείχνουν κάποιο σεβασμό προς την Εκκλησία και τους λειτουργούς της να επαναλαμβάνουν απαθείς έναν ακατανόητο, σκοτεινό όρκο χωρίς να αντιδράσουν...

Μόλις πληροφορήθηκε τα παράξενα αυτά συμβάντα στην ενορία του ο εφημέριος της έτρεξε αμέσως και προσπάθησε να διαφωτίσει συντόμως τους ενορίτες του, που είχαν παρασυρθεί τέτοιες άγιες ημέρες σε παρασυναγωγή του αντιχρίστου. Η εμφάνισή του η ξαφνική και ο σωστός, ποιμαντικός λόγος του για να διαφυλάξει το ποίμνιό του από την επέλαση των λύκων, έφερε ταραχή, αντίδραση των υπευθύνων της συνάξεως και πιστεύομε και ξύπνημα μερικών κοιμωμένων συνειδήσεων. Πάντως καθώς βιντεοσκοπήθηκε το θλιβερό αυτό πρωτοφανές συμβάν δόθηκε η αφορμή σε πολλούς, και μάλιστα αρμοδίους, να εγκύψουν με περισσότερο ενδιαφέρον στο νεοφανές αυτό κίνημα του «φιλάνθρωπου» κροίσου και μελλοντικού «σωτήρα» της πατρίδος μας από την οικονομική χρεωκοπία.

Αγαπητοί μου

Αυτό που συνέβη στην επαρχία μας με τους οργισμένους οπαδούς του κ.Αρτέμη Σώρρα και τους παρασυρθέντες από το ποίμνιό μας ενορίτες μας θυμίζει ημέρες δύσκολες και πικρές των εσχάτων καιρών. Των ημερών του αντιχρίστου. Ο όρκος

που ακούσθηκε στο καφενείο της Αυλής ο ακαταλαβίστικος, με τις παράξενες αναφορές του σε άγνωστές μας θεότητες, η μνεία του αρχαίου πατρός των θεών, του Δία, οι μυστηριώδεις υποσχέσεις για ύπαρξη αμύθητων χρηματικών ποσών, ο υποκρυπτόμενος Μεσσιανισμός, όλα αυτά μας θυμίζουν τον Απόστολο του Θεού Παύλο, όταν φωτιζόμενος από το Άγιο Πνεύμα απαριθμούσε στο μαθητή του Τιμόθεο τα σημεία των εσχάτων καιρών. Του έγραφε: «έσται γαρ καιρός ὅτε της υγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ανέξονται, αλλά κατά τας επιθυμίας τας ιδίας επισωρεύσουσι διδασκάλους κυνηθόμενοι την ακοήν, καὶ από μεν της αληθείας την ακοήν αποστρέψουσιν, επί δε τους μύθους εκτραπήσονται» (Β Τιμ. 4,3-4).

Δηλαδή θα έλθει καιρός, που οι άνθρωποι δεν θα θέλουν να ακούσουν και να μάθουν την αλήθεια. Θα βρουν δασκάλους που θα διδάσκουν πράγματα, που θα ακούγονται ευχάριστα στα αυτιά τους. Θα έλθει καιρός που οι άνθρωποι θα περιφρονήσουν την αλήθεια και θα αρέσκονται στα παραμύθια...

Και νάταν μόνο τα παραμύθια! Την ασέβεια που διέπραξαν, να ορκίζονται στο Δία, δηλαδή, σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, στον ίδιο τον διάβολο, αυτό που θα το τοποθετήσουμε, πως θα το κρίνουμε; Καλά εκείνοι οι αντιπρόσωποι του κινήματος, επηρεασμένοι από παγανιστικές και αποκρυφιστικές θεωρίες, «μη νοούντες, πάλι κατά τον Απόστολο, μήτε α λέγουσι μήτε περί τίνων διαβεβαιούνται» (Α Τίμ. 1,7), αλλά οι χριστιανοί οι δικοί μας, τέτοιες άγιες ημέρες, που λατρεύεται ο Χριστός, ο πάμφωτος Ήλιος της Δικαιοσύνης, ο Οποίος μας εχάρισε το φως της αληθινής γνώσεως, έπρεπε τόσο εύκολα να παρασυρθούν και να επαναλάβουν τον φρικτό εκείνο διαβολικό όρκο;

Σας παρακαλούμε, Αδελφοί και Πατέρες, να έχετε όλα αυτά υπόψη, να διαφωτίζετε τους αδαείς και οι πάντες να στηρίζουμε την ελπίδα μας για τη λύση των εθνικών προβλημάτων στον Πανάγαθο Θεό. Ας ακουσθεί και πάλι καθαρά ο λόγος του Θεού στα βάθη της ψυχής μας. «Μη πεποίθατε επ' ἀρχοντας επί νιούς ανθρώπων, οις οὐκ ἔστι σωτηρία» (ψαλμός 143,3). Όσον αφορά δε τους χριστιανούς εκείνους, που παρασύρθηκαν και έδωσαν τον όρκο των ειδώλων, εάν έχουν ακόμη συνείδηση χριστιανική και ίχνος φόβου Θεού στη ψυχή τους ας ζητήσουν με συντριβή το Έλεος Του στα πόδια ενός πνευματικού. Το αμάρτημα που διέπραξαν δεν είναι μικρό.

## ΕΥΧΕΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

**<http://bit.ly/2ij1WG2>**