

18 Νοεμβρίου 2017

## Μια υποδειγματική μορφωτική και εκπαιδευτική εκδρομή του 6ου Λυκείου Βόλου στο Μόναχο

[Ορθοδοξία](#) / [Η Ορθοδοξία στη Δύση](#)

[Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Απόστολος Μαλαμούσης](#)



**Με πρόσκληση της Ιεράς Μητροπόλεως Γερμανίας έλαβε χώρα από 6 μέχρι 8 Νοεμβρίου 2017 μία μορφωτική και εκπαιδευτική εκδρομή, του 6ου Λυκείου Βόλου στο Μόναχο και στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου.**

Στην εκδρομή συμμετείχαν 36 μαθητές της Α και Β λυκείου με τη συνοδεία των καθηγητριών: Γιατρά Αναστασίας, καθηγήτριας πληροφορικής και υποδιευθύντριας του σχολείου, Βουλελίκα-Διβάνη Όλγας, θεολόγου, Μοϊάνου Ευθυμίας, φιλολόγου και Παυλίδου Δέσποινας, φιλολόγου.



*Στα κρεματόρια του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Νταχάου*

Σκοπός της εκδρομής ήταν η γνωριμία με την «Αθήνα του Ίσαρ», όπως αποκαλείται το Μονάχο, με επισκέψεις στις ορθόδοξες εκκλησίες και σε άλλα αξιοθέατα του Μονάχου και με συναντήσεις με τη μαθητιώσα νεολαία στο ελληνικό Λύκειο Μονάχου και με εκπροσώπους της ελληνικής παροικίας Μονάχου.



*Στη Γλυπτοθήκη Μονάχου*

Το πρόγραμμα περιελάμβανε ειδικότερα ξεναγήσεις στον ιστορικό ιερό Ναό Σαλβάτορκιρχε, με τον Αρχιμανδρίτη π. Πέτρο Κλιτς, στον ιερό Ναό Αγίων Πάντων με τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Σιώμο, συνάντηση και συνεργασία με το Λύκειο Μονάχου, περιήγηση στα αξιοθέατα του Μονάχου και επίσκεψη και προσκύνημα στο μαρτυρικό Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου, με ξεναγό τον πρωτοπρεσβύτερο Απόστολο Μαλαμούση, ξενάγηση στη Γλυπτοθήκη με την φιλόλογο και αρχαιολόγο Μαρία Λιάνου, επίσκεψη στο Γερμανικό Μουσείο που είναι το μεγαλύτερο τεχνικό μουσείο το κόσμου, περιήγηση στα θερινά βασιλικά ανάκτορα Μονάχου και στο φανταστικό στάδιο-Αρένα Μονάχου, ενημέρωση για το πολιτιστικό Ίδρυμα ΠΑΛΛΑΔΙΟ, από την πρόεδρο Δρ. Βασιλεία Τριάρχη-Ηέρμαν και τη Λέσχη Ελλήνων Επιστημόνων Μονάχου, από το μέλος του προεδρείου Γεώργιο Μεταλληνό και δεξίωση με ελληνικά εδέσματα και ζωντανή ελληνική μουσική στο Πολιτιστικό Κέντρο «Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος».



*Ξενάγηση στην ιστορική Σαλβάτορκιρχε*

Για το Λύκειο Βόλου η επίσκεψη στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης στο Νταχάου είχε και μια ιδιαιτερότητα. Στο Στρατόπεδο αυτό είχε φυκακισθεί και βασανιστεί επί τριετία και ο τότε Αρχιμανδρίτης Δαμασκηνός Χατζόπουλος, ο οποίος μετά την απελευθέρωση του στρατοπέδου από τους αμερικανούς, στις 6 Μαΐου 1945, επέστρεψε στην Ελλάδα, χειροτονήθηκε Αρχιερέας και από το 1957 μέχρι 1967 ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος (Βόλου). Με ενέργειες του πρωτοπρεσβυτέρου Αποστόλου Μαλαμούση τοποθετήθηκε αναμνηστική πλακέτα στο μουσείο του Στρατοπέδου με αναφορά στο όνομα του μακαριστού Μητροπολίτη Δαμασκηνού. Εκεί οι μαθήτριες, οι μαθητές και οι καθηγήτριες του Λυκείου απέτισαν φόρο τιμής στον μακαριστό ποιμενάρχη της πόλης τους.



*Στο μουσείο του Στρατοπέδου Συγκέντρωσης Νταχάου, στο χώρο που είναι ανηρτημένη η αναμνηστική πλακέτα για τον μακαριστό Μητροπολίτη Δημητριάδος (Βόλου) Δαμασκηνό, που φυλακίστηκε και βασανίστηκε στο Στρατόπεδο Συγκέντρωσης Νταχάου.*

Οι μαθήτριες και μαθητές βίωσαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και προσοχή όλες τις επί μέρους ενότητες της εκπαιδευτικής εκδρομής. Η πρόταση της Δρ. Βασιλείας Τριάρχη-Χέρμαν που είναι όχι μόνο πρόεδρος του Ιδρύματος ΠΑΛΛΑΔΙΟ, αλλά και επιτετραμμένη του Βαυαρικού Υπουργείου Παιδείας για την ελληνική εκπαίδευση στη Βαυαρία και για τις ανταλλαγές μαθητών ανάμεσα σε σχολεία της Βαυαρίας και της Ελλάδας, να υπάρξει αδελφοποίηση (ανταλλαγή) του δού Λυκείου Βόλου με ένα ουμανιστικό Γυμνάσιο-Λύκειο Μονάχου, έτυχε ιδιαίτερης επιδοκίμασias από τις υπεύθυνες καθηγήτριες και μαθήτριες και μαθητές του Λυκείου Βόλου. Ο π. Απόστολος Μαλαμούσης παρώτρυνε όλους στην υλοποίηση ενός τέτοιου προγράμματος ήδη από το ερχόμενο σχολικό έτος και δεσμεύτηκε να παράσχει κάθε είδους στήριξη στην υλοποίηση μιας αδελφοποίησης του δού Λυκείου Βόλου και του Βαυαρικού Λυκείου.



*Ξεναγηση στον ιερό ναό Αγίων Πάντων Μονάχου*

Η όλη οργάνωση και εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος ήταν άψογη και πέτυχε απόλυτα του σκοπού της, να βιώσει, δηλαδή, η μαθητιώσα νεολαία του δου Λυκείου Βόλου, μηνύματα ελληνικού πολιτισμού και ορθοδοξίας, όπως αυτά ρίζωσαν στο κέντρο της Ευρώπης από βαυαρούς φιλέλληνες και από την ελληνική παροικία.

Είμαστε ευγνώμονες ως έλληνες του Μονάχου, για τη νέα πολιτιστική και μορφωτική γέφυρα που στήθηκε μεταξύ Βόλου και Μονάχου και ευχόμαστε να είναι το παράδειγμα του δου Λυκείου Βόλου πρόδρομος και πλοηγός και για άλλα σχολεία της Πατρίδας μας, στις εκπαιδευτικές τους εκδρομές.

**<http://bit.ly/2hArV93>**