

Γέρ. Βαρθολομαίος Εσφιγμενίτης: «Η Γέννηση του Χριστού στην Γη είναι η απόδειξη της σωτηρίας του ανθρώπου»

[Φωτοθήκη / Άγιον Όρος](#)



Η παρακοή και πτώση των πρωτοπλάστων είχε σαν αποτέλεσμα την έξοδο από τον παράδεισο, την διακοπή δηλαδή της επικοινωνίας τους με τον Θεό, συμπαρασύροντας ταυτόχρονα όλο το ανθρώπινο γένος.

Το προαιώνιο σχέδιο του Θεού για την σωτηρία του ανθρώπου αποκαλύπτεται με την έλευση του Χριστού στην Γη. Η παγωμένη αυτή νύχτα της Γεννήσεως του Χριστού ήταν η κατάλληλη, γιατί απεικόνιζε την πνευματική κατάσταση στην οποία είχε φθάσει ο άνθρωπος, όλα σκοτεινά και παγωμένα.



Μέσα σ'αυτήν την απελπιστικά αδιέξοδη κατάσταση ήρθε ο Χριστός στην Γη φανερώνοντας ότι η απόφαση του ερχομού Του ήταν αποκλειστικά δική Του και όχι του αποξενωμένου από Αυτόν πλέον ανθρώπου!

Η Γέννηση του Χριστού μέσα στο ταπεινό σπήλαιο της Βηθλεέμ διέλυσε κάθε αδιέξοδο και απελπισία. Το αστέρι φώτισε την νύχτα και η ανάσα των άλογων ζώων ζέστανε την παγωμένη ατμόσφαιρα. Μέσα από την απλότητα του Σπηλαίου και της Φάτνης αποφάσισε να προβάλλει στον κόσμο σωματικά ο νοητός Ήλιος της δικαιοσύνης, διαλύοντας κάθε σκοτάδι στην ζωή του ανθρώπου, θερμαίνοντας την παγωμένη καρδιά του, δίνοντας νόημα ύπαρξης και σιγουριά σωτηρίας.

Ο Θεός δέχθηκε την συγγνώμη του ανθρώπου δίχως να του την ζητήσει ο ίδιος, στέλνοντας τον Υιό και Λόγο Του στην Γη! Αυτή είναι η αληθινή αγάπη, η οποία συγχωρεί χωρίς να το ζητήσει ο άλλος, χωρίς ανταλλάγματα και προϋποθέσεις!

Η Γέννηση του Χριστού στην Γη αποκατέστησε την επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό!

Η Γέννηση του Χριστού στην Γη είναι η απόδειξη της αγάπης του Θεού!

Η Γέννηση του Χριστού στην Γη είναι η απόδειξη της σωτηρίας του ανθρώπου!

Ο Θεός αποφάσισε για την σωτηρία του ανθρώπου, ο άνθρωπος μένει να

αποφασίσει για την σωτηρία του!

Χρόνια πολλά!

Ο Καθηγούμενος της Ι. Μ. του Εσφιγμένου

Αρχ. Βαρθολομαίος

Και οι συν εμοί εν Χριστώ αδελφοί

<http://bit.ly/2BXy6zS>