

## Το Λύκειο Βασιλικών Θεσσαλονίκης τραγουδά παραδοσιακά κάλαντα

Πολιτισμός / Παιδεία-Εκπαίδευση



«**Τραγουδάμε για τα παιδιά**» ήταν η λεζάντα στην αφίσα του 1ου ΓΕΛ Βασιλικών Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα του τμήματος Β1, τα φετινά Χριστούγεννα, στην προσπάθεια πώλησης του cd με τα παραδοσιακά κάλαντα που δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους μαθητές και μαθήτριες, αφού βέβαια ηχογραφήθηκε μετά τη μελωδική εκμάθηση των παραδοσιακών καλάντων.



Συγκεκριμένα, στο πρώτο τετράμηνο της φετινής σχολικής χρονιάς και στο πλαίσιο του αντικειμένου του project, επιλέχτηκε από το Β1 η ενασχόληση με την παράδοση, με το γενικό τίτλο «παπούτσι απ' τον τόπο σου...» και ειδικό θέμα τα παραδοσιακά κάλαντα. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 11 ομάδες και ασχολήθηκαν με 11 αντίστοιχα παραδοσιακά κάλαντα, ετοιμάζοντας την παρουσίασή τους. Βασικός, βέβαια, δίαυλος για την προώθηση του έργου ήταν οι νέες τεχνολογίες, οι ΤΠΕ, που συνηθίζουμε να λέμε μαθησιακά και ιδιαίτερα η συμβολή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, μια κλειστή δηλαδή ομάδα στο facebook, όπου παρουσιάζονταν και ανταλλάσσονταν πηγές, απόψεις και υλικό πληροφόρησης και «δράσης». Έτσι, ο μαθησιακός και ευρύτερα μορφωτικός στόχος της αντίληψης της ελληνορθόδοξης ταυτότητας της παράδοσής μας, υλοποιήθηκε μέσα από το διαθεματικό μονοπάτι της προσέγγισης της γλώσσας και λογοτεχνίας, των θρησκευτικών, της ιστορίας, της μουσικής, της κοινωνιολογίας, της οικονομίας, της γεωγραφίας, των παραδόσεων, ηθών και εθίμων του τόπου μας.

Ο Μοριάς, η Ήπειρος, ο Πόντος, η Κάτω Ιταλία, η Κύπρος, η Ικαρία, η Κρήτη, η Θράκη, η Χίος, η Κάλυμνος, η Μακεδονία ήταν οι σταθμοί εξερεύνησης αυτού του ταξιδιού και δεν σταματήσαμε απλά στην πληροφόρηση και στην απλή αναπαραγωγή της πληροφόρησης. Προχωρήσαμε στη βιωματική εκμάθηση των καλάντων και τα τραγουδήσαμε με κέφι στην προσπάθεια απόδοσης του χαρούμενου μηνύματός τους. Και δεν σταματήσαμε εκεί... Ηχογραφήσαμε την προσπάθειά μας και αναπαράξαμε το cd μας τραγουδώντας για τα παιδιά που «δεν έχουν», σαν τον μικρό Χριστό που «ξένοις» ήρθε και «ξένοις» έφυγε από την ανθρώπινη πορεία Του, αγαπώμενος και αγαπώντας τους ανθρώπους υπέρμετρα.

Χρόνια πολλά!

*Δήμητρα Μπεχλιβάνη- Σαββοπούλου*

Φιλόλογος

**<http://bit.ly/2BKEvLi>**