

«Χωρίς την «άνωθεν ειρήνη» δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή ειρήνη στις διαπροσωπικές, κοινωνικές και διακρατικές σχέσεις»

Ορθοδοξία / Εορταστικοί λόγοι

Μητροπολίτης Κορέας Αμβρόσιος



Αγαπητοί αδελφοί μου,

Κάθε νέο έτος, που είναι πολύτιμο δώρο της άφατης φιλανθρωπίας του Θεού προς τον κόσμο, όλοι οι άνθρωποι εύχονται, κατά κύριο λόγο, να είναι ειρηνικό. Ιδιαίτέρως όλοι όσοι κατά το πρόσφατο παρελθόν υπέφεραν ή υποφέρουν ακόμη τόσο πολύ από τους κατά τόπους πολέμους και τις τρομοκρατικές επιθέσεις ποθούν το νέο έτος να ζήσουν ειρηνικά. Και στην χώρα μας, μετά την απαράδεκτη διαίρεσή της σε Βόρεια και Νότια, που ζούμε 64 χρόνια τις συνέπειες του ψυχρού πολέμου, η σκέψη και η προσευχή μας είναι πάντα στραμμένες στην πολυπόθητη ειρήνη.

Πώς όμως θα επικρατήσει η πολιτική ειρήνη ανάμεσα στους λαούς; Με νόμους και υπογραφές διακρατικών συμφωνιών; Όλα αυτά καλά είναι, αλλά δεν είναι εγγύηση

για την ειρήνη γιατί είναι γνωστό ότι και οι νόμοι και οι υπογραφές πολλές φορές καταπατούνται εξ αιτίας πολιτικών, οικονομικών, γεωπολιτικών και άλλων αμαρτωλών σκοπιμοτήτων.



Για να επικρατήσει η εξωτερική – πολιτική ειρήνη πρέπει να υπάρχει η εσωτερική – ψυχική ειρήνη. Και για να έχει ο άνθρωπος εσωτερική ειρήνη πρέπει να έχει στην ψυχή του την «άνωθεν ειρήνη», που είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. (Γαλ.5:22) Χωρίς την ειρήνη του Θεού δεν μπορεί να υπάρχει αληθινή ειρήνη στις διαπροσωπικές, κοινωνικές και διακρατικές σχέσεις. Εάν ο άνθρωπος δεν έχει την ειρήνη του Θεού μέσα του τότε θα έχει σίγουρα πόλεμο με τον Θεό, με τον εαυτό του, με τα μέλη της οικογένειάς του, με τον γείτονά του, με τον συνεργάτη του. Η απουσία της ειρήνης με τον Θεό, με τον εαυτό μας και τους συνανθρώπους μας γεννά, με μαθηματική ακρίβεια, τον πόλεμο και μεταξύ των κρατών.

Το συμπέρασμα, που είναι βασισμένο στον λόγο του Θεού και στην ανθρώπινη εμπειρία, είναι ότι μόνο με τον εσωτερικό πνευματικό αγώνα κατά του εγωισμού, της ζήλειας, της πλεονεξίας και της φιλαυτίας είναι δυνατόν ο άνθρωπος να γίνει ειρηνοποιός στο περιβάλλον του. Ο Χριστός μάς είπε ότι: «Είναι μακάριοι όσοι φέρνουν την ειρήνη στους ανθρώπους, γιατί αυτοί θα ονομασθούν παιδιά του Θεού». (Μτ.5:9) Μ' άλλα λόγια εάν είμαστε αληθινά παιδιά του Θεού τότε θα ζούμε και ειρηνικά μεταξύ μας ως αδέρφια.

Ο ύμνος των Αγγέλων κατά την γέννηση του Θεανθρώπου: «Δόξα στον ύψιστο Θεό και ειρήνη στη γη, αγάπη και σωτηρία για τους ανθρώπους» (Λκ.2:14) δεν σημαίνει

την επικράτηση στην γη μιας οποιασδήποτε ειρήνης, δηλαδή μιας κοσμικής ειρήνης, αλλά πρωτίστως της ειρήνης του Θεού στις καρδιές των ανθρώπων και κατά συνέπεια στις ανθρώπινες σχέσεις. Για το μεγάλο αυτό θέμα ο ιερός Χρυσόστομος λέει τα εξής: «Ο μακρύς εσωτερικός πόλεμος του ανθρώπου από την εποχή της πτώσεως των Πρωτοπλάστων καταλύθηκε με την ενανθρώπιση του Χριστού. Και το επουράνιο πλήθος των Αγγέλων θαυμάζοντας την κατάλυση του πολέμου και την είσοδο της ειρήνης στην γη έψαλαν: Δόξα εν υψίστοις Θεώ, και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία».

Η εσωτερική ειρήνη είναι τόσο σημαντική γιατί χωρίς ειρήνη, όσα υλικά αγαθά κι αν έχει ο άνθρωπος του είναι άχρηστα. Χωρίς την εσωτερική ειρήνη δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε σωστό στην ζωή μας. Ακόμη και η επικοινωνία μας με τον Θεόν είναι αδύνατη. Γι' αυτό και στην ορθόδοξη λατρεία μας κατέχει καίρια θέση πρώτα και κύρια το αίτημα της κατά Θεόν ειρήνης. Η θ. Λειτουργία π.χ. αρχίζει με τα λεγόμενα ειρηνικά: «Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν»· «Υπέρ της άνωθεν ειρήνης...». Και στην συνέχεια, με προϋπόθεση την ειρήνη του Θεού προσευχόμαστε και «Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου...». Επίσης στα λεγόμενα «πληρωτικά» ο διάκονος ζητά από τον Θεό εκ μέρους της λατρευούσης κοινότητας: «Την ημέραν πάσαν, τελείαν, αγίαν, ειρηνικήν και αναμάρτητον...»· «Άγγελον ειρήνης, πιστόν οδηγόν, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών.»· «Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα, ανεπαίσχυντα, ειρηνικά, και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού, αιτησώμεθα». Τέλος ο λειτουργός πριν από κάθε σημαντική στιγμή της λατρείας, όπως π.χ. την ανάγνωση του αποστολικού και ευαγγελικού αναγνώσματος, της αγίας Αναφοράς, της θ. Κοινωνίας, κ.ο.κ. εκφωνεί το «Ειρήνη πάσι» και ο λαός άπαντα με το «Και μετά του πνεύματός σου».

Αδελφοί μου, ας ζητούμε επίμονα από τον Θεό την «άνωθεν ειρήνη», που είναι προϋπόθεση της ειρήνης με τον Θεό και με τους συνανθρώπους μας. Επιπλέον ας καταπολεμούμε «τα πάθη μας που μάχονται μέσα μας» (Ιακ.4:1) για να έρθει η ειρήνη και στον κόσμο και στην όμορφη χώρα μας.

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πισιδίας π. Σωτήριος, οι Κληρικοί μας και ο Μητροπολίτης σας σάς εύχονται να έχετε εσωτερική και εξωτερική ειρήνη, υγεία πνευματική και σωματική και «ο Άρχων της Ειρήνης» (Ησ.9:6) να ευλογεί την ζωή και τα έργα σας κατά το νέο έτος 2018.

«Λοιπόν, αδελφοί μου, να χαίρεσθε, να προοδεύετε, να συμπαραστέκεσθε ο ένας στον άλλον, να μην έχετε διαφωνίες, να έχετε ειρήνη, κι ο Θεός που χαρίζει την αγάπη και την ειρήνη θα είναι μαζί σας». (2 Κορ.13:11) Αμήν.

Ευλογημένη Πρωτοχρονιά!

<http://bit.ly/2Csyp5V>