

Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρομάνοφ: Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή

[Ορθοδοξία](#) / [Εκδόσεις](#)



«Το συγχωρητικό πνεύμα μαρτυρεί αγάπη και ταπείνωση... αυτή είναι η αληθινή χριστιανική αγάπη, ή αγάπη που συγχωρεί και τους εχθρούς».

Γέροντας Εφραίμ, Καθηγούμενος Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου, από τον Πρόλογο του έργου.



Η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Μέσα Ποταμού και οι Εκδόσεις ΑΘΩΣ ανακοινώνουν την επίσημη κυκλοφορία του έργου: **Άγιοι Βασιλομάρτυρες Ρομάνοφ: Όσα δεν μπόρεσε να κρύψει η σιωπή.**

Μετά από μακρόχρονες εργασίες έρευνας, το έργο που παραδίδεται στο αναγνωστικό κοινό αποτελεί την μόνη άρτια ιστορική και αγιολογική κάλυψη στην ελληνική γλώσσα του συγκλονιστικού αυτού κεφαλαίου της παγκόσμιας ιστορίας: της τραγικής πτώσης των τελευταίων Ρομάνοφ και της θείας δόξας που έλαβαν από τον Θεό. Το έργο εκδίδεται με ευκαιρία την επέτειο των εκατό χρόνων από το μαρτύριο των αγίων βασιλομαρτύρων, αποκαλύπτοντας αποσιωπημένες αλήθειες.

Η Ιερά Μονή Μέσα Ποταμού αναφέρει σχετικά:



«Οι δυτικοί συγγραφείς, όταν μελετούν τις

πρωτογενείς πηγές σχετικά με την ζωή των βασιλομαρτύρων, δεν στέκονται στην πνευματική διάσταση της ζωής της οικογένειας. Ακόμη περισσότερο, όταν το κάνουν αυτό, το αντιλαμβάνονται και το παρουσιάζουν ως ένα ψυχολογικό φαινόμενο. Υπάρχουν επιπλέον και αυτοί οι οποίοι για πολλούς και διάφορους λόγους ήθελαν - και ακόμη θέλουν - να αποσιωπούν αυτήν την πραγματικότητα. Αντίθετα, εμείς στον ελληνικό χώρο, ως γνώστες της ορθόδοξης χριστιανικής παραδόσεως, μπορούμε να κατανοήσουμε ένα μεγάλο - το μεγαλύτερο για την ακρίβεια! - κεφάλαιο της ζωής αυτής της ευλογημένης οικογένειας: το βάθος και τον πλούτο της ασυνήθιστα μεγάλης πίστης και αγάπης τους προς τον Θεό. Έτσι, ένας από τους στόχους της Μονής Μέσσα Ποταμού ήταν ακριβώς αυτός: να προβάλλει την εκουσίως ή ακουσίως αποσιωπημένη αλήθεια για την πνευματική ζωή των τελευταίων Ρομάνοφ».

Για την συγγραφή του έργου η Μονή Μέσα Ποταμού συνεργάστηκε με τους πιο αξιόλογους ιστορικούς ερευνητές και συγγραφείς στον χώρο των Ρομάνοφ από όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μία καλαίσθητη έκδοση 544 σελίδων, με πλήθος ασπρόμαυρων φωτογραφιών αλλά και έγχρωμο παράρτημα με ειδικά επιχρωματισμένες φωτογραφίες για τις ανάγκες της έκδοσης από το Κρατικό Αρχείο Ρωσίας (ΓΑ ΡΦ). Το έργο συμπληρώνει ένας ψηφιακός δίσκος (DVD-ROM) με οπτικοακουστικό υλικό από το Κρατικό Κινηματογραφικό & Φωτογραφικό Αρχείο Ρωσίας (ΡΓΑΚΦΔ).



«Πρέπει να σηκώσω το βάρος του φοβερού μου καθήκοντος ενώπιον των οφθαλμών του Δημιουργού μου... Κάθε στιγμή πρέπει να είμαι έτοιμος να αποδώσω προς τον Θεό απολογία για τις ενέργειές μου».

Άγιος βασιλομάρτυς Νικόλαος Β΄ Ρομάνοφ, από προσωπικές σημειώσεις.

Παραγγελίες από τις Εκδόσεις ΑΘΩΣ.

Αναλυτική παρουσίαση του έργου, με οπτικοακουστικό υλικό, μπορείτε να βρείτε στην επίσημη ιστοσελίδα της Μονής Μέσα Ποταμού για την έκδοση στο: www.romanovs.eu

<http://bit.ly/2nyiryn>