

Παρουσίαση αφιερωματικού βιογραφικού τόμου «Βαρθολομαίος - Αποστολή και Όραμα»

/ [Επικαιρότητα](#)



Παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, των Μητροπολιτών-μελών της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, Ιεραρχών του Θρόνου, επισήμων και ενός πολυπληθούς ακροατηρίου πραγματοποιήθηκε στο απόγευμα της Πέμπτης, 8 Μαρτίου, στο Σισμανόγλειο Μέγαρο του Γενικού Προξενείου της Ελλάδος στην Πόλη, η παρουσίαση της ελληνικής έκδοσης του αφιερωματικού τόμου με τίτλο «Βαρθολομαίος - Αποστολή και Όραμα», του Αρχidiaκόνου του Οικουμενικού Θρόνου και καθηγητή π. Ιωάννη Χρυσαιγή.

Στο βιβλίο σκιαγραφείται η προσωπικότητα και η πορεία της πατριαρχίας του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου. Περιλαμβάνονται, επίσης, σε ξεχωριστή ενότητα, υπό τον τίτλο «Τιμής ένεκεν», κείμενα σημαντικών διεθνών προσωπικοτήτων, που απευθύνουν λόγο τιμής, αβροφροσύνης και εκτίμησης προς το πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου, μεταξύ των οποίων ο επίτιμος Πάπας Βενέδικτος και οι πρώην αντιπρόεδροι των ΗΠΑ κ.κ. Joe Biden και Al Gore.



Στην ομιλία του, με την οποία έκλεισε την εκδήλωση, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, εξέφρασε λόγους ευχαριστίας, πρώτα «προς τον αγαθοδότην Θεόν», λέγοντας: «Τίποτε, Τιμώτατοι αδελφοί και προσφιλέστατα τέκνα εν Κυρίω, δι' ημάς τους πιστούς χριστιανούς, δεν είναι ιδικόν μας ατομικόν κατόρθωμα, τα πάντα είναι δώρον της αφάτου φιλανθρωπίας του Θεού, της Θείας χάριτος, εν τη κοινωνία της Εκκλησίας». Σε άλλο σημείο της ομιλίας του τόνισε: «Η δε Χάρις του Θεού του ελέους, «η τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελλείποντα αναπληρούσα», ηξίωσεν ημάς να καταστώμεν διάκονος των θείων μυστηρίων και να φυλάσσωμεν νυν ως Οικουμενικός Πατριάρχης, ομού και ομοθυμαδόν μετά των εν τη Πόλει ανυστάκτων φρουρών των πατρώνων παραδόσεων, ενισχυόμενοι από τας προσευχάς και την αγάπην των εν πάση τη δεσποτεία Κυρίου τέκνων της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, την πνευματικήν παρακαταθήκην της Ορθοδοξίας και του Γένους, την πάνσεπτον κληρονομίαν των Μαρτύρων της πίστεως, τους ναούς και τα αγιάσματά μας, τα τίμια λείψανα των Αγίων και τας ιεράς εικόνας, την πάμφωτον λειτουργικήν ζωήν, τα σχολεία και τα λοιπά ιδρύματά μας, τον τρόπον του βίου των Ορθοδόξων, οι οποίοι δεν έκλεισαν ποτέ τους οφθαλμούς, τα ώτα και το στόμα αυτών απέναντι εις το κακόν, εις την αλλοίωσιν της αληθούς πίστεως, εις την αδικίαν και την φαλκίδευσιν του ανθρωπίνου προσώπου, αγαπώντας τον Χριστόν εν τω ανθρώπω και τον άνθρωπον εν τω Χριστώ, εν μια καρδία, «τα άνω φρονούντες» (πρβλ. Κολ. γ', 2-3) και «τη

προσευχή προσκατερούντες» (Ρωμ. ιβ', 12), αφορώντες εις τον Ιησούν Χριστόν, τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστεως ημών, χωρίς την οποίαν δεν υπάρχει ούτε ειρήνη με τον εαυτόν μας, ούτε αληθής κοινωνία μετά του πλησίον, ούτε ειρήνη με την κτίσιν, ούτε ελπίς αιωνιότητος».

Στον συναισθηματικά φορτισμένο λόγο του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, μνημόνευσε με ευγνωμοσύνη τους γονείς και τους καθηγητές του και θυμήθηκε τα χρόνια της φοίτησής του στην "σιωπηλή", από το 1971, Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης. «Κατά τα επτά έτη ως μαθητής και ιεροσπουδαστής εν τη κατά Χάλκην Ιερά Θεολογική Σχολή, εδιδάχθημεν να μοιραζώμεθα την ζωήν, να μαθητεύωμεν συμμαθητεύοντες, να εφαρμόζωμεν το «αλλήλων τα βάρη βαστάζετε» (Γαλ. στ', 2). Όντως, εις την Τροφόν Σχολήν η συμβίωσις ήτο συναλληλία και αλληλεγγύη, εμπειρία κοινωνίας, η πράξις ήτο σύμπραξις και συνεργασία, συνυπάρχειν εν Ευχαριστία και προσευχή, εν αφιερώσει εις τον ιερόν σκοπόν της κοινής μαρτυρίας εν τω κόσμω και της διακονίας του ανθρώπου».



Σε ό,τι αφορά την έκδοση του τόμου στα ελληνικά και την παρουσιάσή του στην Πόλη, ο Οικουμενικός Πατριάρχης, εξέφρασε ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τον Πρέσβη Ευάγγελο Σέκερη, Γενικό Πρόξeno της Ελλάδας στην Πόλη, για την φιλοξενία της εκδήλωσης στο ιστορικό Σισμανόγλειο Μέγαρο, στον συγγραφέα του βιβλίου, Αρχιδιάκονο π.Ιωάννη Χρυσουγή, στον μεταφραστή και επιμελητή της

ελληνικής έκδοσης, κ.Βασίλη Αργυριάδη, στον πατριαρχικό φωτογράφο κ.Νικόλαο Μαγγίνα για την παραχώρηση του φωτογραφικού υλικού, καθώς και προς τον εκδοτικό Οίκο ΑΘΕNS Bookstore Publications.

Θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστίες για την γλαφυρή παρουσίαση του βιβλίου απηύθυνε ακόμη προς τον Δρ. Χρυσόστομο Σταμούλη, Καθηγητή στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κ.Παντελεήμονα Βίγκα, Άρχοντα Μ. Χαρτοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ' Πρόεδρο της Κοινότητας Νεοχωρίου, και στην δημοσιογράφο κυρία Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρο της ΕΣΗΕΑ.

Και ο Οικουμενικός Πατριάρχης κατέληξε: «Ιερώτατοι αδελφοί και αγαπητά τέκνα εν Κυρίω, Γενεά παρέρχεται και γενεά έρχεται, και, κατ' άνθρωπον, ουδείς γνωρίζει ποίον και πως θα είναι το μέλλον της ανθρωπότητας. Ημείς, όμως, οι χριστιανοί, έχομεν ακράδαντον βεβαιότητα ότι το μέλλον θα είναι σωτήριο εν Χριστώ, αφού ο Χριστός είναι «χθες και σήμερα ο αυτός και εις τους αιώνας» (Εβρ. ιγ', 8), είναι «το άλφα και το ωμέγα, ο πρώτος και ο έσχατος, η αρχή και το τέλος» (Αποκ. κβ', 13). Και γνωρίζομεν ότι η Αγία του Χριστού Μεγάλη Εκκλησία θα παραμείνη εις το διηνεκές τόπος αγιασμού και μαρτυρίας της καινής εν Χριστώ ζωής, της αγάπης και της καταλλαγής, κέντρον φιλοθέου και φιλανθρώπου διακονίας.

Εύχεσθε και υμείς πάντες, οι συναχθέντες αδελφοποθήτως σήμερα εις το Σισμανόγλειον Μέγαρον επί τη παρουσιάσει του πρότριτα κυκλοφορηθέντος τύποις παρόντος βιβλίου, διά την Μητέρα Εκκλησίαν, όπως ο Κύριος της δόξης, δυνάμει του αεί προσκυνουμένου Τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, πρεσβείαις δε της Αγιοπρώτου Παναγίας της Παμμακαρίστου και πάντων των Αγίων, σκέπη και κρατύνη αυτήν, διά να δίδη την καλήν μαρτυρίαν της «αγιωτάτης» εις Χριστόν πίστεως, της «ουδέποτε εκπιπούσης» αγάπης και της «μη καταισχυνούσης» ελπίδος».

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης, Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στην Πόλη, ο εκδότης του αφιερωματικού τόμου, κ.Αλέξανδρος Καραβάνης, ενώ για το βιβλίο μίλησε και ο συγγραφέας, Αρχιδιάκονος του Οικουμενικού Θρόνου π. Ιωάννης Χρυσαιγής.



Είπαν οι ομιλητές για τον Οικουμενικό Πατριάρχη και βιβλίο:

Δρ.Χρυσόστομος Σταμούλης, Καθηγητής στο Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ.

«Οικολογικό όνειρο, σημασία περιβάλλοντος, κλιματική αλλαγή, διάλογος με την επιστήμη, κατάφαση στις τέχνες, Σύνοδος της Κρήτης, ενότητα της Εκκλησίας, αποδοχή του άλλου-ετερότητα, διαχριστιανικοί και διαθρησκευτικοί διάλογοι, θρησκευτική ελευθερία και ελευθερία εν γένει, παιδικά χρόνια, σπουδές γερές, μαθητεία σε πνευματικούς πατέρες και δασκάλους ανοιχτούς στο θαύμα, η ιδέα του Φαναρίου, ως συμβόλου “της δυνατότητας της ζωής να υπερβαίνει την καταστροφή, ένα σύμβολο της πιθανότητας επιβίωσης διά της συνύπαρξης”, μνήμη, αλλά και όλα αυτά που με καλλιτεχνική απλότητα περιγράφει ο π.Ιωάννης, συγκροτούν εν τέλει, τις προϋποθέσεις και τον οπλισμό ενός εαυτού που συνεχώς αποκαλύπτεται και συνεχώς αιφνιδιάζει. Η ζωή και η δράση του Παναγιωτάτου φανερώνουν, εδώ και τώρα, πως η σάρκωση δεν είναι μια στιγμή χαμένη στο παρελθόν, αλλά γεγονός επαναλαμβανόμενο, μια εμπειρία καθ’ οδόν ή εν πλω, που πλαταίνει και πλατύνει, ανοίγει δηλαδή στα έσχατα, δυναμικά και συνεχώς, τόσο την Εκκλησία όσο και τους χριστοτόκους της. Η με άλλα λόγια, σάρκωση είναι εκείνη η έκρηξη της αγίας ευαισθησίας, που καταπώς λέγει ο άγιος Πορφύριος ο Κουσοκαλυβίτης, κάνει τον πνευματόμορφο, «που έχει πνεύμα Θεού...Ζει μέσα σε όλα...Θέλει να είναι μαζί σε όλα».



κ.Μαρία Αντωνιάδου, Πρόεδρος ΕΣΗΕΑ

«Το βιβλίο εύκολα και με μικρές διορθώσεις θα μπορούσε να αποτελέσει σενάριο ταινίας. Απλό, κατανοητό, με μικρές προτάσεις, ακολουθεί την πορεία του Οικουμενικού Πατριάρχη από τους Αγίους Θεοδώρους της Ιμβρου μέχρι την Ουάσιγκτον, την Μόσχα, τον Λονδίνο, την Απω Ανατολή, την Λατινική Αμερική ακόμη και την μακρινή Ωκεανία. Παρουσιάζει τα πρώτα του νεανικά βήματα και τον τρόπο που η καταγωγή του επηρέασε την πορεία και την στάση ζωής του. Ο Προκαθήμενος, που γεννήθηκε σ ένα μικρό χωριό χωρίς να έχει Πριγκιπική καταγωγή αλλά το 2008 το περιοδικό TIME τον κατέταξε στους 100 ανθρώπους με την μεγαλύτερη επιρροή. Αναδεικνύει πώς μέσα από τα παιδικά του χρόνια έμαθε να αγαπάει την φύση παίζοντας στα χωράφια, ώστε στη συνέχεια με τις πρωτοβουλίες του ν' ανακηρυχθεί σε Πράσινο Πατριάρχη».



κ. Παντελεήμων Βίγκας, Άρχων Μ.Χαρτοφύλακας της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας κ' Πρόεδρος της Κοινότητας Νεοχωρίου

Ο συγγραφέας με τρόπο γλαφυρό, προσωπικό και πηγαίο, μη παραλείποντας σχεδόν τίποτα, αφηγείται την όλη, έως σήμερα, πορεία του Παναγιωτάτου. Θεωρώ επιβεβλημένο να τονίσω ότι το βιβλίο του Ιωάννου Χρυσαιγή δεν είναι απλή βιογραφία και αφήγηση. Με λογοτεχνικότητα παρουσιάζει τον παγκόσμιο, τον οικουμενικό θρησκευτικό ηγέτη και τον άνθρωπο Βαρθολομαίο. Διαβάζεται ευχάριστα και με ενδιαφέρον, σε καμιά σελίδα του δεν πλήττει ο αναγνώστης

θέλοντας να προχωρήσει στις επόμενες. Αυτό που καθιστά το βιβλίο αξιόλογο είναι ακόμη το γεγονός ότι ο συγγραφέας με περίτεχνο τρόπο παρουσιάζει και μεταδίδει τα της μοναδικής ιστορικής πορείας του Πατριάρχη μας, τόσο προς τους ομόδοξους, όσο και στους ετεροδόξους αλλά και προς τους αλλόθρησκους αναγνώστες. Με την ανάγνωση του βιβλίου ο κάθε αναγνώστης και η κάθε αναγνώστρια, που δεν έχουν ακούσει ποτέ κάτι για Πατριάρχη Βαρθολομαίο και τα Πατριαρχεία μας θα χαράξουν στην μνήμη τους ανεξίτηλα συμπεράσματα.

<http://bit.ly/2oUOOId>