

Τι δώρο ζητά ο Χριστός από εμάς για τα Γενέθλια Του;

[Ορθοδοξία / Ιερός Αμβων](#)

[\(†\) Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας](#)



ΟΜΙΛΙΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΤΗΣ ΙΑ΄ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΛΟΥΚΑ (ΠΡΟΠΑΤΟΡΩΝ) (Κολοσ. 3,4-11)

Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα! Ο ερχομός του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού στη γή. Αναγκαία η πνευματική προετοιμασία των πιστών γι αυτό το μεγάλο γεγονός που έχει άμεση σχέση με τη σωτηρία μας. Αυτό δεν προανήγγειλε ο Άγγελος στον Ιωσήφ; «Θα του δώσεις το όνομα Ιησούς -Σωτήρ- γιατί αυτός θα σώσει το λαό Του από τις αμαρτίες τους» (Ματθ.1,21). Όμως πρέπει και ο κάθε άνθρωπος προσωπικά να ενδιαφερθεί να προσεγγίσει τον Χριστό ως Σωτήρα του, και με τη χάρη Του να λυτρωθεί από τις αμαρτίες. Ο Απόστολος Παύλος, με τη σημερινή περικοπή από την Επιστολή του προς τους Κολοσσαείς, έρχεται να μας βοηθήσει να εντοπίσουμε τις κυριότερες από αυτές τις αμαρτίες και να τις αποβάλουμε. Δεν διστάζει ο Απόστολος του Χριστού να χαρακτηρήσει τις αμαρτίες με το όνομά τους. Τι είδους είναι αυτές;

Πρώτα αναφέρει αμαρτίες που μολύνουν το σώμα αλλά και την ψυχή, όπως είναι η πορνεία και όλες οι σχετικές ακάθαρτες σαρκικές αμαρτίες. Ο ίδιος ο Κύριος είχε πεί ξεκάθαρα ότι «μοιχείες, πορνείες...κάνουν ακάθαρτο τον άνθρωπο» (Ματθ. 15,19-20). Αλλωστε βλέπουμε και πόσες φοβερές ασθένειες και πόσα οικογενειακά και κοινωνικά δράματα σχετίζονται με τις άνομες αυτές σχέσεις. Χρειάζεται ο χριστιανός πολύ να προσέξει να μη παρασυρθεί από το τάχα «μοντέρνο» πνεύμα της εποχής μας, που έχει αναποδογυρίσει τις ηθικές αξίες και προβάλλει την ανηθικότητα ως πρόοδο και το ηθικό ως οπισθοδρόμηση!



Για να προφυλαχτεί κανείς από τα ακάθαρτα αυτά πάθη, ο Απόστολος Παύλος λέγει να αποφεύγουμε και την κακή επιθυμία, γιατί από εκεί ξεκινά το κακό. Και ο Απόστολος Ιάκωβος επεξηγεί: «Καθένας μπαίνει στον πειρασμό από δική του επιθυμία. Αυτή τον παρασύρει και τον εξαπατάει· έπειτα η επιθυμία αυτή συλλαμβάνει το κακό και γεννάει την αμαρτία· και η αμαρτία, όταν ολοκληρωθεί, φέρνει τον θάνατο» (Ιακώβ. 1, 14-15). Γι αυτό ο Κύριος ζητεί να κυριαρχούμε στις αισθήσεις μας για να μη δέχονται ερεθίσματα που διεγείρουν αμαρτωλές επιθυμίες· φθάνει μάλιστα στο σημείο να λέγει: «όποιος βλέπει μια γυναίκα με πονηρή επιθυμία, έχει κιόλας διαπράξει μέσα του μοιχεία μ' αυτήν» (Ματθ. 5,27).

Υπάρχουν όμως και πολλές ψυχικές αμαρτίες. Μερικές από αυτές που αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εδώ είναι: η πλεονεξία, την οποία μάλιστα χαρακτηρίζει ως ειδωλολατρία. Και όπως εξηγούν οι Πατέρες της Εκκλησίας μας ο Ιησούς τον μαμωνά τον ονόμασε κύριον· αυτός που δουλεύει αποκλειστικά για τον μαμωνά και τιμά ως θεόν του τον πλούτον εγκαταλείπει τον Θεόν»(Ματθ.6,24). Γι αυτό ο Απόστολος Παύλος προτρέπει: «να μή συναναστρέψετε κάποιον πού, ενώ

ονομάζεται χριστιανός είναι ανήθικος ή πλεονέκτης ή ειδωλολάτρης...» (Α΄ Κορ.5,11).

Επίσης ο Απόστολος Παύλος κατονομάζει την οργή, τον θυμό, την πονηριά, την κακολογία και αισχρολογία (στίχ. 8),ως πάθη της ψυχής που πρέπει να διώξουμε από την ψυχή μας. Πόσο διαταράσσονται οι σχέσεις των ανθρώπων, ακόμα και μέσα στην ίδια οικογένεια, με τους θυμούς και τις βρισιές! Ακόμα και βιαιοπραγίες και φόνοι έγιναν σε ώρα θυμού. Κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Φωνάζουν, απειλούν, υβρίζουν, προσβάλλουν τον άλλον και μετά, αν τους κάνει κάποιος την παρατήρηση, απαντούν με απάθεια: «Έ, δεν έγινε και τίποτε; Λόγια είπαμε!». Λόγια, αλλά όπως απάντησε μια πονεμένη σύζυγος: » είναι λόγια που σφάζουν»!



Τέλος για να περιοριστούμε μόνον σε αυτά, ο Απόστολος Παύλος προσθέτει: «Μή λέτε ψέματα ο ένας στον άλλο». Όποιος λέει ψέματα μιμείται τον διάβολο που είναι «ο πατέρας του ψεύδους» (Ιωάν.8,44). Ο Χριστός διεκήρυξε: «Εγώ είμαι η αλήθεια» (Ιωάν. 14,6). Άρα όποιος λέγει ψέματα απομακρύνεται από τον Χριστό και μεταβαίνει στην παράταξη του διαβόλου. Μή μας εξαπατά ο πονηρός να θεωρούμε αθώο το ψέμα.

Όλα αυτά να τα πετάξετε από πάνω σας σαν βρώμικο ρούχο, αφού με το βάπτισμά σας ντυθήκατε τον καινούριο άνθρωπο, που ανανεώνεται συνεχώς ώστε να

φθάσετε στην τέλεια γνώση του Θεού. (βλ. στίχ. 9-10).

Αδελφοί μου, ένας Όσιος της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιερώνυμος είχε μιά συγκλονιστική εμπειρία, ενώ βρισκόταν γονατιστός στο Σπήλαιο της Βηθλεέμ μια Νύχτα των Χριστουγέννων. Ερώτησε τον Ιησού: -Τι να Σου προσφέρω Κύριε απόψε;

Και ακούει τη φωνή του Χριστού να του απαντά:

-Ιερώνυμε, τις αμαρτίες σου θέλω. Δώσε μου τις αμαρτίες σου!

-Τις αμαρτίες μου; Τί να τις κάνεις, Κύριε, τις αμαρτίες μου;

-Θέλω τις αμαρτίες σου για να σου τις συγχωρήσω, αφού γι' αυτό ήρθα στον κόσμο, απάντησε ο Ιησούς.

Να το καλύτερο δώρο που ζητεί και από μας ο Ιησούς στα Γενέθλιά Του. Να Του δώσουμε τις αμαρτίες μας για να τις συγχωρήσει. Το πώς, όλοι το γνωρίζουμε. Μη μείνει, λοιπόν, κανείς χωρίς να πλησιάσει τον Πνευματικό του, τον Ιερέα του Υψίστου, και να αποθέσει ενώπιον του Κυρίου, με μετάνοια και ειλικρίνεια, όλα όσα βαραίνουν την ψυχή του, για να λυτρωθεί και ανακουφιστεί. Έτσι καθαρές πλέον οι ψυχές μας θα νοιώσουν την παρουσία του «εν Σπηλαίω Τεχθέντος και εν φάτνη ανακλιθέντος δια την ημετέραν σωτηρίαν, Χριστού του αληθινού Θεού» και Σωτήρα μας και θα γιορτάσουν αληθινά Χριστούγεννα. Αμήν.

<http://bit.ly/2rM9OSN>