

Το «Χριστός γεννάται» ... Θα γίνη ιλασμός των αμαρτιών και γέφυρα σωτηρίας

Ορθοδοξία / Εορταστικοί λόγοι

Μητροπολίτης Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος



Και πάλιν, ηγαπημένε και θεοτίμητε λαέ της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, «ο εορτασμός του θεϊκού μυστηρίου της ενανθρωπήσεως του Θεού», ευρίσκει τον άνθρωπον, αναφέρει εις το Χριστουγεννιάτικον Μήνυμά Του, η Κορυφή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, ο Πατριάρχης και Πατήρ του Γένους και της Ορθοδοξίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ο Α', «μέσα εις ένα κόσμον ταραγμένον από ποικίλας απειλάς και η αγωνία και ο αγών της Εκκλησίας διά την προστασίαν του ανθρωπίνου προσώπου, της ελευθερίας και της δικαιοσύνης», είναι θέματα και προβλήματα, τα οποία βασανίζουν και ταλαιπωρούν την Εκκλησίαν του Χριστού. Και τούτο, διότι αι ανήκουσται βιαιότητες, οι επικίνδυνοι ανταγωνισμοί, αι διακριτικά κοινωνικά ανισότητες και το ποδοπάτημα των αναγκαίων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δημιουργούν σύγχυσιν και αταξίαν, χάος και καταποντισμόν, δουλείαν και αναξιοπρέπειαν.



Όλην αυτήν την τραγικήν κατάστασιν, την απάνθρωπον και καταστρεπτικήν της ανθρωπίνου ζωής, είναι αδύνατον να αγνοήσῃ η Εκκλησία: «Ουδέν γαρ ὁσον ἀνθρώπος ιερόν, ω καὶ φύσεως εκοινώνησεν ο Θεός».

Είναι τρανή αλήθεια και πίστις της Εκκλησίας ότι το υπερλόγον μυστήριον της σαρκώσεως του Θεού Λόγου και της κατά Χάριν θεώσεως του ανθρώπου αποκαλύπτει την υψίστην αλήθειαν περί της ελευθερίας και του θείου προορισμού του ανθρώπου.

Το «Χριστός γεννάται» ακούγεται εις ολόκληρον τον κόσμον, εις Βορράν και Νότον, εις Ανατολήν και Δύσιν, εις ένα κόσμον χωρίς να βιώνη το «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη». Το «Χριστός γεννάται» ηχεί και αντηχεί και διά τον εκκοσμικευμένον κόσμον, δυστυχώς, όμως, χωρίς ελπίδα και γαλήνην, χωρίς πνοήν και ζωήν.

Το «Χριστός γεννάται» υποδέχονται και άνθρωποι οι οποίοι δεν ζούν την εν Χριστώ ζωήν, όμως, το μήνυμα τούτο, διαχρονικόν και σωτήριον, εις την ουσίαν και την δύναμιν, θα γίνη ιλασμός των αμαρτιών και γέφυρα σωτηρίας προς την Εδέμ, προς τον δρόμον της Αιωνιότητος και του Ουρανού.

Και στηριζόμενοι επί του ενθέου τούτου ήθους, το οποίον χαρίζει την εξ ύψους ενίσχυσιν και τον φωτισμόν, την Χάριν και το άπειρον έλεος του Μεγαλοδυνάμου και Φιλανθρώπου Θεού, χαιρετίζομεν, με αγάπην ανυπόκριτον και τιμήν βαθείαν, το θεοχαρίτατον ποίμνιον της Ορθοδόξου Μητροπόλεως Ιταλίας και Μελίτης, τους εν Ιταλίᾳ και Μελίτη Ορθοδόξους Σεβασμιωτάτους Ιεράρχας, τους Ορθοδόξους αδελφούς ημών και πάντας τους Χριστιανούς, καθώς και κάθε άνθρωπον αγαθής προτάσεως και καλής θελήσεως, ευχόμενοι όπως ο Άναρχος εν Χρόνω γεννηθείς και εν φάτνη ανακλιθείς Θεός ημών χαρίζηται υμίν έτη πολλά και πανευφρόσυνα, υγιεινά και ειρηνικά, ευλογημένα και σωτήρια.

«Χριστός Γεννάται, δοξάσαται!»

«Ευλογημένος παρά Κυρίου, ειρηνικός και όλβιος κατά πάντα ο Νέος Χρόνος
2019»!

Εν Βενετία, Χριστούγεννα 2018

† Ο Μητροπολίτης
Ο Ιταλίας και Μελίτης Γεννάδιος

<http://bit.ly/2rWmgzn>