

Πορεία προ την Ανάσταση-Εκδημία Σωτήρη Τσακίρη

[Ορθοδοξία](#) / [Η Ορθοδοξία στη Δύση](#) / [Ορθοδοξία στη Δύση](#)

[Αρχιερατικός Επίτροπος Βαυαρίας, Πρωτοπρεσβύτερος του Οικουμενικού Θρόνου π. Απόστολος Μαλαμούσης](#)



Προ ημερών απεδήμησε προς Κύριον ο θεολόγος Σωτήριος Τσακίρης ο οποίος διετέλεσε επί σειρά πολλών ετών καθηγητής στα Ελληνικά Σχολεία Μονάχου.

Ο μακαρίτης Σωτήρης υπηρέτησε, ως καθηγητής Θεολόγος, με αφοσίωση στο

καθήκον και θυσιαστική προσφορά, στα ελληνικά σχολεία Μονάχου.



Αναρίθμητοι μαθητές και μαθήτριες της Παροικίας μας στο Μόναχο και την ευρύτερη περιοχή, από τις πόλεις Dachau, Geretsried, Taufkirchen κ.α., διδάχθηκαν τα νάματα της Ορθοδοξίας και τη πνευματικότητα της Εκκλησίας μας από τον αείμνηστο καθηγητή Τσακίρη.

Πάντα μειλίχιος, με πατρική συμπεριφορά και παράλληλα την πρέπουσα οικειότητα προς τη νεολαία, επιτελούσε το έργο του, σε μια χρονική περίοδο που ο Ελληνισμός προσπαθούσε να ξεπεράσει τις πρώτες δυσκολίες της μετανάστευσης και να ορθοποδήσει κοινωνικά και πολιτιστικά στη φιλόξενη χώρα, τη Βαυαρία.



Παράλληλα έψαλλε με τη καλλικέλαδη φωνή του κάθε Κυριακή στους ιερούς Ναούς του Μονάχου, στην Ενορία του Αγίου Γεωργίου και κατόπιν στην Ενορία των Αγίων Πάντων. Με το τρόπο του έδινε πάντα ένα άριστο παράδειγμα βίωσης της Ορθοδοξίας σε θεολογικό και λατρευτικό επίπεδο, εμπνέοντας έτσι τις νεώτερες γενεές.

Η όλη του ζωή ήταν μια πορεία με ευρωπαϊκή διάσταση που πραγμάτωσε τόσο με τη συζυγική του ζωή με την κ. Ρούθ, όσο και με την διακονία του σε ελληνικά σχολεία της Βαυαρίας.

Ευχόμαστε ο Κύριος της ζωής και του θανάτου να του χαρίσει την αιώνια ζωή και στην οικογένειά του υγεία και μακροημέρευση, να τον θυμάται και να τελεί τα μνημόσυνα αγάπης προς ανάπαυση της ψυχής του.



*Στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες ο Σωτήρης Τσακίρης μετέχει της Περιφοράς του Επιταφίου της Ενορίας Αγίων Πάντων Μονάχου, συνοδεύοντας με τα Εγκώμια τον Κύριο στη πορεία του προς την Ανάσταση. Με την εκδημία του τώρα πραγματώνει ο ίδιος ο Σωτήρης προσωπικά αυτή την πορεία προς την Ανάσταση.
(Φωτογραφίες: Βασίλειος Αδημούδης)*

<http://bit.ly/2GKtU8y>