

19 Μαρτίου 2019

«Θρησκευτική παιδεία και περιβάλλον»: Το Α΄ Οικολογικό Σεμινάριο του Οικουμενικού Πατριαρχείου το 1994

Ορθοδοξία / Εκκλησία και Φυσικό Περιβάλλον / Περιβάλλον - Οικολογία

Τιμόθεος Παπασταύρου, Θεολόγος



Το Οικουμενικό Πατριαρχείο εκτός από τα μηνύματα οικολογικού περιεχομένου, τα οποία εξέδωσε την 1η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, διοργάνωσε πέντε θερινά Οικολογικά Σεμινάρια, τα οποία διεξήχθησαν στην Ιερά Θεολογική Σχολή της Χάλκης από το 1994 έως και το 1998. Σκοπός των Σεμιναρίων ήταν να μελετηθεί η οικολογική κρίση και να αναζητηθεί μια λύση, η οποία θα δώσει ένα οριστικό τέλος στις οικολογικές καταστροφές. Επίσης ακόμη ένας σκοπός των Σεμιναρίων ήταν η ευαισθητοποίηση των ανθρώπων στα οικολογικά ζητήματα με αποτέλεσμα να βοηθήσουν όλοι μαζί ενωμένοι στο δύσκολο έργο της διάσωσης του πλανήτη αλλά και των ίδιων τους των εαυτών.



Α΄ οικολογικό σεμινάριο « Θρησκευτική παιδεία και περιβάλλον»

Το πρώτο Οικολογικό Σεμινάριο διεξήχθη από τις 20 έως και τις 29 Ιουνίου του 1994 στην Ιερά Μονή της Άγιας Τριάδος στην Χάλκη υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Ταμείο για την Φύση (WWF). Το θέμα του Σεμιναρίου ήταν « Θρησκευτική παιδεία και περιβάλλον» και ο βασικός στόχος όλων όσων συμμετείχαν στο σεμινάριο ήταν να προσπαθήσουν να βρουν έναν τρόπο ώστε να αναπτυχτεί η θρησκευτική και περιβαλλοντική παιδεία των νέων ανθρώπων, μέσω της εκκλησίας και των κατηχητικών που διοργανώνει η εκάστοτε ενορία της κάθε περιοχής. Στο τέλος του Σεμιναρίου, βρέθηκε ο τρόπος για την ανάπτυξη της θρησκευτικής και περιβαλλοντικής παιδείας μέσω της έκδοσης ενός περιβαλλοντικού οδηγού, ο οποίος θα βοηθούσε τους ιερείς αλλά και τους εκπαιδευτικούς να καταρτίσουν και να διδάξουν σωστά τα παιδιά, με απώτερο σκοπό να αναπτύξουν την περιβαλλοντική ηθική τους. [129]

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μέσα από την ομιλία του, έδωσε το έναυσμα για την διεξαγωγή του Α΄ Οικολογικού Σεμιναρίου. Στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στην σπουδαιότατα της ημέρας προστασίας του περιβάλλοντος (1 Σεπτέμβρη), η οποία θεσπίστηκε από τον Πατριάρχη Δημήτριο Α΄ και λειτούργησε ως αφορμή για την εκκλησία με αποτέλεσμα να «δραστηριοποιήθη εναντίων του παγκόσμιου προβλήματος εκ της κακομεταχειρίσεως του περιβάλλοντος». [130] Στη συνέχεια της ομιλίας, ο Πατριάρχης αναφέρθηκε στην δύσκολη αποστολή, την οποία έχει επωμιστεί η εκκλησία, που είναι η ευαισθητοποίηση και η αφύπνιση των πιστών

απέναντι στα οικολογικά προβλήματα που ταλαιπωρούν την κτίση αλλά και τους ίδιους. Επιπροσθέτως αναφέρθηκε και στο μήνυμα, το οποίο προσπαθεί η εκκλησιά να διαδώσει στους πιστούς «ένας καλός χριστιανός δεν δύναται, δεν του το επιτρέπει η συνείδηση του, να είναι καταστροφέας του περιβάλλοντος, πηγή δηλαδή ανωμαλίας και άσχημων». [131] Φτάνοντας στο τέλος του λόγου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παροτρύνει τους συμμετέχοντες να υλοποιήσουν τις λύσεις για την διάσωση του περιβάλλοντος, οι οποίες θα δοθούν μέσα από το Σεμινάριο και να μην μείνουν άπραγοι, διότι η καταστροφή του περιβάλλοντος ολοένα και αυξάνεται.

Εν κατακλείδι το Α' Οικολογικό Σεμινάριο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου συζητήθηκαν αρκετά οικολογικά και θεολογικά ζητήματα, για τα οποία έπρεπε να βρεθεί άμεσα μια λύση. Οι λύσεις οι οποίες προτάθηκαν είναι οι ακόλουθες. Αρχικά οι άνθρωποι θα πρέπει να κατανοήσουν την καταστροφή που προκαλούν στην κτίση μέσω των πράξεων τους και έπειτα να δείξουν μετάνοια, προσπαθώντας να αλλάξουν τον τρόπο ζωής τους και φυσικά τον τρόπο συμπεριφοράς τους απέναντι στο περιβάλλον. Στην συνέχεια πρότειναν ακόμη μια σπουδαία λύση για την καταπολέμηση της οικολογικής κρίσης, η οποία αναφερόταν στην προσπάθεια να γίνει ένας επιτυχημένος διάλογος ανάμεσα στην εκκλησιά και την επιστήμη ώστε να ενώσουν τις δυνάμεις τους απέναντι στο κοινό πρόβλημα. Τέλος κατέληξαν πως πρέπει οι άνθρωποι να υιοθετήσουν τον ασκητικό βίο των αγίων και των πατέρων της εκκλησίας, με σκοπό να καταπολεμήσουν την ακόρεστη επιθυμία τους για συνεχή ικανοποίηση των αναγκών τους και να καταφέρουν όλοι μαζί ενωμένοι να αγωνιστούν για την επαναφορά των χαμένων ισορροπιών αρχικά ανάμεσα τους και στην συνέχεια ανάμεσα στους ίδιους και το περιβάλλον.

Διαβάστε ολόκληρη τη μελέτη εδώ

Παραπομπές:

129. Δουρμανή Γεωργία, «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και τα προβλήματα του περιβάλλοντος» 130. Μεταπτυχιακή εργασία, Α.Π.Θ, Τμήμα Θεολογίας, Θεσσαλονίκη 2009, σελ 69.

Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Μηνύματα και ομιλίαι δια το περιβάλλον, εκδ. Φανάριον, Αθήνα 2002, σελ 53 .

131. Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, Ό.π, σελ 54.