

Σαράντα έτη από την οσιακή κοίμηση του αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς - Αφιέρωμα Πενμπουσίας

Ιερομόναχος Γεννάδιος Μανώλης, Θεολόγος· Αρχισυντάκτης Ενότητας Ορθοδοξία - Πενμπουσία



Άγιος, αναφέρει ένας σύγχρονος επίσκοπος της Εκκλησίας, είναι εκείνος στον τάφο του οποίου αισθάνεσαι την ανάγκη να προσευχηθείς αυτός για εσένα αντί εσύ για αυτόν. Μία τέτοια αγιασμένη μορφή, που κόσμησε με τους πνευματικούς αγώνες της και την θεολογική γραφίδα της τους αγιολογικούς δέλτους της Εκκλησίας υπήρξε και ο όσιος και θεοφόρος Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου (7/4 με το νέο εορτολόγιο) του 1894 και κοιμήθηκε οσιακώς την ημέρα του Ευαγγελισμού του 1979.

Εύστοχα σημειώνεται πως ο ιερός Πατήρ είναι ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους της εποχής μας, πνευματικός πατέρας της Εκκλησίας της Σερβίας και όλης της Ορθοδοξίας, ομολογητής της πίστεως και φιλόσοφος του Αγίου Πνεύματος.

Η διδασκαλία του Αγίου Ιουστίνου, δεν είναι διάφορη από τη παράδοση της

Εκκλησίας, αλλά μία συνέχεια και μία μαρτυρία μέσα στην εποχή μας, δια της οποίας παρουσιάζεται ή μάλλον προσφέρεται στον σύγχρονο άνθρωπο η πρόταση της Εκκλησίας ως η μόνη λύση αποκατάστασης και επαναγωγής στο αρχαίο κάλλος.



Ο ιερός Πατήρ μέσα από τη μελέτη και εντρύφηση της Πατερικής Παράδοσης, αλλά και της ελληνικής φιλοσοφίας κατέγραψε άνετα τον πλούτο της εμπειρίας του, καταθέτοντας με υψηλό θεολογικό λόγο την εμπειρία και το βίωμα του μέσα από την εν Χριστώ ζωή, ανακεφαλαιώνοντας τόσο στο συγγραφικό του έργο, όσο και στην αγιασμένη βιωτή του τα δόγματα της Εκκλησίας.

Σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Ιουστίνου στόχος του ανθρώπου είναι η απόκτηση της θείας τελειότητας και ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο θέτει την θεία τελειότητα ως σκοπό της ζωής του ανθρώπου, αλλά του παρέχει και τις αναγκαίες δυνάμεις προς πραγματοποίηση του σκοπού αυτού. Και αυτές είναι οι ευαγγελικές αρετές, οι οποίες πραγματοποιούμενες παράγουν άγιο άνθρωπο, δηλαδή τον τέλειο και ολοκληρωμένο άνθρωπο, που γνωρίζει, αλλά και βιώνει το πραγματικό νόημα του κόσμου και της ζωής «και εργάζεται με ολόκληρον το είναι του προς πραγματοποίησιν του δοθέντος σκοπού εις όλας τας περιοχάς της ανθρωπίνης δραστηριότητος», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ιερός Πατήρ.

Η Πemptουσία τιμώντας την μνήμη του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς, προγραμματίσει ένα τριήμερο αφιέρωμα στον ιερό Πατέρα με κείμενα του Αγίου, κείμενα για τον βίο και τη θεολογική του σκέψη καθώς και βίντεο - συνεντεύξεις. Μέσα από όλο

αυτό το υλικό με τρόπο γλαφυρό και βιωματικό κατατίθενται μαρτυρίες και περιστατικά από τη ζωή του Αγίου, από ανθρώπους που τον γνώρισαν, είτε μέσα από τη πνευματική συγγένεια, είτε μέσα από το πλούσιο θεολογικό του έργο.

Ευχόμαστε το τριήμερο αυτό αφιέρωμα, όπως και κάθε δημοσίευση που γίνεται σε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο να αποτελέσει μία σταγόνα δροσιάς και πνευματικής ανάπαυλας μέσα στα τρεχάματα της ζωής, στο θόρυβο που μας περιβάλλει αποπνικτικά, στα πολλά και ανούσια λόγια, ως μία πρόταση ζωής δίνοντας και πάλι νόημα στον καθημερινό αγώνα. Όπως σημειώνει ο Άγιος «*η μόνη διέξοδος από τα ανθρώπινα σκοτάδια μας είναι η πίστη στο Αληθινό Φως, στο Θεάνθρωπο Χριστό και η ζωή σύμφωνα μ' αυτή την πίστη. Η πίστη στο Χριστό λοιπόν είναι η μόνη που αληθινά φωτίζει και αγιάζει*».

Ο Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς κληροδότησε, όχι μόνο στον σερβικό λαό, αλλά σε ολόκληρη την Ορθοδοξία, την πατερική σκέψη και διδασκαλία του ως εφάμιλλος και επόμενος τοις Αγίοις Πατράσι, ως τεκμήριο συνεχούς και αδιάκοπης παρουσίας της αγιότητας μέσα στον σύγχρονο κόσμο έως τα έσχατα.

<http://bit.ly/2G3ayun>