

Πάσχα! «Εορτών Εορτή και Πανήγυρις Πανηγύρεων»!

[Ορθοδοξία](#) / [Εορταστικοί λόγοι](#)

(†) [Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας](#)



Πάσχα! «Εορτών Εορτή και Πανήγυρις Πανηγύρεων»! Ανάσταση, γιορτάζουμε απόψε! Την Ανάσταση του Χριστού μας! Γι αυτό οι καρδιές μας ξεχυλίζουν από χαρά! Τα πρόσωπα ακτινοβολούν! Τα μάτια λάμπουν! Και τα χείλη δεν παύουν να επαναλαμβάνουν τον επινίκιο παιάνα: «Χριστός Ανέστη»!

Γιατί, αλήθεια, απόψε, τόση χαρά γεμίζει τις ψυχές όλων μας; Τί είναι αυτό που παρακινεί απόψε τα πλήθη των πιστών, άνδρες και γυναίκες, νέους και γέροντες, να έλθουν στους Ορθοδόξους ναούς, για να ανάψουν την αναστάσιμη λαμπάδα τους, και να βροντοφωνήσουν το «Χριστός Ανέστη»; Ακόμη και άνθρωποι, που άλλες φορές δεν πηγαίνουν σε Εκκλησία, νιώθουν ψυχική τους ανάγκη το Πάσχα να συμμετάσχουν μαζί με όλους τους πιστούς στην αναστάσιμη χαρά!

Μπορεί η διάνοια του κάθε ανθρώπου να αδυνατεί να δώσει εξήγηση, η ψυχή όμως διαισθάνεται τις πλούσιες ευεργεσίες που η Ανάσταση του Χριστού της χάρισε!



Η ανθρώπινη ψυχή ήταν χτυπημένη από βαρειές, ανίατες, θανατηφόρες ασθένειες και ο Χριστός με την Ανάστασή Του θεράπευσε την ψυχή από όλες αυτές τις οδυνηρές αρρώστιες, που με μιά λέξη χαρακτηρίζονται «αμαρτίες».

Η ψυχή μας ήταν αιχμάλωτη στον πιο απάνθρωπο εχθρό της, τον διάβολο, και ο Αναστημένος Χριστός ελευθέρωσε την ψυχή από τα δεσμά αυτού του τυράννου και μας χάρισε την ελευθερία των τέκνων του Θεού!

Η ψυχή είχε δηλητηριαστεί από το πονηρό φίδι, τον σατανά και περιήλθε σε πνευματικό θάνατο, αποκομμένη από την πηγή της ζωής, τον Θεό, και ο Αναστημένος Χριστός την ζωοποίησε και της χάρισε ζωήν αιώνιον!

Χαίρεται, λοιπόν, κάθε ορθόδοξη χριστιανική ψυχή για όλα αυτά, που της χάρισε η Ανάσταση του Χριστού, όπως χαίρεται ο άρρωστος που μπήκε στο νοσοκομείο ετοιμοθάνατος και εξέρχεται τελείως υγιής.

Χαίρεται όπως ο άνθρωπος που τον απήγαγαν ληστές και μετά από την πληρωμή των λύτρων, από κάποιον ευεργέτη, γυρίζει σπίτι του ελεύθερος.

Χαίρεται όπως η κόρη του Ιαείρου, ο υιός της χήρας της Ναΐν, ο Λάζαρος, που ήταν νεκροί και αναστήθηκαν από τον Χριστό! Μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά

που ένιωσαν και οι οικείοι τους όταν τους είδαν να ανασταίνονται;

Αδελφοί μου, αυτή η χαρά που ήλθε διά του Σταυρού και της Αναστάσεως σε όλο τον κόσμο, είναι ικανή να εξαλείψει από τις ψυχές μας κάθε λύπη, κάθε στενοχώρια, κάθε τύψη από τα θλιβερά γεγονότα που συχνά αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Όπως όταν ανατείλει ο ήλιος το σκοτάδι διαλύεται, έτσι και οι σκοτεινές καταστάσεις που ζούμε φωτίζονται από το Φώς της Αναστάσεως.

Από την Λαμπροφόρο εκείνη ημέρα της Ανάστασης ο κόσμος άλλαξε, για όποιον πίστεψε αληθινά στον αναστημένο Χριστό, ενώθηκε μαζί Του με το Άγιο Βάπτισμα και αγωνίζεται να ακολουθεί τα βήματά Του! Φυσικά, ο ορθόδοξος πιστός εξακολουθεί να ζει στον κόσμο, αλλά τα όσα του συμβαίνουν, κάτω από το φώς της Αναστάσεως, τα βλέπει με άλλο μάτι, καθαρό, με «νούν Χριστού». Έτσι, την χαρά αυτή που δίνει ο Χριστός με την Ανάστασή Του, όπως ο ίδιος ο Κύριος είπε «οὐδείς αἶρει ἀφ' ἡμῶν»· ούτε φτώχεια, ούτε αρρώστια, ούτε εγκατάλειψη και μοναξιά, ούτε αδικία, ούτε ακόμη και αυτός ο θάνατος, που τον κατήργησε ο Χριστός, ο «θανάτῳ θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς μνήμασι ζωὴν χαρισάμενος. Γι αυτό ακούσαμε απόψε στον Κατηχητικό του Λόγο τον Άγιο Ιωάννη Χρυσόστομο να λέγει: «Κανείς να μη θρηνεί για φτώχεια, διότι φανερώθηκε η κοινή βασιλεία του Θεού. Κανείς να μην οδύρεται για τα σφάλματά του, αφού ανέτειλε συγγνώμη από τον τάφο του Χριστού. Κανείς να μη φοβάται το θάνατο, διότι από τα δεσμά του μας ελευθέρωσε του Σωτήρα ο θάνατος.»

Ολόψυχα εύχομαι σε όλους και όλες σας, η χαρά της Αναστάσεως να κυριαρχεί στις ψυχές σας και να σας απαλλάσσει από κάθε δυσάρεστη κατάσταση.

Χριστός Ανέστη!

<http://bit.ly/2IIXJYM>