

Δέκα χρόνια από την κοίμηση του μακαριστού Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού

/ [Αφιέρωμα στον Γέροντα Ιωσήφ Βατοπαιδινό](#)



Έβλεπε τον άνθρωπο ως «θεοειδές ον» και ιδιαίτερα τόνιζε το απέραντο πέλαγος της φιλανθρωπίας και φιλευσπλαχνίας του Θεού, ο οποίος δέχεται τον μετανοούντα και επιστρέφοντα αμαρτωλό. Παρέμεινε ο πνευματικός πατέρας της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου μέχρι και την οσιακή κοίμησή του. Ο λόγος για τον αξέχαστο Γέροντα Ιωσήφ τον Βατοπαιδινό.

Δέκα χρόνια παρήλθαν από την ημέρα που ο αλησμόνητος Γέροντας «πέταξε» για τους Ουρανούς, ενώ με αφορμή τη συμπλήρωση της δεκαετίας από την κοίμησή του θα τελεσθεί το απόγευμα της Δευτέρας μνημόσυνο στην Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λεμεσού κ. Αθανασίου.

Την Τρίτη το πρωί θα τελεσθεί η Αρχιερατική θεία λειτουργία στην οποία θα ιερουργήσει ο Πανιερώτατος, ενώ θα συμπροσευχηθούν ηγούμενοι- εκπρόσωποι από άλλες Αγιορείτικες Μονές.



Βιογραφικό του Γέροντα Ιωσήφ του Βατοπαιδινού:

Γεννήθηκε την 1η Ιουλίου 1921 στην Δρούσια, χωριό της επαρχίας Πάφου της Κύπρου. Κάποια γεγονότα, επεμβάσεις της θείας Πρόνοιας, συνετέλεσαν ώστε το 1936 να αποταχθεί τον κόσμο και να προσέλθει στην φημισμένη τότε για την αυστηρότητα και πνευματικότητά της Ιερά Μονή Σταυροβουνίου. Παρέμεινε 10 χρόνια στην Μονή και με την παρότρυνση και ευλογία του γέροντος Κυπριανού, πνευματικού της Μονής, εγκαταβίωσε στο Άγιον Όρος. Το καλοκαίρι του 1947 γνωρίζεται με τον μακάριο γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, ο οποίος μετά από «πληροφορία» που έλαβε, τον δέχθηκε στην συνοδεία του. Έζησε στα σπήλαια της Μικρής Αγίας Άννης ως το 1951 που η συνοδεία μεταφέρθηκε στα ησυχαστικά κελλιά της Νέας Σκήτης κοντά στον Πύργο. Ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ ο Ησυχαστής κοιμήθηκε οσιακώς την ημέρα της Κοιμήσεως της Θεοτόκου το 1959. Ο γέροντας Ιωσήφ το περισσότερο χρονικό διάστημα μετά την κοίμηση του γέροντός του έζησε στην Νέα Σκήτη και τον Απρίλιο του 1987, ενώ είχε αυξηθεί αρκετά η συνοδεία του, μετά από πρόσκληση της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου και την έγκριση και ευλογία του Οικουμενικού Πατριαρχείου και της Ιεράς Κοινότητας του Αγίου Όρους, μεταβαίνει στην Μονή για να αναλάβει την διοίκησή της. Στις 29 Απριλίου του 1990 γίνεται η κοινοβιοποίηση της Μονής και η εκλογή και ενθρόνιση του πρώτου ηγουμένου του κοινοβίου, αρχιμανδρίτου Εφραίμ. Ο γέροντας Ιωσήφ ήταν και παρέμεινε ο πνευματικός πατέρας της Μονής Βατοπαιδίου μέχρι και την κοίμησή του, την 1η Ιουλίου 2009. Ετάφη στην αυλή της Μονής βορειοανατολικά του καθολικού. Με τα δεκαέξι βιβλία που συνέγραψε, καταγράφει και ερμηνεύει

θέματα «πράξεως και θεωρίας» της ορθόδοξης πνευματικής ζωής, κατευθύνει μοναχούς και λαϊκούς προς τον Χριστό και τους εμπνέει στον «καλόν αγώνα». Έβλεπε τον άνθρωπο ως «θεοειδές ον» και ιδιαίτερα τονίζει το απέραντο πέλαγος της φιλανθρωπίας και φιλευσπλαγχνίας του Θεού, ο οποίος δέχεται τον μετανοούντα και επιστρέφοντα αμαρτωλό.

<http://bit.ly/2RTaOAN>