

16 Σεπτεμβρίου 2019

## Ο άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης δίνει το φως και την χαρά σε μικρό τυφλό μουσικό!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



*Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης (1829-1908).*

Μεταξύ των παρομοίων διηγήσεων [θαυματουργικών] ξεχωρίζει εκείνη του περιφήμου μουσικού Αγρένεφ-Σλαβιάνσκυ για την θεραπεία του νεαρού τυφλού

κιθαρωδού Ιβάν, που τραγουδούσε αρχαίους θρησκευτικούς στίχους, ενώ έπαιζε την πανδουρίδα.

Με την ευλογία του π. Ιωάννου [άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης (1829-1908)], ο Αγρένεφ και η χορωδία του θα έδιναν ένα κοντσέρτο στην Κροστάνδη, υπέρ των οικογενειών του πληρώματος του πολεμικού «Ρουσάλκα», που είχε καταστραφή.

Ο π. Ιωάννης με την ευκαιρία αυτή, εξέφρασε την επιθυμία να ψάλλη η φημισμένη χορωδία και στην θ. Λειτουργία.

Έψαλλαν τόσο ωραία, που τους ξανακάλεσε. Τότε, στη δεύτερη φορά, έγινε η θαυματουργική θεραπεία του Ιβάν.

«Μετά την θ. Λειτουργία, διηγείται ο Αγρένεφ, παρεκάλεσα τον πρωθιερέα να ευλογήση την οικογένειά μου και τους χορωδούς. Μετά την ακολουθία της παρακλήσεως και του αγιασμού πλησιάσαμε όλοι να ασπασθούμε τον Σταυρό, που κρατούσε.

Εγώ ωδήγησα και τον τυφλό Ιβάν.

- Προ πολλού είσαι τυφλός; Τον ερώτησε ο Μπάτιουσκα (Παπούλης).
- Από την παιδική μου ηλικία είχα χρυσή και τελικά τυφλώθηκα.
- Τότε δεν είναι σπουδαίο, του είπε χαμογελώντας. Και εγώ υπέφερα από χρυσή και δεν ακούω καλά. Ας προσευχηθούμε όμως στον Κύριο.

Λέγοντας αυτά έβαλε με ένα κουτάλι αγιασμό στο χέρι του και έπλυνε τρεις φορές τα μάτια του Ιβάν. Ύστερα τον χαϊδεύσε, τον ευλόγησε και του είπε:

- Θα σε ελεήσει ο Κύριος! Πήγαινε τώρα. Ο Θεός μαζί σου.

Το βράδυ έδινα το κοντσέρτο. Πριν αρχίσουμε, μπαίνει στην αίθουσα του καλλωπισμού το παιδί που βοηθούσε τον Ιβάν και μας λέει:

- Ο Ιβάν βλέπει!
- Πώς βλέπει; Φέρτε τον εδώ!

Τον έφεραν. Γεμάτος χαρά μας ανακοίνωσε:

- Πραγματικά βλέπω! Βλέπω σαν να βρίσκωμαι μέσα σε ομίχλη.

Ήταν αδύνατο να αμφιβάλλη κανείς. Στεκόταν μπροστά μας με ανοικτά μάτια και χαμογελούσε ευτυχισμένα. Από τότε ένιωθε συνεχή βελτίωσι. Σήμερα βλέπει καθαρά και πηγαίνει παντού μόνος. Ενώ ήταν κατηφής, με σκυμμένο το κεφάλι και κλειστά τα μάτια, τώρα είναι εύθυμος, ομιλητικός και ψάλλει πιο χαρμόсуνα τραγούδια.

Από το βιβλίο "Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης" των εκδόσεων της Ιεράς Μονής Παρακλήτου.

<http://bit.ly/203CvHa>