

Τι είναι ο κύκλος;

[Ορθοδοξία](#) / [Πνευματική ζωή](#)

[Μαρία Λουπίδου](#)



Είναι το σχήμα που παίρνουν τα καθίσματα γύρω και δίπλα από κάποιον που αναπτύσσει ένα θέμα μελετώντας την Αγία Γραφή. Οι υπόλοιποι ρωτούν, συζητούν, απορούν και απολαμβάνουν την τροφοδοτική αυτή συναναστροφή και επικοινωνία. Η συνάντηση αυτή, που είναι γνωστή σαν «κύκλος», πραγματοποιείται σε ενορίες, νεανικές εστίες, κατηχητικά, και πνευματικά κέντρα συνήθως μια φορά την εβδομάδα. Είναι ένα ορθόδοξο φροντιστήριο θεολογίας το οποίο μπορεί να παρακολουθήσει ο καθένας.

Η θεολογία στην περίπτωση αυτή δεν συγχέεται με την θεολογική επιστήμη αλλά σχετίζεται με τον τρόπο που σκέπτονται οι άνθρωποι σήμερα, με τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Άλλωστε ο συνδυασμός πίστης και θεολογικής επιστήμης αποτελούν την πραγματική Θεολογία.



Γιατί μελετούν την Αγία Γραφή οι άνθρωποι;

Επειδή τους ενδιαφέρει η σωτηρία της ψυχής τους. Η μελέτη και η ερμηνεία της Αγίας Γραφής και η αξία της για την ζωή των ανθρώπων είναι μια συνεχής κίνηση. Είναι μια κίνηση προς την Εκκλησία, προς τον λόγο του Θεού, προς τον εσωτερικό κόσμο μας. Η Αγία Γραφή απαντά στις ανάγκες των ανθρώπων όλων των εποχών, όλων των ηλικιών και των κοινωνιών. Ο τρόπος με τον οποίο αντιδρά η Εκκλησία στις καθημερινές προκλήσεις που βιώνουν οι άνθρωποι στην ζωή τους είναι με το να τους κατευθύνει στο σημείο όπου θα βρουν την απάντηση. Το σημείο αυτό δεν είναι ο «κύκλος». Είναι η μελέτη της Αγίας Γραφής. Αλλά αυτό κάνει συστηματικά και ο κύκλος. Τροφοδοτεί την σκέψη και την ψυχή με έμπνευση και αέρα αλήθειας και ζωής.

Ποιος κάνει το μάθημα του «κύκλου»;

Ο ιερέας, ή κάποιος θεολόγος, ή κάποιος που έχει μελετήσει και μελετά την Αγία Γραφή. Με την έγκριση του οικείου Μητροπολίτη γίνονται οι συναντήσεις αυτές, το περιεχόμενο των οποίων ορίζεται στις γενικές γραμμές του από τον ποιμενάρχη. Αυτό που ενδιαφέρει την Εκκλησία, δηλαδή όλους εμάς και κυρίως τους επισκόπους και τους ιερείς, είναι η έρευνα και η γνώση της θεολογίας να φτάνουν στον καθένα ξεχωριστά και να είναι κατανοητά και αντιληπτά μέσα από την γλώσσα και τις παραστάσεις που χρησιμοποιούν οι σύγχρονοι άνθρωποι. Δεν εκλαϊκεύει την Αγία Γραφή ένα τέτοιο μάθημα. Την μεταδίδει με πίστη, ελπίδα και

αγάπη. Δεν έχει κάποια ειδικά προσόντα αυτός που κάνει τον «κύκλο» πέρα από το ότι ζει αυτά για τα οποία μιλάει. Και αυτό από μόνο του είναι υπέροχο και αυθεντικό, θελκτικό και αποδεικτικό της αξίας ενός τέτοιου μαθήματος σε συστηματική βάση με στόχο την βελτίωση της πνευματικής μας ζωής.

Γιατί να πάω σε ένα τέτοιο μάθημα;

Γιατί το θέλεις. Μόνο αν ελεύθερα επιλέξει κάποιος να γευτεί αυτό το θησαυρό μπορεί να απολαύσει και την αξία του. Άλλοι πιστεύουν ότι πρόκειται για κάτι συντηρητικό που απευθύνεται σε ηλικιωμένους ανθρώπους. Άλλοι νομίζουν ότι έχουν να κάνουν με μια κλειστή ομάδα που θέτει κανόνες για τα μέλη της. Στην πραγματικότητα όμως πρόκειται για κάτι σημαντικότερο και μεγαλύτερο. Η αξία του Λόγου του Θεού για την ζωή των ανθρώπων είναι η ίδια όποια στιγμή και αν επιλέξουν αυτοί με ελευθερία, να τον προσεγγίσουν. Απλά αν λίγο την «μυριστείς» δεν θέλεις να αφήσεις να περάσει σαν νεράκι ο χρόνος μέσα από τα χέρια σου αλλά θέλεις από το επόμενο κιόλας λεπτό να «μετράει ο χρόνος αλλιώς»: να έχει προοπτική την Αιωνιότητα.

<http://bit.ly/2pmDAj9>