

7 Δεκεμβρίου 2019

Άγιος Καλλίνικος: Εμφάνιση και θεραπεία ανάπηρου κοριτσιού!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Άγιος Καλλίνικος της Τσερνίκας Ρουμανίας (1787-1868).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Το καλοκαίρι του έτους 1972 ήρθε στον άγιο Καλλίνικο [της Τσερνίκας Ρουμανίας (1787-1868)] για να προσευχηθεί μια Ελληνίδα που είχε γεννηθεί στην Μπράιλα Ρουμανίας και τώρα μένει στη Θεσσαλονίκη, οδός Θερμοπυλών...

Η πιστή αυτή γυναίκα άκουσε για τα θαύματα του αγίου Καλλινίκου και ήρθε στα Λείψανά του με τα ρούχα του παιδιού της ηλικίας 9 ετών, το οποίο υπέφερε από παραλυσία.

Προσευχήθηκε με πολλά δάκρυα στον άγιο, έβαλε επάνω στα Λείψανά του τα ρούχα της κορούλας της, ετέλεσε τρεις φορές το Άγιο Ευχέλαιο και κατόπιν ανεχώρησε για τη Θεσσαλονίκη.

Το καλοκαίρι του έτους 1973 ήρθε πάλι η ίδια γυναίκα να ευχαριστήσει τον άγιο Καλλίνικο, διότι θεράπευσε την κόρη της.

- Πώς γιατρεύθηκε η κόρη σου; Τη ρώτησαν οι πατέρες.

- Όταν έφθασα στο σπίτι μου προσευχήθηκα πάλι και τότε μου φανερώθηκε ο άγιος Καλλίνικος και μου είπε:

- Για την πίστη σου η κόρη σου θεραπεύθηκε...

Απόσπασμα από το βιβλίο «Γεροντικό Ρουμάνων πατέρων», των εκδόσεων
Ορθόδοξος Κυψέλη.

<http://bit.ly/2Yp7ZdF>