

## Το πνευματικό... τηλέφωνο του οσίου Σωφρονίου και του Γέροντα Σίμωνα!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



*Ο όσιος Σωφρόνιος Αθωνίτης και του Έσσεξ (αριστερά) και ο Γέροντας π. Σίμων Αρβανίτης.*

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Η κ. Κ. Αν.\*]: Αφηγήθηκε το εξής θαυμαστό που έχει σχέση με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πατάρων κ. Ειρηναίο.

Όταν ήταν φοιτητής ο Θεοφιλέστατος, είχε γνωρίσει τον γέροντα Σίμωνα [Ιερομόναχος, π. Σίμων Αρβανίτης]. Ανέβαινε συχνά στο Μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα [ο Γέροντας ήταν ιδρυτής και ηγούμενος της Μονής] στην Πεντέλη να τον συμβουλευθεί για διάφορα θέματα και να πάρει την ευχή του.

Όταν επέστρεψε για πρώτη φορά από το Λονδίνο όπου ευρίσκετο, ως βοηθός

Επισκόπου πλέον, ανέβηκε στον Άγιο Παντελεήμονα να πάρει την ευχή, όπως στα φοιτητικά χρόνια, από τον γέροντα Σίμωνα.

Ο Γέροντας καθότανε κάτω από το πεύκο. Πήγε να του βάλει μετάνοια αλλά ο Γέροντας δεν τον άφησε.

- Εγώ πρέπει να σου βάλω, εσύ είσαι βοηθός Επισκόπου. Εσείς στο Λονδίνο έχετε Γέροντα· εκεί να πηγαίνετε.
- Γέροντα, ποιος είναι ο Γέροντας;
- Ο Σωφρόνιος [όσιος Σωφρόνιος Αγιορείτης και του Έσσεξ], παιδί μου.

Πράγματι, όταν επέστρεψα, πήρα το τραίνο και πήγα στο Έσσεξ να τον συναντήσω. Ο Γέροντας με περίμενε με τον υποτακτικό του έξω από το Μοναστήρι. Αφού χαιρετηθήκαμε τον ρωτάω:

- Ποιος σας ειδοποίησε, Γέροντα, πως θα ερχόμουν;
- Ο Γέροντας Σίμωνα από την Πεντέλη μού τηλεφώνησε.
- Εμείς, Γέροντα, δεν έχουμε τηλέφωνο - πετάχτηκε ο μικρός υποτακτικός Ζαχαρίας.
- Πάψε εσύ, δεν ξέρεις - του λέγει ο γέροντας Σωφρόνιος.

Αυτά μας έλεγε σε μια παρέα ο Θεοφιλέστατος.

\* Το όνομα αναγράφεται στο πιο κάτω βιβλίο.

*Από το βιβλίο του Μοναχού Ζωσιμά, "Ιερομόναχος Σίμων Αρβανίτης, (1901-1988), Μαρτυρίες για τη ζωή και το έργο του", τόμος Ε'.*

<http://bit.ly/2uAwN82>