

Εκοιμήθη εν Κυρίω ο Μητροπολίτης πρ. Πειραιώς κ. Καλλίνικος

[Ορθοδοξία](#) / [Μορφές](#)



Εκοιμήθη σε ηλικία 94 ετών ο Μητροπολίτης πρ. Πειραιώς Καλλίνικος, ο οποίος νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Στις 20 Σεπτεμβρίου 1926 στο χωριό Βαρθολομιό του Νομού Ηλείας γεννιέται το πρώτο παιδί του Ιωάννη και της Θεοδώρας Καρούσου . Στη Βάπτισή του πήρε το όνομα Κωνσταντίνος. Ακολούθησαν 3 κόρες: η Ευγενία, η Παναγιώτα και η Αικατερίνη. Έμπορος ο πατέρας φιλοδοξούσε να έχει διάδοχό του το γιό του. Αυτός όμως για άλλα ήταν πλασμένος, που ούτε ο ίδιος δεν φανταζόταν.

Σαν έφηβος μελετά ιστορία και ενθουσιάζεται με τους ήρωες και τα κατορθώματά τους. Έχει μέσα μου κάτι το γενναίο και προσπαθεί να το μορφοποιήσει.



Έτος 1940. Δύσκολη χρονιά για την πατρίδα. Αναμετράται με τους εισβολείς στα βουνά της Αλβανίας. Δόξα για την Ελλάδα, για τα κατορθώματα των παιδιών της στα πεδία των μαχών, αλλά και των μετόπιθεν. Η επιστροφή των πολεμιστών φέρνουν νέα από το μέτωπο, όχι μόνο παλληκαριάς και νίκης, αλλά κυρίως της θαυμαστής παρουσίας της Παναγίας και των θαυμάτων της. Ο νεαρός Κωνσταντίνος ακούει με θαυμασμό όσα με συγκίνηση αφηγείται ο πρώτος ξάδελφος, ο Κωστής Καρούσος, που δεν είχε πριν κανένα θρησκευτικό ενδιαφέρον και τώρα μιλάει με τέτοια πίστη.. Μέσα του γίνεται ένας «σεισμός». Η αγνή ψυχή του βλέπει καθαρά τη θεία επέμβαση στην υπόθεση της πατρίδος και αποφασίζει να στρέψει το ενδιαφέρον του στο Χριστό και την Εκκλησία. Αρχίζει να διαβάσει την Καινή Διαθήκη και πνευματικά βιβλία. Η δίψα του άσβεστη. Και μέσα σ'αυτά τα ενθουσιώδη εφηβικά χρόνια παίρνει τη μεγάλη απόφαση: Να αφιερωθεί στο Θεό και να δώσει όλες τις δυνάμεις του στην Εκκλησία.

Έτος 1943. Επισκέπτεται το Βαρθολομιά για πρώτη φορά ο φλογερός ιεροκήρυκας της «Ζωής» ο Αρχιμανδρίτης π. Αχιλλείος Παπαθανασόπουλος. Πρόσωπο που τον εμπνέει με τη κήρυγμά του, τις νουθεσίες του και το προσωπικό του ενδιαφέρον για τον πολυτάλαντο Κωνσταντίνο.

Έτος 1946. φεύγει ο πατέρας για τον Ουρανό. Μένει με τη μητέρα και 3 ανύπαντρες αδελφές. Το όνειρό του και το σχέδιό του θα πάει λίγο μακριά... Εργάζεται φιλότιμα, με σκοπό να αποκαταστήσει τις αδελφές και έχει «λόγο» στην επιλογή συζύγου για την κάθε μία. Οι αδελφές τον υπακούουν σαν μεγαλύτερο αδελφό, αλλά και σαν πατέρα. Η προσευχή του θερμή. Να τακτοποιηθούν καλά οι αδελφές. Και ο Θεός απαντά. Σύντομα καμαρώνει τα τρία σπιτικά των αδελφών του.



Έτη 1946-1948. Νεαρός λαϊκός, 20 ετών, εργάζεται ιεραποστολικά στη γενέτειρά του κάνοντας ομιλίες σε άνδρες και γυναίκες, κατηχητικά σε παιδιά και εργαζόμενους νέους, υπό την πνευματική κατεύθυνση του πνευματικού π. Αχιλλείου.

Έτη 1948-1956. Εγκαθίσταται στην Πάτρα και συνεχίζει επί 8 χρόνια ως λαϊκός την ιεραποστολική προσφορά στα κατηχητικά, ομιλίες στη Χ.Ε.Ε.Ν., μαθήματα σε ομάδες αποφοίτων Γυμνασίου, υπό την πνευματική καθοδήγηση του ιεροκήρυκος της «Ζωής» π. Χριστοδούλου Παπαγιάννη και εργασία στο Βιβλιοπωλείο της Χριστιανικής Εστίας Πατρών, που ανήκε στη «Ζωή».

Έτος 1956 . Ήλθε η ώρα να πραγματοποιήσει και το δικό του όνειρο. Χειροτονείται Διάκονος. Συγχρόνως σπουδάζει στη Θεολογική Σχολή Αθηνών. Διάκονος στον Ιερό Ναό Αγίας Ζώνης Κυψέλης γνωρίζει το μαθητή Γυμνασίου Χρήστο Παρασκευαίδη και το Φοιτητή Θεολογίας Αθανάσιο Λενή από την Πάτρα. Τους εκμυστηρεύεται το όνειρό του: Να δημιουργήσουν Αδελφότητα, στηριγμένη στο μοναχικό ιδεώδες και να εργάζονται στο ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας.

Έτος 1959. Χειροτονείται Πρεσβύτερος. Ιδρύεται η φιλομοναστική και ιεραποστολική Αδελφότητα «Παναγία η Χρυσοπηγή» και ξεκινά το πρώτο κοινόβιο στο κτίριο της οδού Στέντορος 4 Παγκράτι με τα 3 πρώτα Μέλη: π. Καλλίνικος, Αθανάσιος Λενής και Χρήστος Παρασκευαίδης.



Έτος 1960. Διορίζεται εφημέριος και Ιεροκήρυκας στο Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Αμαλιείου Ιδρύματος στην οδό Στησιχόχου, κοντά στα ανάκτορα. Κάνει εσπερινές ομιλίες στον Ιερό Ναό Αναλήψεως Βύρωνος, μετόχι της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

Έτος 1961. Η μικρή Αδελφότητα προσκαλείται να επανδρώσει την Ιερά Μονή Βαρλαάμ στα Μετέωρα. Δέχονται και αναχωρούν από την Αθήνα. Εκεί αναλαμβάνουν να αναστηλώσουν την ερειπωμένη Μονή και συγχρόνως να ξεναγούν τους πολυάριθμους επισκέπτες, να κηρύττουν και να εξομολογούν στις πόλεις και στα χωριά της Ιεράς Μητροπόλεως Σταγών και Μετεώρων. Εκεί γίνονται οι κουρές του Χρήστου Παρασκευαίδη με το όνομα Χριστόδουλος και του Αθανασίου Λενή με το όνομα Αμβρόσιος και στη συνέχεια οι χειροτονίες τους εις Διάκονον. Η διακονία τους εκεί θα διαρκέσει 14 μήνες.

Έτος 1962. Επιστρέφουν στην Αθήνα και ο π. Καλλίνικος διορίζεται ιεροκήρυκας με κέντρο τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Παγκρατίου, στον οποίο είναι και εφημέριος, με κηρυκτική δραστηριότητα στον άγιο Σπυρίδωμα Παγκρατίου και άγιο Νικόλαο Καισαριανής. Διορίζεται Γενικός Διευθυντής των Κατηχητικών Σχολείων της Αρχιεπισκοπής, Καθηγητής του Φροντιστηρίου Κατηχητικών της Αποστολικής Διακονίας και τακτικό μέλος της Συνοδικής Επιτροπής επί του μοναχισμού. Ο π. Χριστόδουλος (Χρήστος Παρασκευαΐδης) διορίζεται Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου και Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου (μετέπειτα Μητροπολίτης Δημητριάδος και από το έτος 1998-2008 Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος) και ο Αρχιμανδρίτης π. Αμβρόσιος (Αθανάσιος Λενής) υπεύθυνος της Θρησκευτικής Υπηρεσίας της Χωροφυλακής και αργότερα Γραμματέας της Ιεράς Συνόδου και Επίσκοπος Ταλαντίου (νυν Μητροπολίτης πρ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας).



Έτος 1965. Ιδρύεται Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΑΠΗΣ Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Οικοτροφείο για την προστασία απόρων παιδιών με στόχο να σπουδάσουν και να μορφωθούν πνευματικά, για να γίνουν χρήσιμοι άνθρωποι για την Εκκλησία και την κοινωνία. Στο χώρο του Συνδέσμου γίνονται κηρύγματα, αγιογραφικοί κύκλοι, κατηχητικά και συνάξεις νέων. Την ίδια χρονιά αγοράζεται η έκταση στο Καπανδρίτι Αττικής.

Έτος 1970. Προσέρχεται στην Αδελφότητα ο Ευάγγελος Πιστολής, νυν Μητροπολίτης Σάμου Ευσέβιος.

Έτος 1973. Ιδρύεται η Ιερά Συνοδική Μονή Παναγία Χρυσοπηγή με έδρα το κτίριο επί της οδού Στέντορος 4 Παγκράτι.

Έτος 1974 προσέρχεται στη Μονή ο Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, νυν Μητροπολίτης Δημητριάδος Ιγνάτιος.

Στην Ιερά Μονή προσήλθαν και εκάρησαν Μοναχοί και αργότερα χειροτονήθηκαν πρεσβύτεροι οι: Δημήτριος Καρακάσης (Αρχιμ. Χριστοφόρος), Σπυρίδων Μπόγρης (Αρχιμ. Πολύκαρπος), Γεώργιος Παναούσης (Αρχιμ. Εφραίμ) και Νικόλαος Φαρμάκης (Αρχιμ. Νικόδημος).

Έτος 1975. Ο Ηγούμενος της Ιεράς Μονής π. Καλλίνικος εκλέγεται Τιτουλάριος Μητροπολίτης Ρωγών και χειροτονείται στις 25 Οκτωβρίου 1975 στον Προφήτη Ηλία Παγκρατίου. Λίγο αργότερα διορίζεται Γενικός Διευθυντής Αποστολικής Διακονίας. Εκδίδει την εφημερίδα «Εκκλησιαστική Αλήθεια».

Έτος 1978. Εκλέγεται Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου. Εργάζεται ιεροποστολικά σε όλους τους τομείς του ποιμαντικού έργου και τα αποτελέσματα είναι θαυμαστά. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στη στελέχωση των ενοριών με άξιους και ιεραπόστολους κληρικούς και στην πνευματική καλλιέργεια των νέων ιδρύοντας νεανικά πνευματικά κέντρα, κατασκηνώσεις, ομιλίες, εκδρομές. Σπουδαίο πρωτοποριακό έργο είναι και η δημιουργία του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Πειραική Εκκλησία», το Δημοτικό Σχολείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και το περιοδικό «Πειραική Εκκλησία».



Έτος 2006. Μετά από 28 χρόνια ποιμαντορίας στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς αποφασίζει να παραιτηθεί από τη θέση του Μητροπολίτη για λόγους υγείας και ανάγκης προετοιμασίας για την έξοδό του από αυτή τη ζωή.

Μένει στη «σιωπή» για 14 χρόνια, προσευχόμενος, νουθετώντας, εξομολογώντας, συγγράφοντας και ..φιλοσοφώντας...

Παραμένει Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Χρυσοπηγής μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2019, ημέρα παραιτήσεώς του και εκλογής του νέου Ηγουμένου, του π. Εφραίμ Παναούση.

Παραδίδει όσα είχε δημιουργήσει, για να συνεχίσουν οι επόμενοι να εργάζονται για να τα διατηρήσουν και να τα αυξήσουν.

1 Φεβρουαρίου 2020. Ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο έρχεται να προστεθεί στα ήδη υπάρχοντα πολλά προβλήματα υγείας του. Ο οργανισμός του «παλεύει» μαζί με τους πολύ κοντινούς του ανθρώπους να ξεπεράσει κι αυτή τη δυσκολία. Οι

τελευταίες ημέρες περνούν με θερμή προσευχή, πολλή υπομονή, αίτηση συγγνώμης από το Θεό και από τους ανθρώπους, Θεία Κοινωνία και προσμονή της αιώνιας ζωής!

29 Φεβρουαρίου 2020. Είχε έλθει πλέον η ώρα του. Όλοι όσοι τον αγαπήσαμε, μας αγάπησε, μας ευργέτησε παντοιοτρόπως, ευχηθήκαμε με την καρδιά μας αυτό που πάντοτε έλεγε ο ίδιος τα τελευταία χρόνια: «Ζητώ από το Θεό το έλεός Του και καλή απολογία ενώπιον του φοβερού Βήματός Του!»

Ας είναι αιωνία η μνήμη του! Την ευχή του νάχουμε!

ekdoseisxrysopigi.blogspot.com

<http://bit.ly/38a73xd>