

Ας μη τους λησμονήσωμε!

Ορθοδοξία / Εορταστικοί λόγοι

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος



Η μεγάλη ημέρα και εορτή της 25ης Μαρτίου ιδού ευρίσκεται επί θύραις. Ο εορτασμός, λόγω των επικρατουσών ειδικών συνθηκών δεν θα είναι «λαμπρός», όπως τις προηγούμενες φορές. Δεν θα γίνουν «επίσημες» Δοξολογίες, δεν θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις, δεν θα εκφωνηθούν πανηγυρικοί λόγοι.

Ο εφετινός εορτασμός έχει την ιδιαιτερότητα, ότι θα πραγματοποιηθή εσωτερικά, καρδιακά, προσευχητικά εν τω οικω και εν τω ιερώ Ναώ μέσα από την Θεία Λειτουργία (όπου τελεσθή), με την συμμετοχή των ελαχίστων, όπως προβλέπεται από τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών. Στην πόλη μας, θα λειτουργήσωμε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστριάς, ο οποίος μάλιστα πανηγυρίζει,μεταδιδομένης της Θείας Λειτουργίας από τον Εκκλησιαστικό Τηλεοπτικό μας Σταθμό και τον Ραδιοφωνικό μας Σταθμό.



Αυτός ο ξεχωριστός εορτασμός πρέπει να μας φέρει ψυχικά πιο κοντά σε εκείνους οι οποίοι κατά την διάρκεια της φρικτής τουρκικής σκλαβιάς, υπέφεραν, βασανίστηκαν, θανατώθηκαν και γενικώς με ηρωικό φρόνημα αγωνίστηκαν υπέρ της αγίας ημών Ορθοδόξου πίστεως και της γλυκυτάτης Πατρίδος μας.

Πιστεύομεν ότι ουδείς Έλληνας θα αφήση την λήθη να καλύψη τα γεγονότα, τις πράξεις τις ηρωικές, τα κατορθώματα ηρώων και μαρτύρων κληρικών και λαϊκών, ανδρών και γυναικών, μικρών και μεγάλων για την πίστη, για την ελευθερία και την ανθρώπινη τιμή και αξιοπρέπεια.

Στις ψυχές πρέπει να ξυπνήσουν και πάλι οι μνήμες που παραλάβαμε από τους πατέρες μας και να φωτίση λαμπρότερη η δάδα της ιεράς παρακαταθήκης, η οποία ξεκίνησε από τα χέρια του μαρτυρικού Αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του Παλαιολόγου, από τις θρυλικές της Βασιλίδος των πόλεων επάλξεις και περνώντας από εκατόμβες μαρτύρων και μυριάδες αγωνιστών, έφθασε ως το σχοινί του Πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄, ως τα χέρια του γιγαντόψυχου Θεοδώρου Κολοκοτρώνη, του Παλαιών Πατρών Γερμανού, του Παπαφλέσσα και των άλλων ιερών της πίστεως και της Πατρίδος μας αγωνιστών και εθελούτων σφαγίων.

Χρέος ανεξόφλητον η τιμή προς τους ήρωες, η απόδοση ευγνωμοσύνης, ο σεβασμός, η προσευχή για την ανάπαυση των ψυχών τους, η υπόσχεση ότι θα κρατήσωμε ο,τι μας παρέδωσαν, ότι δεν θα κάνωμε εκπτώσεις μπροστά στην προάσπιση των ιερών και των οσίων μας και ότι θα μεταλαμπαδεύσωμε στους επιγενομένους την αγάπη σ' αυτές τις ακατάλυτες αξίες στην πίστη δηλαδή στον

αληθινό Θεό, στην αγάπη προς την Πατρίδα και στην αφοσίωση μας στην Ορθόδοξη αγία Μητέρα μας Εκκλησία, η οποία εκένωσε τον εαυτό της καθ' όλη την διάρκεια της πικροτάτης δουλείας και του ιερού αγώνος για την ελευθερία και η οποία συνεχώς κενούται για τα παιδιά της.



Η εορτή της 25ης Μαρτίου είναι για μια ακόμη φορά ευκαιρία να αποδώσουμε τιμή στα ιερά μας σύμβολα και να υψώσουμε με υπερηφάνεια στα μπαλκόνια και στους εξώστες των σπιτιών μας και των χώρων εργασίας μας, την Σημαία μας, η οποία με την γαλανόλευκη θωριά της και τον σταυρό που στα σπλάχνα της φέρει, συγκλονίζει, συγκινεί και εμπνέει για ζωή ουσιαστική και για πράξεις ηρωισμού που τις σημαδεύει, εάν χρειασθή, η μέχρις αίματος θυσία.

Αγαπητοί μου, μέσα από το σπίτι μας ας μεταφερθούμε νοερά στον θυσίων τους αγιασμένους και με αίματα ποτισμένους τόπους και στα ιερά των ανδρειωμένων τρόπαια και ας γονατίσουμε στους ανδριάντες των ιερών της πίστεως και της πατρίδος προμάχων, στεφάνι καρδιάς καταθέτοντες, φόρον ελάχιστον τιμής και ευγνωμοσύνης, ανθ' ων υπέρ ημών έπραξαν.

Ας γονατίσουμε μπροστά στο εικόνισμα της Παναγίας μας και θυμίαμα ας προσφέρουμε και αγιοκέρι ας ανάψωμε για την πανίερη μνήμη τους.

Ο εφετινός εορτασμός είναι ξεχωριστός, πιο βαθύς, περισσότερο πνευματικός. Μας επιτρέπει να συνομιλήσουμε πιο πολύ με τους ήρωες προγόνους μας, μάλιστα λίγο προτού εορτάσουμε τα 200 χρόνια από την παλλιγγγενεσία του Γένους μας κατά το 1821. Αυτός ο εορτασμός, ο μοναδικός στα χρόνια της πορείας της

Πατρίδος μας, μας βοηθάει να ανασυντάξωμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις, προκειμένου και τώρα να αντέξωμε στις όποιες αντιξοότητες και δυσκολίες, αλλά και στο μέλλον να πορευθούμε με ήθος, αξιοπρέπεια, τιμή και υπερηφάνεια για τις πολλές του Γένους μας αρετές και για τις άπειρες του Θεού ευεργεσίες.

<https://bit.ly/3agbAjl>