

Από τον Υιό του Θεού στον Ιό του ανθρώπου

[Ορθοδοξία](#) / [Πνευματική ζωή](#)

[π. Ραφαήλ Χ. Μισιαούλης, Ιεροδιάκονος Ιεράς Μητροπόλεως Ταμασού και Ορεινής, θεολόγος](#)



Όλος ο κόσμος ταλανίζεται από ένα ιό, ο οποίος προκάλεσε και προκαλεί φόβο και τρόμο σε όλους. Ένας ιός γονάτισε τα πάντα. Έκλεισαν δουλειές, μαγαζιά, απαγορεύτηκε η κυκλοφορία. Μέχρι και οι ναοί έκλεισαν για τους πιστούς. Τέτοιες ημέρες και αποφάσισαν να κλείσουν τους Ναούς, όπου ο κόσμος αντλεί πνευματικό οξυγόνο για να ζήσει. Μήπως πίσω από όλα αυτά υπάρχει κάποια σκοπιμότητα; Με ταλαιπωρεί αυτός ο λογισμός εδώ και αρκετές ημέρες. Προσπαθώ να βάζω καλούς λογισμούς, σύμφωνα με την διδασκαλία των Πατέρων. Όμως δεν μπορώ να σβήσω από το μυαλό μου ότι πίσω από όλα αυτά υπάρχει ανθρώπινο χέρι. Σε καμία περίπτωση δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχει αυτός ο ιός.

Έκλεισαν τους Ναούς για τους πιστούς (για να μην συναθροίζονται και να υπάρχει ο κίνδυνος να κολλήσουν), αλλά στα σουπερμάρκετ να υπάρχουν άνω των 80 ατόμων (το είδα με τα μάτια μου). Δηλαδή, εκεί δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μεταδοθεί ο ιός και υπάρχει στους Ναούς; Και ωραία θα πει κάποιος είναι απαραίτητο να είναι ανοικτά για τα υλικά αγαθά. Εάν είναι απαραίτητα, και πολύ

σωστά, τα υλικά αγαθά, πόσο απαραίτητα είναι τα πνευματικά αγαθά, το οξυγόνο της ψυχής, δηλαδή η Θεία Κοινωνία.



Ακούμε πολλούς ειδικούς επιστήμονες να βγαίνουν στις τηλεοράσεις να κάνουν τις αναφορές τους για τον ιό. Άλλοι να συμφωνούν, άλλοι να διαφωνούν σε ορισμένα σημεία και άσε τον κόσμο να ανακαλύψει μόνος του ποιου την άποψη θα πρέπει να ασπασθει([1]. Αυτού που τα λέει και δεν έχει ίχνος πίστewς, εφόσον λέει ότι θα κολλήσει κάποιος από την Θεία Κοινωνία, ή αυτού που παρόλο που είναι επιστήμονας, έχει πίστη και φόβο Θεού; Είδαμε πώς αντιμετωπίστηκαν οι άνθρωποι επιστήμονες με πίστη στο Θεό, με πίστη στο Μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Είδαμε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έκλειναν γόνυ καρδιάς στον Βάαλ και τον Καίσαρα (Σωτήρης Τσιόδρας – επιδημιολόγος, Ελένη Γιαμαρέλλου – λοιμοξιολόγος, Φαίδων Βόβολης – Δρ.καρδιοχειρουργικής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, και φυσικά κι άλλοι συγκαταλέγονται μαζί με τους προαναφερθέντες).

Αυτό όμως που πέτυχαν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (στο εξής ΜΜΕ) το διάστημα αυτό ήταν να τρομοκρατήσουν και να πανικοβάλλουν τον κόσμο. Να μπερδέψουν καλύτερα τον κόσμο. Βλέπεις δημοσιεύματα να σου λένε ότι είναι μια συνηθισμένη ίωση, άλλα δημοσιεύματα ότι είναι Γιατί δυστυχώς, ο κόσμος έχει τα ΜΜΕ ως διδάσκαλο και οδηγό στη ζωή του. Ας σταματήσει αυτή η τρομολαγνία. Πολλές εσφαλμένες πληροφορίες έδωσαν κυρίως το τελευταίο διάστημα. Τι να πρωτοαναφέρω; Το ότι είπαν ότι ο Μητροπολίτης Κυθήρων κ. Σεραφείμ συνελήφθη.

Και ασφαλώς δεν έγινε κάτι τέτοιο, σύμφωνα με εγκύκλιο σημείωμα από την Μητρόπολη Κυθήρων[2].Και πόσες άλλες αναληθείς και ανακριβείς δηλώσεις έγιναν.

Δεν ακούσαμε να ανακοινωθούν ποτέ στον κόσμο τα περασμένα χρόνια οι θάνατοι από την κοινή γρίπη. Πόσα άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο από πνευμονία, επειδή είναι ευάλωτοι; «Το 2002, σύμφωνα με τον αξιόλογο ιατροδικαστή Μάριο Ματσάκη, είχαμε τον κορωνοϊό με την γρίπη του Σαρς[3]. Είχαμε τότε όλα αυτά τα πράγματα; Εξαπλώθηκε σε 37 χώρες. Η θνησιμότητα ήταν 10% εκείνης της γρίπης. Λίγο αργότερα είχαμε τον Μέρς[4]»[5]. Δεν ανακοινώθηκαν ποτέ ο αριθμός των παιδιών που πεθαίνουν στις Τριτοκοσμικές χώρες από την πείνα. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ ο αριθμός των εκτρώσεων που γίνονται. Δεν ανακοινώθηκε ποτέ ο αριθμός των ατόμων που πεθαίνουν από το κάπνισμα. Μήπως για κάποιο τυχαίο λόγο εμμένουμε στον κορωνοϊό; Γιατί τόσοσ τρόμος στον κόσμο; Γιατί αποπροσανατολιστήκαμε από τα σύνορα του Έβρου και στραφήκαμε μόνο στον ιό αυτό. Γιατί δεν προσπαθούν οι πολιτικοί ταγοί, όπως αγωνίζονται για τον περιορισμό των κρουσμάτων από τον ιό αυτό, να πολεμήσουν τον ιό των εκτρώσεων[6], τον ιό της πείνας, τον ιό των ναρκωτικών, τον ιό της αυτοκτονίας [7], τον ιό της ενδοοικογενειακής βίας; Και ΑΜΦΙΒΑΛΛΩ αν είναι μικρότεροι οι αριθμοί με τον αριθμό των κρουσμάτων του κορωνοϊού ανά το παγκόσμιο. Αυτό θα το διαπιστώσουμε, δυστυχώς, μετά την κατάπαυση της δοκιμασίας αυτής που περνά ο λαός.

Δυστυχώς, αντικρίσαμε το μένος και την λυσσώδη μανία μερικών δημοσιογράφων κατά της Εκκλησίας, τις ημέρες αυτές. Όταν βλέπει κανείς τέτοιο μένος, δεν χωράει καμία αμφιβολία ότι κάτι γίνεται και δεν είναι όλα τυχαία. Νοιάστηκαν για την υγεία των συνανθρώπων τους; Άξιο και δίκαιο! Γιατί όμως δεν νοιάστηκαν και για τα παιδιά που πεθαίνουν από την πείνα, για τα παιδιά που πεθαίνουν στις εκτρώσεις; Επειδή δεν ακούγεται οι φωνή τους, αν νομίζουν; Ακούγεται και θα ακούγεται σε αυτό που λέγεται «ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ». Είδαμε δημοσιογράφους

21ος αιώνας και ζούμε περίοδο διωγμού. Η ανθρωπότητα πέρασε τόσες ασθένειες (χολέρα, πανώλη, φυματίωση, AIDS) και ΠΟΤΕ δεν απαγορεύθηκε η προσέλευση πιστών. Αν τα δει κανείς επιστήμονας γιατρός τις ασθένειες που ανέφερα, ίσως βρει ουκ ολίγες δικαιολογίες να πει ότι δεν είναι τόσο επικίνδυνες όσο ο κορωνοϊός. Περίοδο Αγγλοκρατίας και Τουρκοκρατίας έπρεπε να επιδείξεις χαρτί για την αιτιολόγηση της κυκλοφορίας. Και όμως σήμερα ζούμε τα ίδια. Επικρατεί μια υστερία στον κόσμο, μια υπερβολή υπέρ του δέοντος. Εύχομαι να μην καταλήξουμε να λειτουργούμε στο επίπεδο του παραλόγου.

Ας παρακαλέσουμε ένα Ιό να μας κυριεύσει, τον Ιό της ΑΓΑΠΗΣ, της ΑΝΕΞΙΚΑΚΙΑΣ, της ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑΣ. Τότε όλος ο κόσμος θα ήταν επίγειος ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ. Ας αναλογιστούμε με τους εαυτούς μας για να δούμε μήπως πληρώνουμε την αποστασία μας από το Θεό με τη δοκιμασία αυτή; Μήπως είναι για να καταλάβουμε ότι η Θεία Λειτουργία δεν είναι αγγαρεία, ο πνευματικός δεν είναι ο ίδιος με τον ψυχολόγο, την χαρτορίχτρα και την καφετζού, μήπως για να δούμε ότι η προσευχή δεν είναι το ίδιο με την γιόγκα και τον διαλογισμό;;; Ας τα απαντήσουμε στους εαυτούς μας για να αξιωθούμε να συμπορευθούμε με τον Ιησού στον Γολγοθά και να μετέχουμε της Αυτού Αναστάσεως!

Παραπομπές:

[1]<https://www.iatropedia.gr/ygeia/koronoios-tromaktiko-vinteo-deichnei-posi-vlavi-prokalei-stous-pnevmones-o-ios-sars-cov-2-vid/129186> και <https://www.youtube.com/watch?v=ReEZUfDD4-w>.

[2] <https://www.imkythiron.gr/index.php/eidiseis/teleftaia-nea/5347-anairesis-esfalmenon-pliroforion>.

[3] Η Ισπανική γρίπη ήταν [πανδημία γρίπης](#) η οποία εκδηλώθηκε το 1918 και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 100 εκατομμυρίων ανθρώπων ή κατ' άλλους υπολογισμούς 50 έως 60 εκατομμυρίων ανθρώπων.

[4] Η πρώτη λοίμωξη από τον κορονοϊό του Αναπνευστικού Συνδρόμου της Μέσης Ανατολής (MERS-CoV) καταγράφηκε στη Σαουδική Αραβία το 2012.

[5] <https://www.youtube.com/watch?v=ReEZUfDD4-w>.

[6] (Δημοσίευμα Ιανουαρίου 2020)
<https://www.kar.org.gr/2020/01/15/statistika-stoicheia-gia-tis-ektroseis-stin-ellada-as-min-mas-doyleyoygn-oso-den-theloygn-na-orizoyme-to-somas-mas/>.

[7] <https://www.in.gr/2019/02/07/health/sto-kokkino-oi-aytoktonies-ti-symvainei-stin-ellada>.

<https://bit.ly/3avLg58>