

4 Απριλίου 2020

# Ο άγιος Σωζόμενος του έσωσε το πόδι που οι γιατροί ήθελα να του κόψουν!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Οι εν Κύπρω διαλάμπαντες Άγιοι.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Κάποιος ευσεβής χριστιανός ευλαβούμενος τον Άγιον αυτόν [Άγιος Σωζόμενος ο εν Καρπασία της Κύπρου ασκήσας], έτυχε να ανοιχθή πληγή στο πόδι εις το ένα του πόδι η οποία προκλήθηκε από μόλυνσιν, την ονομαζομένην με το κυπριακόν γλωσσικόν ιδίωμα λυμπουρκά (μυρμηγκιά).

Γύρισε πολλούς γιατρούς σε πολλές χώρες του κόσμου. Αποτέλεσμα μηδέν· και στενοχωρημένος, ευρισκόμενος στο κρεβάτι του πόνου στην Αγγλία και επειδή του είπαν οι γιατροί: “άλλη θεραπεία δεν υπάρχει από του να κοπή το πόδι σου για να γλυτώση η ζωή σου”, άρχισε να παρακαλή τον Όσιον για να βρη διέξοδον από το αδιέξοδο που βρέθηκε.

Στην απελπισίαν του φώναξε:

- Θεέ μου βοήθα με, άγιε Σωζόμενε σώσε με.

Τον πήρε μετά ελαφριά υπνηλία και βλέπει έναν άνδρα γηραιόν και σεβάσμιον να τον πλησιάζει και να του λέγει:

- Τι έχεις άνθρωπε του Θεού και βρίσκεσαι ξαπλωμένος και στενοχωρημένος;

Ο δε ασθενής του έδειξε το πόδι του και του είπε:

- Να τι έχω.

Ο δε άγιος του είπε:

- Τι σου είπαν οι γιατροί;

Ο δε ασθενής του απάντησε:

- Θέλουν να μου κόψουν το πόδι.

Ο δε άγιος του είπε:

- Μη δεχθής. Θα σε θεραπεύσω εγώ διά της χάριτος του Χριστού. Δεν θέλω τίποτε άλλο μόνο να μου κάμνης τη γιορτή μου.

Και αφού τον σταύρωσε στο πόδι τον εθεράπευσε και αμέσως έγινε άφαντος.

Όταν εξύπνησεν ο ασθενής πραγματικά βρέθηκε το πόδι του θεραπευμένο.

Από τότε μέχρι που πέθανε έκαμνε κατ' έτος την γιορτήν του Αγίου στις 7 Αυγούστου.

Το όνομα του θεραπευθέντος είναι Κωνσταντίνος Κουμαντάρης από τον Δαυλόν Αμμοχώστου.

[...] Η μνήμη του Οσίου Σωζομένου του εν Καρπασία εορτάζεται στις 20 Νοεμβρίου.

*Από το βιβλίο του Μοναχού Βλασίου Σταυροβουνιώτου, "Πατερικόν της νήσου Κύπρου, Άγιοι ασκητές και σπήλαια της Κύπρου", γ' έκδοσις, 1999, Θεσσαλονίκη.*

<https://bit.ly/39DLshd>