

## Η θριαμβευτική Είσοδος του Χριστού στην Ιερουσαλήμ

[Ορθοδοξία / Ιερός Αμβων](#)

(†) [Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας](#)



Με τη θριαμβευτική Είσοδό Του στην Ιερουσαλήμ ο Ιησούς, για πρώτη φορά μετά την τριετή δημόσια δράση Του, εμφανίζεται στο λαό ως ο Μεσσίας, του οποίου τον ερχομό στον κόσμο είχαν προαναγγείλει οι Προφήτες. Και δέχεται ο Ιησούς, καθώς εισέρχεται στην Ιερουσαλήμ, την ενθουσιώδη υποδοχή του λαού, με τα βαΐα των φοινίκων και τις ζητωκραυγές τους: «Ωσαννά, εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου, βασιλεύς του Ισραήλ» (Ιωάν. 12,13). Και μάλιστα, όταν οι Φαρισαίοι διαμαρτυρήθηκαν στον Ιησού, γι' αυτά που ακούονταν, ο Κύριος τους απάντησε: «Αν αυτοί σωπάσουν οι πέτρες θα κραυγάσουν» (Λουκ. 19,40). Όπως και συνέβη, λίγο αργότερα, όταν ο Ιησούς άφηνε την τελευταία Του πνοή καρφωμένος στο Σταυρό: «η γη σείστηκε, έσπασαν οι ταφόπετρες, άνοιξαν τα μνήματα και πολλοί άγιοι που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν» (Ματθ. 27, 50-52). Αλλά και πάλιν, όταν μετά την Ανάσταση του Κυρίου, «Άγγελος Κυρίου..κύλησε την πέτρα από την είσοδον του Τάφου» (Ματθ.28,2), για να μπορέσουν οι Μυροφόρες να μπουν μέσα και να διαπιστώσουν, ότι ο Χριστός αναστήθηκε ως Θεός

## παντοδύναμος.

Στην εορταστική υποδοχή του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ, συμμετέχουν με ιδιαίτερη χαρά και τα αγνά παιδιά• φωτισμένα από το Άγιο Πνεύμα, αναφωνούν: «Ωσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις...» (Ματθ. 21,9) Δόξα στον ὑψιστο Θεό!

Αλλά και όσοι είχαν ἐλθει για την εορτή του Εβραϊκού Πάσχα από τη Γαλιλαία, διαλαλούσαν τα θαύματα που είχαν δει με τα μάτια τους. Δεν ἔμενε πλέον στο πλῆθος του λαού καμμία αμφιβολία, ὅτι ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας που περίμεναν αιώνας ὅτι θα στείλει ο Θεός στη γη, για τη σωτηρία τους: Γι' αυτό και αναφωνούσαν: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεύς ἐν ὀνόματι Κυρίου» (Λουκ. 19,38).



Αδελφοί μου, αν με τόσο ενθουσιασμό και επευφημίες υποδέχθηκαν τον Κύριο στα Ιεροσόλυμα, οι άνθρωποι εκείνοι, που δεν είχαν πλήρη γνώση του προσώπου του



Κυρίου μας Ιησού Χριστού, αφού τον θεωρούσαν ως επίγειο βασιλέα του Ισραηλιτικού έθνους, πόσο μάλλον εμείς «ώς οί παῖδες, τά τῆς νίκης σύμβολα φέροντες» να υποδεχθούμε τον Κύριό μας, που νίκησε τον θάνατον, με λόγια δοξολογίας: «Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου• Ὡσαννά ἐν τοῖς ὑψίστοις» (βλ. Απολυτίκιον). Να δοξάσουμε, αλλά και να ευχαριστήσουμε τον Βασιλέα και Σωτήρα των ψυχών μας, που πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα, για να θυσιαστεί προς χάρι μας! Εμείς, εν σχέσει με τους ανθρώπους εκείνους της Ιερουσαλήμ, έχουμε δεχτεί από τον Κύριό μας ασύγκριτα περισσότερες και μεγαλύτερες ευεργεσίες. Μερικές από αυτές αναφέρονται στην Ευχή της Αναφοράς της θείας Λειτουργίας του Μεγάλου Βασιλείου: Ο Κύριος μας εγνώρισε τον αληθινό Θεό, μας καθάρισε από την αμαρτία με το νερό του Αγίου Βαπτίσματος• μας αγίασε με το Άγιο Πνεύμα• κατέβηκε στον Άδη και μας ελευθέρωσε από την κυριαρχία του διαβόλου• μας έλυσε από τις οδύνες του αιωνίου θανάτου• μας ανέβασε μέχρι τον ουρανό και μας έκανε μετόχους των αιωνίων Του αγαθών!

Ο δε, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, με τρόπο εντυπωσιακό παρουσιάζει τον Ιησού να μας λέγει: Εγώ είμαι πατέρας, εγώ αδελφός, εγώ νυμφίος, εγώ οικία, εγώ τροφή, εγώ ένδυμα, εγώ ρίζα, εγώ θεμέλιο, κάθε τι το οποίο θέλεις εγώ· να μην έχεις ανάγκη από τίποτε. Εγώ και θα σε υπηρετήσω· διότι ήλθα να υπηρετήσω, όχι να υπηρετηθώ. Εγώ είμαι και φίλος, και μέλος του σώματος και κεφαλή και αδελφός, και αδελφή και μητέρα, όλα εγώ· αρκεί να διάκεισαι φιλικὰ προς εμέ. Εγώ έγινα πτωχός διά σε· έγινα και επαίτης διά σε· ανέβηκα επάνω στον Σταυρό διά σε· ετάφη διά σε· στον ουρανό άνω διά σε παρακαλώ τον Πατέρα· κάτω στην γη εστάλην από τον Πατέρα ως μεσολαβητής διά σε. Όλα δι' εμέ είσαι συ· και αδελφός και συγκληρονόμος και φίλος και μέλος του σώματος. Τι περισσότερο θέλεις; ( Άπόσπασμα έκ τῆς οστ' (76) Όμιλίας αὐτοῦ εἰς τὸ κατὰ Ματθαῖον Εὐαγγέλιον 24,16-31 (ΕΠΕ τόμ. 12, σελ. 34).

Αφού λοιπόν, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, έκανε τα πάντα για μας και είναι το παν για μας, όπως μας προτρέπει η Έκκλησία μας απόψε, στην Ακολουθία του Νυμφίου: «Δεῦτε ὑπαντήσωμεν ἄσμασιν• ὁ γάρ Κτίστης ἐρχεται σταυρόν καταδέξασθαι...τά πάντα προσίεται, ἵνα σώση τόν ἄνθρωπον» (Κάθισμα Ὁρθρου Μ.Δευτέρας). Ας Τον προῦπαντήσουμε με ύμνους δοξολογίας και ευγνωμοσύνης. «Τήν ἀνέκφραστη Αὐτοῦ μακροθυμίαν ἄς δοξάσωμεν».

Και όχι μόνον απόψε• όλες τις άγιες αυτές ημέρες των Αγίων Παθών της Μεγάλης Εβδομάδος, ας παρακολουθοῦμε τις κατανυκτικές Ιερές Ακολουθίες και να συμμετέχουμε στα όσα υπέφερε για μας, με απέραντη ευγνωμοσύνη, όπως πάλι η Εκκλησία μας καλεί:

«Δεῦτε καί ἡμεῖς κεκαθαμέναις διανοίαις συμπορευθῶμεν Αὐτῷ καί

συσταυρωθῶμεν καί νεκρωθῶμεν δι' Αὐτόν ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς• ἵνα καί συζησωμεν Αὐτῷ...εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ» (Στιχηρά Αἰνῶν Ὁρθρου Μ.Δευτέρας ).  
Αμήν.

<https://bit.ly/3edOQD9>