

15 Απριλίου 2020

## Όσιος Σεραφείμ, Η Θεοδοσία έπεσε στα πόδια του και έκλαιγε από χαρά!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





*Όσιος στάρετς Σεραφεΐμ της Βίριτσας (1866-1949).*

Η Θεοδοσία ήταν πιστή γυναίκα και σε καλή οικονομική κατάσταση πριν από την επανάσταση [ρωσική Οκτωβριανή επανάσταση 1917]. Έκανε ελεημοσύνες και βοηθούσε ιδιαίτερα τη Λαύρα του Αγίου Αλεξάνδρου, ώσπου έδιωξαν τους μοναχούς και έκλεισαν το μοναστήρι.

Η ίδια η Θεοδοσία συνελήφθη και φυλακίστηκε. Έπειτα την έστειλαν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης όπου έμεινε αρκετά χρόνια. Όταν τελείωσε η ποινή της ήταν πλέον αγνώριστη από τις κακουχίες.

Άρρωστη και ανήμπορη, δεν είχε πού να μείνει ούτε και τι να φάει. Εργασία δεν μπορούσε να βρει. Έφτασε σε απόγνωση και έχασε κάθε ελπίδα για τη ζωή.

Αυτή την κρίσιμη στιγμή ο γέροντας [όσιος Σεραφεΐμ της Βίριτσας] δεν την άφησε. Έστειλε ένα πνευματικό του παιδί και της είπε:

- Ο γέροντας σε καλεί να τον επισκεφτείς στη Βύριτσα.

Η Θεοδοσία αμφέβαλλε. Δεν είχε διάθεση. Γύρισε και είπε στην απεσταλμένη του του γέροντα:

Αν είναι ο γέροντάς μου, ας με θεραπεύσει πρώτα και τότε θα πάω να τον δω.

Η απεσταλμένη του γέροντα λυπήθηκε κι έφυγε. Το πρωί η Θεοδοσία ένιωσε πως ήταν καλά. Η αρρώστιά της είχε φύγει. Ήταν όλο ζωντάνια.

Αποφάσισε τότε να πάει στη Βύριτσα, αν και με αρκετές ακόμη αμφιβολίες και λογισμούς απιστίας.

Μ' ένα αίσθημα αγωνίας έφτασε στο σπίτι του γέροντα και μπήκε στο κελλί του. Αντί άλλου χαιρετισμού την υποδέχθηκε με το λόγο του Χριστού προς τον απόστολο Θωμά:

- "Μακάριοι οι μη ιδόντες και πιστεύσαντες".

Η Θεοδοσία έπεσε στα πόδια του και έκλαιγε από χαρά.

*Από το βιβλίο, ο «Στάρετς Σεραφείμ της Βίριτσα, 1866-1949», του Αρχιμ. Νεκταρίου Αντωνόπουλου, νυν Μητροπολίτη Αργολίδας, των εκδόσεων Ακρίτας.*

**<https://bit.ly/2xlluST>**