

19 Απριλίου 2020

«Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανῷ και επί γης»

Ορθοδοξία / Εορταστικοί λόγοι

Μητροπολίτης Εδέσσης, Πέλλης & Αλμωπίας Ιωήλ



Αδελφοί και Πατέρες

Χριστός Ανέστη

«Εδόθη μοι πάσα εξουσία εν ουρανῷ και επί γης» (Ματθ. 28,20)

Ο αναστάς Κύριος Ιησούς Χριστός μετά την έγερσή Του από τον τάφο ήταν αναμφισβήτητα ο κυριάρχης ουρανού και γης. Η θεωθείσα ανθρώπινη φύση Του ενωμένη με την θεότητα Του εξουσίαζε τον ουρανό, την γη και τα καταχθόνια.

Μπορεί να τον είδαν πάνω στον Σταυρό νάοδυνάται ως άνθρωπος, αλλά ήταν «πανσθενουργός», όπως λέγει το τροπάριο του κανόνος τού όρθρου του μεγάλου Σαββάτου. Βέβαια πολλές φορές πριν φτάσει στον Σταυρικό θάνατο είχε δείξει δείγματα της μεγάλης και παντοδυνάμου ισχύος Του, όταν εξουσίαζε τους ανέμους και την φύση· «...διεγερθείς επιτίμησε τώ άνέμω και είπε τη θαλάσση, Σιώπα, πεφίμωσο· καί εκόπασεν ο άνεμος καί εγένετο γαλήνη μεγάλη»[1]. Επίσης, εδίδασκε τους ανθρώπους «ως εξουσίαν έχων» καί όχι σαν τους γραμματείς και τους φαρισαίους[2]. Είχε την εξουσία να συγχωρεί αμαρτίες, να διώκει δαιμόνια, να δίδει χαρίσματα στους Αποστόλους ιαμάτων και «πατείν επάνω όφρων και σκορπίων καί επί πάσαν την δύναμιν τού εχθρού»[3].



Στον καιρό του πάθους Του έδειξε πολλές φορές την εξουσία Του. Απεκάλυψε στους μαθητές Του πως ο ουράνιος Πατέρας Του τού έδωκε την εξουσίαν «πάσης σαρκός»[4]. Μετά την Ανάστασή Του, λέγει ο απόστολος Παύλος, «υπέταξε τα πάντα υπό τους πόδας αυτού»[5]. Είναι «ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς βασιλέων»[6].

Κατά τον ιερό Χρυσόστομο η εξουσία του Χριστού δεν είναι καταδυναστευτική, αλλά κηδεμονική. Με την δύναμή Του εγείρει τους πεπτωκότες αμαρτωλούς, επιστρέφει τους πλανεμένους στην εκκλησία, ζωογονεί τους νεκρούς. Η βασιλεία του Χριστού είναι βασιλεία πάντων των αιώνων[7]. Έχει την ίδια εξουσία και δύναμη με τον Πατέρα. Είναι Κύριος του παντός. Είναι η αιτία όλων των δημιουργημάτων.

Πολύ καλά φαίνεται η ευεργετική εξουσία του Χριστού στο πασίγνωστο τροπάριο της Αναστάσεως, «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασι ζωήν χαρισάμενος». Κατέλυσε το βασίλειο τού άδου καί έδωσε ζωή σέ όλη την κτίση.

Εάν συγκρίνουμε τους σημερινούς εξουσιαστές των ανθρώπων μέ τον Χριστό, θά απογοητευθούμε. Πάρα πολλοί κάνουν χρήση της δυνάμεώς τους κακώς. Περισσότερο εξυπηρετούν τα συμφέροντά τους και λιγότερο τις ανάγκες των ανθρώπων. Οι καταχρήσεις της εξουσίας είναι φοβερές. Η Εκκλησία προσεύχεται ο άνθρωπος να μην αποκτήσει το πάθος της φιλαρχίας. Κλοπές, εγκλήματα, κατάργηση θεσμών, πρωτεία πάσης φύσεως, πολιτικά και θρησκευτικά, διεγείρουν τους ανθρώπους εναντίον των άλλων. Επικρατεί στον κόσμο το «δίκαιον τού ισχυροτέρου». Το ρητόν, «Ο θάνατός σου η ζωή μου» είναι τότε πιδιωκόμενον πολλών. Αντίθετα, ο αναστάς Κύριος λέγει πως όποιος θέλει να είναι πρώτος, να είναι τελευταίος. Ο Χριστός ευεργετεί τους ανθρώπους από την ακαταμάχητη αγάπη προς αυτούς. Κανείς δεν θά επικρατήσει στους ανθρώπους στο τέλος παρά μόνον ο Χριστός. Περνάμε μια δύσκολη κατάσταση με τον εστεμμένο και θανατηφόρο Ιο. Πολλοί βρήκαν τον θάνατο εξ αιτίας του. Μπορεί να φαίνεται πως βασιλεύει, αλλά δεν «αιωνίζει». Κάποια στιγμή θα καταργηθεί και θά επικρατήσει η ειρήνη του Θεού.

Ως Επίσκοπος τής Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσσης, Πέλλης και Αλμωπίας εύχομαι σέ όλους σας, στους ιερείς καί τούς κοσμικούς, στους άρχοντες καί τόν λαό, υγεία ψυχής καί σώματος και κάθε χαρά.

Αδελφοί μου αγαπητοί και περιπόθητοι,

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Χαίρετε, καταρτίζεσθε, ειρηνεύετε καί υγιαίνετε!

Πάσχα 2020

Προς Θεόν ευχέτης,

Ο Μη-τρο-πο-λί-της

† Ο Ε-δέσ-σης, Πέλ-λης καί Αλ-μω-πι-ας Ι-Ω-ΗΛ

Παραπομπές:

[1]. *Μάρκ.* 4, 31.

[2]. *Ματθ.* 7, 29.

[3]. *Λουκ.* 10, 19.

[4]. *Ίω.* 17,2.

[5]. *Έφ.* 1, 22.

[6]. *Άπόκ.* 17, 14.

[7]. *Ψαλ.* 144, 13.

<https://bit.ly/2KguxHt>