

Πασχάλιες Ευχές και Πρόσκληση από την Πεντηκοστή

/ Ανακοινώσεις ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑΣ



Αγαπητοί φίλοι, αναγνώστες και επισκέπτες της Πεντηκοστής,

Χριστός Ανέστη!

Όλοι μας πια έχουμε λάβει την αίσθηση ότι αυτή η Μεγάλη Εβδομάδα που μόλις πέρασε και αυτό το Πάσχα το οποίο ήδη εορτάζουμε ήταν διαφορετικό από όσα ζήσαμε έως σήμερα.

Ο κίνδυνος της πανδημίας του ιού covid-19 στέρησε τον λαό του Θεού, την Εκκλησία από την ζωντανή συμμετοχή στις ακολουθίες των Νυμφίων και των Παθών, καθώς και στην Λαμπροφόρο Ημέρα της του Κυρίου Εγέρσεως.

Ο πόνος γι' αυτό υπήρξε βαθύς! Η σιωπή του πόνου των μελών της Εκκλησίας ήταν εκκωφαντική!

Η στέρηση της μετοχής στο Κοινό Ποτήριο της Ζωής μεγάλη! Η απουσία των πάνδημων απαντήσεων στον Κατηχητικό του Ιερού Χρυσοστόμου παντελής! Πού ήταν ο λαός του Θεού να φωνάξει ότι ο Άδης “επικράνη!!!” και ότι ο Χριστός

“Ανέστη!!!”;

Συνηθίσαμε τα περιοριστικά μέτρα στην καθημερινότητά μας. Αναζητήσαμε καταφύγια στο λειτουργικό έλλειμμα! Αναγκαστικά κλειστήκαμε στα “ταμεία” μας και κάναμε άκοντες οι περισσότεροι, αυτό που οι Άγιοι και οι Πατέρες μας κάνουν εκώντες σε όλοι τους τη ζωή: Στραφήκαμε προς τον έσω εαυτό μας, αναζητήσαμε απαντήσεις στα πολλά γιατί, περάσαμε σε ένα έστω ατελές, πλην απαραίτητο επίπεδο αυτοκριτικής: Τί ήταν αυτό που μας έφερε έως εδώ;!



Η Προφητεία του Δανιήλ με πρωταγωνιστές Τρία Παιδιά μας δίνει ίσως κάποια αφετηρία να βρούμε απαντήσεις:

Τρία νέα παιδιά με αξιώματα στην ισχυρότερη αυτοκρατορία του τότε γνωστού κόσμου, δεν δειλιάζουν μπροστά στις απειλές του ασεβούς τυράννου. Ωστόσο δεν αυτοπροβάλλονται ως ηρωικά πρότυπα. Κάνουν μία εκ βαθέων αυτοκριτική και

αποδέχονται την τραγική κατάσταση του λαού του Θεού ως αποτέλεσμα των δικών τους αμαρτημάτων. Δεν υπάρχει, λένε, ούτε ναός, ούτε ιερείς, ούτε άρχοντες ούτε προφήτες!

Γι' αυτήν την κατάντια όμως δεν κατηγορούν ούτε την διεφθαρμένη πολιτική εξουσία, ούτε το ξεπεσμένο ιερατείο, ούτε την κοινωνική παρακμή. Αναλαμβάνουν οι ίδιοι, οι τρεις αυτοί έφηβοι, την ευθύνη για τα πταίσματα όλων. Μπαίνουν μέσα στην κάμινο του πυρός χωρίς να ζητούν δικαιωματικά από τον Παντοδύναμο Θεό να τους γλυτώσει, ως πιστούς δούλους Του. Μπαίνουν για να πεθάνουν ως όφειλαν. Η προσευχή τους δικαιώνει τον ίδιον τον Θεό, τους Αγίους, και όχι τους ίδιους:

“Μη δη παραδώης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το άγιον, και μη διασκέδασης την διαθήκην σου, και μη αποστήσης το έλεός σου αφ' ημών, δια Αβραάμ τον ηγαπημένον υπό σου, και δια Ισαάκ τον δούλον σου, και Ισραήλ τον άγιόν σου.”

Μπροστά σε αυτή την αρχοντική ταπείνωση, την εξυψωτική αυτομεμψία και το αντι - ηρωικό θάρρος η Θεία Χάρις διά του αγγέλου μετατρέπει την φωτιά σε δρόσο. Και η δρόσος αυτή δεν δημιουργεί αισθήματα ασφάλειας, αυτάρκειας και αυτοσυντήρησης στα Τρία Παιδιά, αλλά τους οδηγεί σε αυτο-εκστατική δοξολογία προς τον Θεό των Πατέρων, τον Θεό της Εκκλησίας.

Η συντακτική ομάδα της Πεμπτουσίας βιώσαμε την δυσκολία των ημερών και βρεθήκαμε, όπως και όλα τα μέλη της Εκκλησίας, αντιμέτωποι με αυτά τα εξουθενωτικά διλήμματα και ερωτήματα. Η αγάπη και η στήριξη με την οποίαν ωστόσο μας περιέβαλαν οι επισκέπτες και φίλοι της ιστοσελίδας μας δεν άφηναν περιθώριο απόγνωσης και αδράνειας.

Έτσι προσπαθήσαμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματα για περιεχόμενο λειτουργικό, υμνολογικό, ερμηνευτικό, καλλιτεχνικό και πολιτισμικό για τις ημέρες της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, της Μεγάλης Εβδομάδας και της Πασχαλίου Περιόδου.

Αν και τίποτε δεν μπορεί να αντικαταστήσει το κενό της προσωπικής συμμετοχής στις Ακολουθίες, μία παρηγοριά ωστόσο ήταν η παρακολούθηση μέσα από τα ψηφιακά μας μέσα. Για τον λόγο αυτό είχαμε ζωντανή σύνδεση με δύο Ιερούς Ναούς: τον ιερό Ναό του Αγίου Νικολάου στο Πόρτο Λάγος, μετόχιο της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπαιδίου, όπου οι ακολουθίες τελούνταν σύμφωνα με το αγιορειτικό τυπικό. Και τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Γεωργίου Νεαπόλεως στην Θεσσαλονίκη όπου η ψαλτική απηχεί στο Πατριαρχικό ύφος και προσφέρονταν μαζί με τις ακολουθίες και ο λόγος του Θεού από διακεκριμένους ομιλητές.

Είχαμε ωστόσο και την ξεχωριστή ευλογία ο πνευματικός πατέρας της Πεμπτουσίας, σεβαστός Γέρων Εφραίμ, Καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ. του Βατοπαιδίου να αποδεχθεί την πρόσκληση να απευθύνει λόγο πνευματικό σε μία Διαδικτυακή Σύναξη, η οποία πραγματοποιήθηκε την Μεγάλη Παρασκευή και να συνομιλήσει με τους συμμετέχοντες την Μεγάλη Παρασκευή 17/04/20. Η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε πρόβλεψη.

Αποτυπώνεται μέσα από την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας μας, ότι με την Χάρη του Σταυρωθέντος και Αναστάντος Χριστού τα ψηφιακά μέσα προσέφεραν υπηρεσίες που ανέπαυσαν τον χειμαζόμενο Λαό του Θεού. Την αίσθηση αυτή πιστοποιεί η μεγάλη ανταπόκριση των επισκεπτών της Πεμπτουσίας.

Επειδή διαπιστώθηκε η μεγάλη προσέλευση νέων αναγνωστών, πράγμα που μας χαροποιεί πολύ αφ' ενός, αφ' ετέρου μας θέτει προ μεγαλυτέρων ευθυνών, απευθύνουμε πρόσκληση αγάπης προς τους νέους φίλους [να δηλώσουν, εάν επιθυμούν τα στοιχεία τους εδώ](#) ώστε να λαμβάνουν τακτικά τα νέα της Πεμπτουσίας μαζί με προτάσεις του εκδότη με τις σημαντικότερες δημοσιεύσεις.

Ευχόμαστε η Χάρις του Αναστάντος Χριστού να οδηγεί προσωπικά τον καθέναν αλλά και όλους μαζί στο Φως το αναλάμπαν εκ του Κενού Μνημείου!

Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη!

Η συντακτική ομάδα της Πεμπτουσίας

<https://bit.ly/2XShqnM>