

Η Ανάσταση νικά κάθε φυλακή

[Ορθοδοξία](#) / [Ιερός Άμβων](#)

[Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Μουρτζανός, Δρ. Θεολογίας](#)



«Και επέβαλον τας χείρας αυτών επί τους αποστόλους, και έθεντο αυτούς εν τηρήσει δημοσία. Άγγελος δε Κυρίου διά της νυκτός ήνοιξε τας θύρας της φυλακής εξαγαγών αυτούς» (Πράξ. 5, 18-19). «Έπιασαν τους αποστόλους και τους έβαλαν στη φυλακή. Αλλά τη νύχτα, ένας άγγελος Κυρίου άνοιξε τις πόρτες της φυλακής και τους έβγαλε έξω».

Η αναστάσιμη μαρτυρία πάντοτε περνά διά πυρός και σιδήρου. Για τους πιστούς είναι χαρά. Για τον κόσμο που δεν θέλει να δει την αλήθεια της πίστης, που δεν θέλει να βγει από τα βολέματά του, που επικαλείται ένα σωρό προφάσεις, φιλοσοφικές, επιστημονικές, εξουσιαστικές, η Ανάσταση, όπως και ο Σταυρός, είναι σκάνδαλο. Είναι σκάνδαλο διότι ένας Θεός για την λογική των ανθρώπων δεν μπορεί να πεθάνει. Ζητούμε από τον Θεό να μας καταστήσει αθάνατους. Πώς να δεχτούμε έναν Θεό που πεθαίνει; Ζητούμε την αθανασία εδώ και τώρα και παλεύουμε μέσω της ιατρικής και της τεχνολογίας να βρούμε τρόπους ώστε και να παρατείνουμε την ζωή μας, αλλά και να την εκτείνουμε σε τέτοιο βαθμό ώστε, ει δυνατόν, να μην γερνάμε. Πώς να δεχτούμε έναν Θεό που εκουσίως παραιτήθηκε

από την εξουσία στην ίδια του την ζωή και αφέθηκε στα χέρια του θανάτου; Γι' αυτό και η Ανάσταση γίνεται σκάνδαλο. Γιατί περιλαμβάνει μόνο τον Θεό, ενώ οι άνθρωποι θα πρέπει να περάσουμε από την κάμινο του θανάτου. Ο εγωκεντρικός άνθρωπος δεν μπορεί να περιμένει, να προσδοκά την ανάσταση των νεκρών. Θέλει την ζωή εδώ και τώρα.



Γι' αυτό και η αναστάσιμη μαρτυρία λειτουργεί σκανδαλωδώς και ως προς το ανθρώπινο σώμα. Η πίστη στον Αναστάντα Κύριο κρατά τα σημάδια της Ανάστασης στο σώμα του Χριστού και μας τα παρέχει ως αφετηρίες για την πρόσληψή της. Ο Χριστός εμφανίζεται κεκλεισμένων των θυρών. Απλώνει τα χέρια Του για να τα ψηλαφήσει ο μαθητής που αμφιβάλλει, ο Θωμάς. Δείχνει την λογισμένη πλευρά Του, ώστε και αυτή να γίνει σημείο του νέου τρόπου ζωής της Εκκλησίας, διά του βαπτίσματος και της Θείας Ευχαριστίας, δι' ύδατος και αίματος τα οποία έρρευσαν από αυτήν. Τρώει με τους μαθητές Του ιχθύος οπτού

μέρος και από μελισσίου κηρίου, για να δείξει ότι το αναστημένο σώμα δεν παύει να είναι ανθρώπινο, αλλά τώρα δεν υπόκειται στην φθορά του χρόνου, στην ανάγκη της τροφής, στους νόμους της πυκνότητας και της βαρύτητας. Αναγνωρίζεται, αλλά δεν θα ξανανικηθεί από τον θάνατο. Γι' αυτό και η ανθρώπινη προσδοκία για αθανασία εδώ και τώρα είναι μία προσδοκία που ζητά να βγάλει τον άνθρωπο πέρα από τον Θεό. Να αρνηθεί το Πάσχα που ο ίδιος ο Θεός μας έδωσε διά του Υιού Του, ότι πρέπει να περάσουμε από τον θάνατο, ώστε να νικήσουμε ανάγκες, φθορά, κάποτε και τις ίδιες τις βεβαιότητές μας.

Η αναστάσιμη μαρτυρία περνά διά πυρός και σιδήρου. Οι αρχιερείς της ιουδαϊκής θρησκείας και οι Σαδδουκαίοι, η θρησκευτική και πολιτική ηγεσία των Ιουδαίων, έκλεισαν τους αποστόλους στην φυλακή διότι μαρτυρούσαν τον αναστάντα Κύριο. Αυτό το οποίο γίνεται στους καιρούς μας. Η κάθε λογής ηγεσία του κόσμου κλείνει στην φυλακή της κοινωνικής περιθωριοποίησης όλους όσους ζητούν να δώσουν μαρτυρία για τον Αναστάντα Κύριο. Μετατρέπει σε σύμβολο την ζωή της Ανάστασης, την μετοχή στο Σώμα και το Αίμα του Χριστού, κόπτεται για την εθμική διάσταση της πίστης η οποία είναι ακίνδυνη και εξευτελίζει όσους προσπαθούν και θέλουν να παραμείνουν πιστοί στην αυθεντικότητα της αναστάσιμης μαρτυρίας. Όπως και τότε, δικαιολογίες, μη ανάλογες με την αλήθεια, χρησιμοποιούνται ως προφάσεις. Αλλά μέσα από την φυλακή αυτή Άγγελος Κυρίου θα ανοίξει τις πόρτες και η αναστάσιμη αλήθεια θα βγει έξω. Είναι η δύναμη της αγιότητας. Είναι η δύναμη της αλήθειας. Είναι η δύναμη της χάριτος του Θεού που καθιστά τους χριστιανούς εν ταπεινώσει δυνατούς και εν θανάτω αναστημένους!

Το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής του Θωμά κλείνει με την φράση: «πηγαίνετε στον ναό και κηρύξτε στον λαό το μήνυμα γι' αυτήν την καινούργια, την αναστημένη ζωή!». Μην κρύβεστε! Μην φοβάστε! Η δύναμη της πίστης στο διάβα της θα παρασύρει όλους εκείνους που περιθωριοποιούν την αλήθεια. Όπως στους αιώνες οι διώκτες νικήθηκαν και έσβησαν από προσώπου γης, έτσι και στους καιρούς μας! Όποιος κλείνεται στον φόβο του, δεν είναι άξιος της δωρεάς που του δόθηκε. Όποιος τολμά να δώσει την μαρτυρία της αλήθειας, έχει τον Θεό μαζί Του!

Χριστός Ανέστη!

themistoklismourtzanos.blogspot.com

<https://bit.ly/358Y0wL>