

11 Μαΐου 2020

Το προορατικό του οσίου Σωφρονίου!

Ορθοδοξία / Θαυμαστές Διηγήσεις



Όσιος Σωφρόνιος Αθωνίτης και του Έσσεξ.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Μια φορά, κάποια φίλη μας, φοιτήτρια αρχιτεκτονικής, που ήταν και πιο αγαπητή στο Γέροντα [όσιο Σωφρόνιο Αθωνίτη και του Έσσεξ], είχε ένα πρόβλημα.

Ούτε καν της έδινε σημασία, όταν πήγαινε να τον συναντήσει, μόνο και μόνο για να του εκθέσει το πρόβλημά της. Πήγαινε και ξαναπήγαινε, όμως τίποτα!

Ένα Σάββατο, πήγαμε και οι δύο σε διαφορετικές ώρες. Αυτή πιο νωρίς από εμένα. Επίμονα ήθελε να τον δει.

Ανησυχούσε, ήταν πολύ σπουδαίο αυτό που ήθελε να πει. Τίποτα!

Ο Γέροντας έκανε σαν να μην την είδε. Καθισμένη, η καημένη, σε μια γωνία, μελαγχόλησε και είχε λογισμούς, πως οι μοναχοί πρέπει να είναι και λίγο εξώκοσμοι, αφού δεν επικοινωνούν με τον πόνο μας.

Ο λογισμός της έλεγε, πως είναι και λίγο χαζοί και ανόητοι.

Ήταν χαμένη στην απελπισία της με όλους τους λογισμούς να την ταλαιπωρούν. Και να! Αργά, περνάει ο Γέροντας, μπροστά της. Κοντοστάθηκε και της είπε πως:

- Οι τρελοί στο τρελοκομείο, λένε τους γιατρούς τρελούς.

Εκείνη τινάχτηκε επάνω, έβαλε τα χέρια της στο πρόσωπό της και φεύγοντας έψαχνε να με βρει.

- Πού είσαι! Πού είσαι! φώναζε, όταν με είδε. Έλα να σου πω τι έγινε. Έλα, έλα!

Με απορία άκουσα το περιστατικό. Τινάχτηκα και εγώ από αυτά που άκουσα και την ρώτησα, αν είχε τέτοιους λογισμούς.

- Ναι! μου είπε, εκείνη την ώρα αυτό σκεπτόμουν.

Η εξήγηση δόθηκε αμέσως.

Μήπως ήταν η πρώτη φορά ή η τελευταία, που ο Γέροντας μάς ξάφνιαζε!

Ένα ανδρόγυνο δεν έκανε παιδιά από πολλά χρόνια. Πήγαν παντού, στον π. Πορφύριο, π. Παΐσιο, π. Εφραίμ!

Όλοι τους είπαν ότι εύχονται.

Σκέφτηκαν πως πρέπει να πάνε να πουν το πρόβλημά τους και στο Γέροντα Σωφρόνιο.

- Γέροντα, σας παρακαλούμε, να προσευχηθείτε να κάνουμε ένα παιδί!

- Όχι! να μην προσεύχεσθε να κάνετε παιδιά.

- Γιατί, Γέροντα! και η Παναγία γεννήθηκε ύστερα από προσευχή.

- Ναι! απάντησε, αλλά τότε περιμέναμε τον Μεσσία. Τώρα δεν περιμένουμε τίποτα.

Το ζευγάρι επέμενε...

Έκανε αργότερα ένα παιδί, αλλά είχε σοβαρό πρόβλημα.

Αποσπάσματα από το βιβλίο της Δήμητρας Δαβίτη, "Αναμνήσεις από το Γέροντα Σωφρόνιο του Έσσεξ", των εκδόσεων Π. Πουρναρά.

<https://bit.ly/2Wp1Oat>