

29 Ιουνίου 2020

Όσιος Πορφύριος, προτρέπει μεταμεσονύκτιο οτοστόπ, ωφέλεια τρίτων, επαλήθευση του οτοστόπ!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)



Όσιος Πορφύριος (1906-1991).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Μου διηγήθηκε ένας κύριος ότι γνωρίζει τον διευθυντή κάποιας πολυεθνικής και ότι συνέβησαν μ' αυτόν τα εξής:

- Προ καιρού ένας εφέτης, φίλος του διευθυντή, του είχε διηγηθεί ότι κάποτε επιστρέφοντας στην Αθήνα από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας μ' έναν άλλο φίλο του, αντελήφθη στην περιοχή της Μαλακάσας κατά την μία μετά τα μεσάνυχτα μια κοπέλα να του κάνει οτοστόπ.

Σταμάτησε και την πήρε και την ρώτησε πώς δεν φοβήθηκε τέτοια ώρα μόνη της εκεί.

Αυτή του απάντησε ότι δεν φοβήθηκε διότι είχε πάει στον π. Πορφύριο, ο οποίος, επειδή είχε αργήσει και είχε χάσει το λεωφορείο, της είπε να πάει με τα πόδια μέχρι την Εθνική Οδό (5 χιλιόμετρα από το καλύβι του) και να μη φοβάται. Στο πρώτο δε αυτοκίνητο που θα δει να έρχεται να κάνει οτοστόπ, έχει μέσα δύο άνδρες που είναι καλοί άνθρωποι και θα την πάρουν.

Οι άνθρωποι ξεπλάγησαν και μετά καιρό ο εφέτης διηγήθηκε το συμβάν στον φίλο του Διευθυντή της πολυεθνικής.

Αυτός όταν είδε κάπου το βιβλίο για τον Γέροντα Πορφύριο το πήρε και το διάβασε, το διάβασε και η γυναίκα του και πήγαν και εξομολογήθηκαν σ' έναν Ιερέα, που τους υπέδειξε ο κάτοχος του βιβλίου, ο οποίος και μου διηγήθηκε την ιστορία.

Μετά από μερικά χρόνια μου τηλεφώνησε μία ηγουμένη από την Κύπρο και τις ανέφερα το περιστατικό. Τότε μου είπε:

- Εγώ ήμουν η κοπέλα αυτή που έκανα το οτοστόπ.

Μαρτυρία από το βιβλίο "Από το σημειωματάριο ενός υποτακτικού" τ. Α', των εκδόσεων η "Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι.

<https://bit.ly/2VsFrQn>