

31 Ιουλίου 2020

Τα πρότυπα στη ζωή μας

Πολιτισμός / Δοκίμια

Ζήνα Λυσάνδρου-Παναγίδη, Φιλόλογος, Δήμαρχος Λευκονοίκου



Γιατί χρειάζονται τα πρότυπα στη ζωή μας; Πολλοί άνθρωποι νιώθουν αυτόφωτοι και τόσο αυτάρκεις που υποστηρίζουν σθεναρά ότι δεν έχουν πρότυπα, ότι δεν τα χρειάζονται. Προσωπικά, είχα εξ απαλών ονύχων τα πρότυπά μου και ευγνωμονώ τον Θεό που κάποιοι άνθρωποι βρέθηκαν στον δρόμο μου και αποτελούν τους οδοδείχτες στη ζωή μου, τους πνευματικούς καθοδηγητές μου, τους μέντορές μου.



Στις πλείστες, όμως, των περιπτώσεων, οι νέοι άνθρωποι αγκιστρώνονται από αρνητικά πρότυπα-είδωλα, αστραφτερά, κίβδηλα, τα οποία μιμούνται δουλικά, χωρίς αυτοβουλία και αυτενέργεια. Συνήθως, στην εποχή του άκρατου ευδαιμονισμού και του αχαλίνωτου καταναλωτισμού, τα πρότυπα είναι υλιστικά, ευδαιμονιστικά. Είμαστε στην εποχή του έχειν, του φαίνεσθαι και όχι του είναι. Ο ευτυχισμένος καταναλωτής ταυτίζει το «είναι» με το «έχειν». Η επιβολή του lifestyle προκαλεί, βέβαια, άγχος και ανασφάλεια. Θεοποιείται ο τεχνοκρατικός τρόπος ζωής, ο homoeconomicus, ο ατομικισμός, ο αριβισμός, ο ομορτυνισμός, ο αμοραλισμός, η ιδιοτέλεια, η ρηχότητα, η απεγάδιαστη, φτιασιδωμένη ομορφιά...Κυριότερα πρότυπα είναι οι άνθρωποι του θεάματος και της ψυχαγωγίας.

Αναμφισβήτητα, τα αποτελέσματα αυτής της τάσης είναι έκδηλα σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Απομακρύνουν τους νέους μας από ευγενείς αξίες, σκοπούς και ιδανικά. Τους αποπροσανατολίζουν, τους φανατίζουν, τους απογοητεύουν, τους δημιουργούν αισθήματα άγχους.

Ποιοι θα βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν υγιή πρότυπα; Ασφαλώς, η οικογένεια, το σχολείο, η Εκκλησία, οι πνευματικοί άνθρωποι, οι επιστήμονες, οι αθλητές, τα ΜΜΕ, οι Ανθρωπιστικές Οργανώσεις κ.ά.

Ποια πρότυπα πρέπει να προβάλλονται στους νέους; Μα, ασφαλώς, το πρότυπο του πατριώτη, του ιδεολόγου, με ηθικές αρχές, αξίες και ιδανικά διαιώνια. Του αγωνιστή, του πνευματικά ολοκληρωμένου ανθρώπου, με ανοικτούς ορίζοντες, του ανθρώπου perse, του αυτόφωτου και καλλιεργημένου, του φιλειρηνιστή, του

ουμανιστή, του φιλόανθρωπου. Του ανθρώπου με οικολογικές ευαισθησίες και...και...

Αναντίρρητα, για τους πιστούς χριστιανούς πρότυπο πανανθρώπινο είναι ο Χριστός μας. Το «κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν».

Επιλογικά, είναι μεγάλη ευλογία για τον άνθρωπο να έχει στη ζωή του πρότυπα που θα τον βοηθήσουν στην πνευματική του ολοκλήρωση, την αρτίωσή του. Πρότυπα ήθους, ανθρωπιάς, καλοσύνης, ποιότητας, ευγένειας, ευπρέπειας, αρετής!

<https://bit.ly/30d8D00>