

Θαύματα Παναγίας Παντανάσσης (μέρος 6ο)

Θεοτόκος / Θαύματα της Θεοτόκου



Παιδικό Ογκολογικό Κέντρο Μόσχα, Ρωσία

11 Νοεμβρίου 1991

Στο Παι-δι-κό Ογκο-λο-γι-κό Κέ-ντρο της Μό-σχας νο-ση-λευ-ό-ταν ο οκτά-χρο-νος Μι-χα-ήλ Ια-κού-νιν, από το Το-λιά-τι, με καρ-κί-νο στο μά-τι. Ένα χάρ-τι-νο αντί-γρα-φο της θαυ-μα-τουρ-γού ει-κό-νας της Πα-ντα-νάσ-σης βρι-σκό-ταν στον τοί-χο δί-πλα στο κε-φα-λά-κι του, αρι-στε-ρά. Στις 11 Ια-νου-α-ρί-ου 1991 η μη-τέ-ρα του που ήταν κο-ντά του και προ-σευ-χό-ταν για τη θε-ρα-πεία του στην Πα-να-γία μα-ζί με την Κλαυ-δία Οχά-τρι-να, εί-δαν να βγαί-νουν από την ει-κό-να φω-τει-νές ακτί-νες. Σε με-ρι-κές όμως ημέ-ρες κα-τά τη διάρ-κεια της νύ-κτας η μη-τέ-ρα δια-πί-στω-σε ότι η καρ-διά του Μι-χα-ήλ έπαυ-σε να κτυ-πά. Έτρε-ξε να φω-νά-ξει την νο-σο-κό-μα. Όταν ήλ-θε, και ενώ στο διά-δρο-μο και στο δω-μά-τιο ήταν σκο-τά-δι, εί-δαν δύο ακτί-νες από την ει-κό-να να πέ-φτουν πά-νω στο νε-κρό παι-δά-κι και αμέ-σως η καρ-διά του άρ-χι-σε πά-λι να λει-τουρ-γεί.



Μάρ-τιος 1996

Από το πρό-σω-πο της Λιου-ντιμί-λα εξα-φα-νί-σθη-κε ένα καρ-κί-νω-μα με-γά-λο ως ελιά, αφού το άλει-ψε με λά-δι με-τά από Παράκληση στην ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης στο ναό των Αγί-ων Πά-ντων.

Μάρ-τιος 1996

Η έφη-βος Λιου-ντμί-λα εί-χε από παι-δί βρογ-χι-κό άσθμα με δω-δε-κά-ω-ρες κρί-σεις. Κα-τά τη διάρ-κεια της κρί-σης την άλει-ψαν με το λά-δι της Πα-ντα-νάσ-σης στο στή-θος και την πλά-τη και η κρί-ση στα-μά-τη-σε.

Ιού-νιος 1996

Η Να-ντιέζ-ντα από τη Μό-σχα εί-χε τραυ-μα-τι-στεί στη σπον-δυ-λι-κή στή-λη, συ-μπιε-στι-κή θλά-ση με με-τα-τό-πι-ση· συ-νε-χείς πό-νοι τη βα-σά-νι-ζαν και δεν μπο-ρού-σε να περ-πα-τή-σει ού-τε εί-κο-σι βή-μα-τα. Δεν έφτα-ναν μό-νο αυ-τά αλ-λά στην κά-τω σια-γό-να εί-χε τραύ-μα και στο πρό-σω-πο έκ-ζε-μα. Αφού προ-σευ-χή-θη-κε στην Πα-ντά-νασ-σα έγι-νε τε-λεί-ως κα-λά.

Αύ-γου-στος 1996

Μια πι-στή γυ-ναί-κα κά-θε μέ-ρα έκα-νε Πα-ρα-κλή-σεις στην ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης στο ναό των Αγί-ων Πά-ντων υπέρ των αθέ-ων συγ-γε-νών της. Σε λί-γο και-ρό, αυ-τοί άρ-χι-σαν να εκ-κλη-σιά-ζο-νται.

Δε-κέμ-βριος 1996

Η Λιού-μποβ εί-χε καρ-κί-νο στη μή-τρα και οι για-τροί της πρό-τει-ναν να κά-νει εγ-χεί-ρη-ση. Αυ-τή ήλ-θε στην εκ-κλη-σία για τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Πα-να-γί-ας Πα-ντα-νάσ-σης. Πριν την εγ-χεί-ρη-ση πή-γε για επα-νε-ξέ-τα-ση και ο καρ-κί-νος εί-χε εξα-φα-νη-σθεί.

Ια-νου-ά-ριος 1997

Ο Γιού-ρι, 48 ετών, εί-χε ολο-κλη-ρω-τι-κή εξα-σθέ-νη-ση του νευ-ρι-κού συ-στή-μα-τος. Οι συγ-γε-νείς του άρ-χι-σαν να κά-νουν υπέρ αυ-τού Πα-ρα-κλή-σεις στην ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης. Θε-ρα-πεύ-θη-κε τε-λεί-ως.

Απρί-λιος 1997

Ο Αλέ-ξαν-δρος, 20 ετών, εί-χε όγκο στον εγκέ-φα-λο. Αρ-χι-σε να προ-σεύ-χε-ται στην ει-κό-να της Πα-να-γί-ας. Ο όγκος εξα-φα-νί-σθη-κε.

Μά-ϊ-ος 1997

Ο Βί-κτωρ, εί-χε όγκο στο νω-τιαίο μυ-ε-λό. Η μη-τέ-ρα του διά-βα-ζε τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Πα-ντα-νάσ-σης. Στην επα-νε-ξέ-τα-ση ο όγκος δεν υπήρ-χε.

Ιού-νιος 1997

Στη Σο-φία, 50 ετών, με-τά από εξε-τά-σεις οι για-τροί βρή-καν ένα εί-δος καρ-κί-νου που λέ-γε-ται ομοί-ω-μα. Πρό-τει-ναν επεί-γου-σα εγ-χεί-ρη-ση. Στο Ογκο-λο-γι-κό Κέ-ντρο της Μό-σχας επι-βε-βαί-ω-σαν ότι χρειά-ζε-ται επεί-γου-σα εγ-χεί-ρη-ση. Προ-σευ-χό-ταν μπρο-στά στη ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης στο ναό και στο σπί-τι διά-βα-ζε τους Χαι-ρε-τι-σμούς. Σ' ένα μή-να, στην επα-νε-ξέ-τα-ση, ο όγκος δεν βρέ-θη-κε.

Ιού-λιος 1997

Η Μα-ρία εί-χε καρ-κί-νο της μή-τρας. Διά-βα-ζε τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Πα-ντα-νάσ-σης. Σε δύο εβδο-μά-δες ο καρ-κί-νος εξα-φα-νί-σθη-κε.

Αύ-γου-στος 1997

Από τον Ια-νου-ά-ριο του 1997 ο Αλέ-ξαν-δρος από την πό-λη Ου-λιά-νοβ-σκ, υπέ-φε-ρε με καρ-κί-νο στο νε-φρό, στην ου-ρο-δό-χο κύ-στη και στον προ-στά-τη. Αρ-χι-σε να προ-σεύ-χε-ται στην ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης. Σε λί-γο στην επα-νε-ξέ-τα-ση δεν βρή-καν ού-τε ίχνος από τον καρ-κί-νο.

Σε-πτέμ-βριος 1997

Η Όλ-γα εί-χε καρ-κί-νο τε-τάρ-του βαθ-μού στην μή-τρα. Έκα-νε στο ναό Παρά-κληση της Πα-ντα-νάσ-σης και στο σπί-τι διά-βα-ζε για 40 ημέ-ρες τους Χαι-ρε-τι-σμούς. Σε επα-νε-ξέ-τα-ση δεν βρέ-θη-κε καρ-κί-νος.

Ια-νου-ά-ριος 1998

Στο ναό του Αγί-ου Ιω-άν-νη της Κρο-στάν-δης που βρί-σκε-ται στην Ουδ-μουρ-τία, κο-ντά στα Ου-ρά-λια, δω-ρή-θη-κε ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης και λά-δι αγια-σμέ-νο από την πα-ρά-κλη-ση στο ναό των Αγί-ων Πά-ντων. Ακο-λού-θη-σαν πολ-λά πε-ρι-στα-τι-κά θε-ρα-πειών από ανί-α-τες ασθέ-νεις. Τώ-ρα στο ναό αυ-τό κά-θε εβδο-μά-δα δια-βά-ζουν χαι-ρε-τι-σμούς μπρο-στά στην ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης.

Ια-νου-ά-ριος 1998

Ένας νέ-ος προ-σευ-χό-ταν στο ναό των Αγί-ων Πά-ντων της Μό-σχας για τη μη-τέ-ρα του που εί-χε καρ-κί-νο. Η μη-τέ-ρα στο σπί-τι διά-βα-ζε τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Πα-ντα-νάσ-σης. Σε λί-γο και-ρό ο καρ-κί-νος εξα-φα-νί-σθη-κε.

Ια-νου-ά-ριος 1998

Η Μα-ρία εί-χε όγκο της θη-λής του μα-στού, ο οποί-ος με-γά-λω-νε συ-νε-χώς. Πή-γε στο ναό και ζή-τη-σε να κά-νουν πα-ρά-κλη-ση στην Πα-ντά-νασ-σα. Σε τρεις ημέ-ρες αι-σθάν-θη-κε κα-λύ-τε-ρα και σε μία εβδο-μά-δα θε-ρα-πεύ-θη-κε.

Φε-βρου-ά-ριος 1998

Μία γυ-ναί-κα έπρε-πε να κά-νει εγ-χεί-ρη-ση για αφαι-ρε-ση αδέ-νων, αυ-τή όμωσ δεν ήθε-λε. Αρ-χι-σε να δια-βά-ζει τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Πα-ντα-νάσ-σης, σε τρεις ημέ-ρες πή-γε στο για-τρό ο οποί-ος με-τά την εξέ-τα-ση την βρή-κε εντε-λώς κα-λά.

Φε-βρου-ά-ριος 1998

Το Νο-έμ-βριο του 1997 οι για-τροί έκα-ναν διά-γνω-ση καρ-κί-νου δευ-τέ-ρου βαθ-μού στην Αν-να. Αυ-τή άρ-χι-σε να πη-γαί-νει στην πα-ρά-κλη-ση της Πα-ντα-νάσ-σης και να βά-ζει αγια-σμέ-νο λά-δι στο μέ-ρος της αρ-ρώ-στιας. Σε λί-γο και-ρό θε-ρα-πεύ-θη-κε.

Μάρ-τιος 1998

Η Τα-λί-νη εί-χε καρ-κί-νο στα έντε-ρα. Έκα-νε εγ-χεί-ρη-ση. Στην επα-νε-ξέ-τα-ση βρέ-θη-κε ότι ο καρ-κί-νος έκα-νε με-τά-στα-ση στο ση-κώ-τι και στη σπλή-να. Προ-σευ-χό-ταν στην Πα-να-γία την Πα-ντά-νασ-σα και θε-ρα-πεύ-τη-κε τε-λεί-ως.

Ανοι-ξη 1998

Ο Ρο-μάν εί-χε Ηπα-τί-τι-δα Γ΄ που του προ-κα-λού-σε πό-νους στο στο-μά-χι και υπνη-λία. Η μη-τέ-ρα του προ-σευ-χό-ταν στην Πα-ντά-νασ-σα και του έκα-νε επα-λή-ψεις με λά-δι από το κα-ντή-λι της Πα-να-γί-ας. Σε σύ-ντο-μο χρο-νι-κό διά-στη-μα θε-ρα-πεύ-θη-κε.

Ιού-νιος 1998

Ένα βρέ-φος με το όνο-μα Αν-να ήταν στο Παι-δι-κό Ογκο-λο-γι-κό Κέ-ντρο της Μό-σχας με διά-γνω-ση καρ-κι-νι-κού όγκου τρί-του βαθ-μού στη κοι-λιά. Στο σπί-τι διά-βα-ζαν τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Πα-ντα-νάσ-σης. Σε ένα μή-να ο όγκος εξα-φα-νί-σθη-κε.

7 Ιου-νί-ου 1998

Οι γιατροί διέγνωσαν περιτονίτιδα στην Αννα. Αυτή διάβαζε τους Χαιρετισμούς της Παντανάσσης και θεραπεύθηκε.

13 Αυγούστου 1998

Το 1994 ένα παιδάκι προσβλήθηκε από λέπρα. Η μητέρα του πήγε στη Λειτουργία στην εκκλησία που είναι η εικόνα της Παντανάσσης, πήρε λάδι από το καντήλι της Παναγίας άλειψε το παιδί της και για κάποιο χρονικό διάστημα διάβαζε -η μητέρα- τους Χαιρετισμούς της Παντανάσσης και το παιδάκι έγινε καλά.

1α-νου-ά-ριος 1999

Ο Αλέξανδρος από τη Μόσχα είχε καρκίνο στην ουροδόχο κύστη. Αφού διάβασε τους Χαιρετισμούς της Παντανάσσης και αλείφτηκε με λάδι της Παναγίας γιατρεύθηκε.

Μάρτιος 1999

Ο Γεώργιος, ένας άνδρας από τη Μόσχα, είχε τη γυναίκα του με καρκίνο του στήθους. Διάβαζε τους Χαιρετισμούς της Παντανάσσης, έβαλε λάδι από το καντήλι της Παναγίας και η γυναίκα του έγινε εντελώς καλά.

Απρίλιος 1999

Η Αγγελική είχε καρκίνο· οι γιατροί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Αρχισε να προσεύχεται στην Παναγία την Παντανάσσα. Πήρε λάδι από την εικόνα, έβαλε στο μέρος που είχε καρκίνο και θεραπεύθηκε.

4 Ιουνίου 1999

Στην μικρή Κύριλ Σόπροκοβ, τριάμισυ ετών, από την πόλη Όρελ, οι γιατροί διέγνωσαν λευχαιμία. Οι γονείς της άρχισαν να προσεύχονται με θερμή στην Παντανάσσα. Μετά από 8 μήνες θεραπεύθηκε.

Ιούλιος 1999

Μία γυναίκα είχε καρκίνο στο πάγκρεας σε πολύ βαριά μορφή. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να την θεραπεύσουν. Η κόρη της Τάνια άρχισε να προσεύχεται για τη μητέρα της στην Παντανάσσα. Σε μερικές ημέρες άρχισε να συνέρχεται. Όταν της έκαναν επανεξέταση οι γιατροί δεν βρήκαν τίποτα.

Σε-πτέμ-βριος 1999

Η Ευ-γε-νία Κων-στα-ντί-νο-βα εί-χε νευ-ραλ-γία στο πρό-σω-πο και πο-λύ δυ-να-τούς πό-νους. Για 40 ημέ-ρες πή-γαι-νε και στις Λει-τουρ-γί-ες, διά-βα-ζε τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Πα-ντα-νάσ-σης και έβα-ζε λά-δι από την ει-κό-να και η νευ-ραλ-γία της πέ-ρα-σε.

7 Σε-πτεμ-βρί-ου 1999

Η Λυ-δία Μπί-τσκο-βα Δη-μη-τρί-γιεβ-να, κά-τοι-κος Μό-σχας, εί-χε ενο-χλή-σεις στο μέ-ρος του στο-μά-χου. Με-τά από βιο-ψία σε κύτ-τα-ρα που της αφαι-ρέ-θη-καν, εντο-πί-σθη-κε κα-κο-ή-θης καρ-κι-νι-κός όγκος. Οι για-τροί την προ-έ-τρε-ψαν να κά-νει εγ-χει-ρη-ση. Η εγ-χει-ρη-ση τε-λι-κά ορί-στη-κε τρι-σή-μι-σι μή-νες με-τά, στο διά-στη-μα αυ-τό διά-βα-ζε κα-θη-με-ρι-νά τους Χαι-ρε-τι-σμούς και έκα-νε επά-λει-ψη με λά-δι από το κα-ντή-λι της Πα-ντα-νάσ-σης. Στην επό-με-νη εξέ-τα-ση ο καρ-κί-νος δεν υπήρ-χε.

9 Ια-νου-α-ρί-ου 2000

Η Νί-να, κά-τοι-κος Μό-σχας, εί-χε την εξής διά-γνω-ση: «άσχη-μη κα-τά-στα-ση ζω-τι-κών ορ-γά-νων» (νε-φρά, πά-γκρε-ας, ση-κώ-τι) «καί κα-κή λει-τουρ-γία τους». Έξι χρό-νια τα-λαι-πω-ρή-θη-κε, αλ-λά δεν βρή-κε θε-ρα-πεία. Κά-ποιος την πλη-ρο-φό-ρη-σε για την θαυ-μα-τουρ-γό ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης. Αφού πή-γε στη Λει-τουρ-γία, ζή-τη-σε λά-δι από το κα-ντή-λι της ει-κό-νας. Σε λί-γο και-ρό θε-ρα-πεύ-θη-κε.

29 Ια-νου-α-ρί-ου 2000

Η Να-τα-λία Γκά-λιτς Γε-βγκέ-νεβ-να, κά-τοι-κος Ορ-σκ της επαρ-χί-ας Όρεν-μπουρκ, εί-χε καρ-κί-νο του στή-θους. Με-τά από σα-ρα-ντα-ή-με-ρη προ-σευ-χή με τους Χαι-ρε-τι-σμούς στη Μη-τέ-ρα του Θε-ού Πα-ντά-νασ-σα θε-ρα-πεύ-θη-κε.

Ια-νου-ά-ριος 2000

Στη Ρα-ί-σα Ογα-νέ-σο-βα δια-γνώ-σθη-κε καρ-κι-νι-κός όγκος. Η εγ-χει-ρη-ση έπρε-πε να γί-νει στις 9 Ια-νου-α-ρί-ου 2000. Στις 10/1 πή-γε στην πα-ρά-κλη-ση της Πα-να-γί-ας της Πα-ντα-νάσ-σης. Αρ-νή-θη-κε να εγ-χει-ρι-σθεί. Στην επα-νε-ξέ-τα-ση ο όγκος δεν βρέ-θη-κε.

Φε-βρου-ά-ριος 2000

Η Λιου-ντμί-λα εί-χε καρ-κί-νο τε-τάρ-του βαθ-μού στο πα-χύ έντε-ρο και καρ-κι-νι-κούς όγκους στη μή-τρα και το ση-κώ-τι. Με-τά την εγ-χει-ρη-ση οι

γιατροί της έδωσαν δύο εβδομάδες ζωή. Η ετοιμοθάνατη άρχισε να προσεύχεται με θέρμη και να ψάλλει τους Χαιρετισμούς στην Παντάνασσα. Τώρα, μετά από χρόνια ζει και δοξάζει την Παντάνασσα για το θαύμα.

20 Μαρτίου 2000

Η Βαλεντίνα από την πόλη Όρελ, είχε κακοήγη όγκο. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να βοηθήσουν. Άρχισε να διαβάζει στο σπίτι τους Χαιρετισμούς της Παναγίας Παντανάσσης. Σε λίγο καιρό ο όγκος εξαφανίστηκε.

Μάϊος 2000

Η Λυδία, από τα Αλτάϊα όρη, είχε καρκίνο του στομάχου. Της αφείρεσαν ένα μέρος, αλλά ο καρκίνος προχώρησε. Αυτή άρχισε να διαβάζει τους Χαιρετισμούς και να παίρνει κάθε ημέρα λίγο αγιασμό από την παράκληση της Παντανάσσης. Οι μεταστάσεις σταμάτησαν. Τώρα είναι υγιής.

27 Σεπτέμβριου 2000

Η Όλγα Αξένοβα είχε μία αδελφή, στο Νίζνι Νόβγκοροβτ, που έπασχε από καρκίνο του στομάχου. Οι γιατροί την προέτρεψαν να κάνει εγχείρηση. Αυτή άρχισε να προσεύχεται διαβάζοντας τους Χαιρετισμούς της Παντανάσσης. Σύντομα θεραπεύθηκε.

Θαύμα στην Λευκορωσία

Η ίδια Όλγα Αξένοβα είχε μία αδελφή στην πόλη Μολοδέτσο της Λευκορωσίας η οποία θεραπεύθηκε από την Παντάνασσα. Οι γιατροί της βρήκαν καρκινικό όγκο και την προέτρεψαν να εγχειρισθεί χωρίς αναβολή. Αυτή αρνήθηκε την εγχείρηση και άρχισε να διαβάζει τους Χαιρετισμούς της Παναγίας της «Παντανάσσης». Την Τρίτη ημέρα ο όγκος εξαφανίστηκε. Όταν οι γιατροί έκαναν την επανεξέταση δεν βρήκαν τον όγκο και έμειναν έκπληκτοι.

Η Τριμπούνσκαϊα Ελένη έπασχε από ενδομητρία. Σαράντα ημέρες διάβαζε τους Χαιρετισμούς της Παντανάσσης. Στην επανεξέταση η ασθένεια θεραπεύθηκε.

Η Μοζορούκ Ελένη Δημήτριάνα από τη Μόσχα, έπασχε από καρκίνο του μαστού. ???-??-??-?? ??? ??-??-?? ? ?-??-??-?? ? ???? ?-??-?? ? ????-??-??-?? ?-??-??-??-??-??

Μό-σχα 2004

Η Ελέ-νη με-τά από ια-τρι-κές εξε-τά-σεις δια-πι-στώ-θη-κε ότι έχει κα-κο-ή-θη όγκο με με-τα-στά-σεις. Εγ-χει-ρί-σθη-κε. Κα-τά-λα-βε ότι ήταν πά-ρα πο-λύ κο-ντά στο θά-να-το. Στή-ρι-ξε όλες τις ελ-πί-δες της στο Θεό και άρ-χι-σε στο νο-σο-κο-μείο να προ-σεύ-χε-ται στην ει-κό-να της Πα-ντα-νάσ-σης. Όταν βγή-κε από το νο-σο-κο-μείο πα-ρα-κο-λου-θού-σε τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Θε-ο-τό-κου στο ναό των Αγί-ων Πά-ντων στο Κρά-σνοε Σε-λό. Για σα-ρά-ντα ημέ-ρες διά-βα-ζε στο σπί-τι της τους Χαι-ρε-τι-σμούς της Πα-ντα-νάσ-σης πα-ρα-κα-λώ-ντας και πολ-λούς άλ-λους αγί-ους.

Θε-ώ-ρη-σε ότι η αρ-ρώ-στια της δό-θη-κε για να αλ-λά-ξει τη ζωή της. Με-τά από πέ-ντε χη-μειο-θε-ρα-πεί-ες τα απο-τε-λέ-σμα-τα έδει-ξαν πλή-ρη απο-θε-ρα-πεία. Αρ-χι-σε να εξο-μο-λο-γεί-ται, να κοι-νω-νεί συ-χνά και να αγω-νί-ζε-ται κα-τά των λο-γι-σμών της απο-θαρ-ρύν-σε-ως. Αύ-ξη-σε την ελ-πί-δα της στο Θεό και διά-βα-ζε τον κα-νό-να της Θε-ο-τό-κου. Ένοιω-σε τη βο-ή-θεια της Πα-να-γί-ας. Η πί-στη της στε-ρε-ώ-θη-κε. Αρ-χι-σε να βο-η-θά όσους εί-χαν ανά-γκη από συ-μπα-ρά-στα-ση. Ευ-χα-ρι-στεί συ-νε-χώς το Θεό, τη Θε-ο-τό-κο και τους Αγί-ους Πά-ντες για τη θε-ρα-πεία της.

18 Αυ-γού-στου 2005

Η κ. Λυ-δία Γα-φά-ρο-βα υπάλ-λη-λος του βι-βλιο-πω-λεί-ου του Ιε-ρού Να-ού των Αγί-ων Πά-ντων ανα-φέ-ρει τα εξής θαύ-μα-τα της Πα-ντα-νάσ-σης Θε-ο-τό-κου:

1. Η ???, ???-??-???-?? ??? ??-???-??-?? ??? ???-??-?? ??-??, ???-??? ??? ???-??-?? ???-??-??-??-??? ???-??? ?? ??-??-???-??, ??-?? ??? ???-???-??? ??? ??-?? ??? ??-?-??-?? ?? ??-???? ??-??-??? ??? ??-???-??-??, ???-??-??-??-??-??-?? ??-?? ??? ???-??-???-?? ??-???, ??-???-?? ??-?? ???-??-??-??-??, ??-?? ??-?? ??? ?? ??-???-?? ??? ??-??-??-?? ??? ??-?? ??? ???-???-???-??-??-??-??.
2. Η ίδια η κ. Λυ-δία, ανα-φέ-ρει ότι και αυ-τή έπα-σχε από καρ-κί-νο και η για-τρός της, της εί-πε ότι πρέ-πει οπωσ-δή-πο-τε να κά-νει εγ-χεί-ρη-ση. Αυ-τή όμως με προ-σευ-χές και Πα-ρα-κλή-σεις πα-ρα-κα-λού-σε την Πα-να-γία την Πα-ντά-νασ-σα να τη βο-η-θή-σει. Πράγ-μα-τι σι-γά- σι-γά ο όγκος μειώ-θη-κε -χω-ρίς κα-μιά θε-ρα-πεία- και η έγ-χεί-ρη-ση απο-φεύ-χθη-κε.

Η για-τρός, που προ-η-γου-μέ-νως δή-λω-νε άθεη, πλη-σί-α-σε την Εκ-κλη-σία και πή-γαι-νε στις Πα-ρα-κλή-σεις. Προ-έ-τρε-πε δε και προ-τρέ-πει τις ασθε-νείς της να πα-ρα-κο-λου-θούν τις Πα-ρα-κλή-σεις της Πα-ντα-νάσ-σης.

πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Θαύματα Παναγίας Παραμυθίας και Παναγίας Παντανάσσης, Άγιον Όρος

<http://bit.ly/1cjd2vV>