

13 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος προς τους μαθητές των Γυμνασίων και Λυκείων.

[Ορθοδοξία](#) / [Πνευματική Ζωή](#)

[Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος](#)



ΜΗΝΥΜΑ

**Τοῦ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΘΗΝΩΝ & ΠΑΣΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Κ.Κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β΄**

Προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων

Με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου σχολικού έτους 2020-2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

Αγαπητά μου παιδιά,

Σήμερα, στο ξεκίνημα της νέας σχολικής χρονιάς, θέλω από την καρδιά μου να σας ευχηθώ καλή πρόοδο και επιτυχία στο όμορφο και επίπονο ταξίδι της μάθησης και της γνώσης, και να σας διαβεβαιώσω πως είμαι κοντά σας με τη σκέψη μου και την προσευχή μου.

Η καινούρια αυτή αφετηρία στη σχολική σας ζωή πραγματώνεται μετά από μία καταγιστική θύελλα της γνωστής πανδημίας, που ακόμη ταλαιπωρεί όχι μόνο την πατρίδα μας αλλά και τους περισσότερους λαούς της γης. Ξέρω καλά πως νιώθετε τη βαριά ατμόσφαιρα που βασανίζει τους ανθρώπους γύρω σας, εισπνέετε την αβεβαιότητα και την αγωνία για το ποια μπορεί να είναι η συνέχεια και η κατάληξη αυτής της περιπέτειας.



Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις εισηγήσεις των επιστημόνων και προσευχόμαστε θερμά, ώστε σύντομα να βρεθούν λύσεις. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη και στη Χάρη του Θεού, σε Εκείνον που στέκεται πάντοτε στο πλάι όσων πορεύονται μέσα από δυσκολίες και προβλήματα.

Είναι αφελές το να μην προβληματίζεται κανείς για τις ανυπέρβλητες δυσκολίες της εποχής μας. Όσο όμως βαριά και γκρίζα κι αν είναι η ατμόσφαιρα γύρω σας, εσείς είστε ο καθαρός ορίζοντας, το μέλλον και η ελπίδα. Κανείς δεν μπορεί να σας στερήσει το δικαίωμα να ονειρεύεστε, να χαίρεστε την καθημερινότητα, να

ελπίζετε, να χτίζετε τα οράματά σας.

Είστε η συνέχεια ενός λαού που ξέρει να αγωνίζεται, που πολλές φορές μέσα στην ιστορία αναγεννήθηκε μέσα από τις στάχτες και τα συντρίμμια και στάθηκε όρθιος, κερδίζοντας τον έπαινο και την αναγνώριση όλου του κόσμου. Κι αυτό γιατί γνωρίζουμε καλά πως υπάρχει Σταυρός και Ανάσταση, πως κάθε ανηφοριά οδηγεί τελικά στην καταξίωση, πως κανένας αγώνας δεν μπορεί να είναι μάταιος.

Εκεί που οι άνθρωποι μπορεί σήμερα να βλέπουν την ερημιά και την απομόνωση, δικό σας χρέος είναι τώρα, στην αυγή της νιότης σας, να ενεργοποιήσετε και να αξιοποιήσετε τις δυνάμεις σας στη μελέτη, στην κατάκτηση της γνώσης, στην αναβάθμιση της ποιότητας της παιδείας μας ξεκινώντας ο καθένας από τον εαυτό του!

Ριχθείτε με θάρρος στο στίβο. Με ελπίδα, με αισιοδοξία, με καθαρό βλέμμα. Εσείς είστε που θα μεταμορφώσετε την κρίση σε ευκαιρία, σε ευλογημένο προνόμιο αναγέννησης.

Σας το εύχομαι ολόψυχα. Καλή σχολική χρονιά! Καλή πρόοδο!

Ο ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ

+ Ο ΑΘΗΝΩΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β΄

<https://bit.ly/3hpwYWm>