

30 Σεπτεμβρίου 2020

Μνημόσυνο Γέρ. Βησσαρίωνα Παντοκρατορινού

[Ορθοδοξία](#) / [Άγιον Όρος](#) / [Μορφές](#)



Το Σαββάτο 3-10-2020 και ώρα 09:00, θα τελεστεί επιμνημόσυνος δέησης εις μνήμη του μακαριστού Γέροντος Βησσαρίωνα Παντοκρατορινού, στον Ιερό Ναό των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων στο Μετόχι της Μονής Ξενοφώντος στην Ν. Ιωνία Αττικής.



Ο Γέρ. Βησσαρίων, κατά κόσμο Νικόλαος Μακρυγιάννης γεννήθηκε το 1954 στο Νεοχώρι Τρικάλων. Από μικρή ηλικία βρέθηκε μακριά από την οικογένεια, αφού έπρεπε να παρακολουθήσει μία τεχνική σχολή στην Πτολεμαΐδα. Εκεί πρωτάκουσε τα κηρύγματα του τότε Μητροπολίτη Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτη, τα οποία του έδωσαν το έναυσμα για μια ζωή αφιερωμένη στον Θεό.

Παρέμεινε στο οικοτροφείο της Μητροπόλεως Φλωρίνης στην Αθήνα, όπου το πρωί εργαζόταν στο τυπογραφείο της Αδελφότητας και το βράδυ παρακολουθούσε νυκτερινό σχολείο. Φοίτησε έως το 1975 στην Ιερατική σχολή της Τήνου, και εν συνεχεία μετεγράφη στην Ιερατική σχολή της Λαμίας, όπου και αποφοίτησε.

Στο μεταξύ γνώρισε τον τότε νεαρό Αρχιμανδρίτη Αλέξιο, κατοπινό του Γέροντα και σήμερα Ηγούμενο της Ι.Μ. Ξενοφώντος, ο οποίος ήταν Ηγούμενος στην Ι.Μ. Μεγ. Μετεώρου, και εκεί εκάρη μοναχός. Το 1976 ακολούθησε τον Γερ, Αλέξιο στην Ι.Μ. Ξενοφώντος Αγ. Όρους. Το 1977 χειροτονήθηκε διάκονος και λίγο αργότερα του ιδίου έτους πρεσβύτερος. Είχε ήδη προηγηθεί η μεγαλοσχημία του

Τον Μάιο του 1992, με εντολή του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου, και με άλλους 12 πατέρες από την Μονή Ξενοφώντος ανέλαβαν να επανδρώσουν την Ι.Μ. Παντοκράτορος, και από ιδιόρρυθμη που ήταν να την κάνουν κοινοβιακή.

Το έργο που επιτελέστηκε ήταν τεράστιο, και σε αυτό συμπεριλαμβάνονται, η ανακαίνιση της Τράπεζας, του Πύργου, του Σκευοφυλακίου, της βόρειας πτέρυγας της Μονής, που εκεί στεγάστηκαν ο Ηγουμενείο, τα γραφεία και τα κελιά των πατέρων.

Δυστυχώς το 2000 και σε ηλικία 46 ετών διαγνώστηκε από σοβαρή και δύσκολη ασθένεια, όγκος στο κεφάλι.

Παρά τους αφόρητους πόνους και την μεγάλη ταλαιπωρία της ασθένειάς του, σήκωσε τον σταυρό της δοκιμασίας του αγόγγυστα και καρτερικά, δοξολογώντας τον Θεό για ότι του παρεχώρησε.

Ο Παντοκράτωρ Κύριος το κάλεσε κοντά του το απόγευμα της 20ης Σεπτεμβρίου/ 3ης Οκτωβρίου 2001 σε ηλικία 48 ετών, ξεκουράζοντας τον από τις οδύνες και τα βάσανα της επίγειας ζωής του.

<https://bit.ly/33hhNuB>