

13 Οκτωβρίου 2020

Γέροντας Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας: Θερίζουμε τους καρπούς των λογισμών και των πόθων μας!

/ [Αγίων και Γερόντων παραινέσεις](#)



Ο Σέρβος Γέροντας, Ιερομόναχος Θαδδαίος της Βιτόβνιτσας (1914-2003).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Εμείς οι άνθρωποι θερίζουμε πάντοτε τους καρπούς των λογισμών και των πόθων μας.

Αν οι πόθοι και οι λογισμοί μας είναι μοχθηροί, δεν μπορούμε να αποκομίσουμε καλούς καρπούς.

Ολόκληρη η ανθρωπότητα θερίζει τους καρπούς των λογισμών και των πόθων της.

Ο Κύριος είπε για τη Δευτέρα Παρουσία Του: “πλην ο υιός του ανθρώπου ελθών άρα ευρήσει την πίστιν επί της γης”; (Λουκά 18,8)

Να γιατί πρέπει να πασχίσουμε να βελτιώσουμε τον χαρακτήρα μας όσο είμαστε

ακόμα στην παρούσα ζωή -με αυτόν ακριβώς τον χαρακτήρα είναι που θα περάσουμε στην αιώνια ζωή.

Έχουμε την ευκαιρία εδώ να αλλάξουμε προς το καλύτερο, αν μετανοήσουμε για όλες τις κακές μας επιλογές· όταν όμως μια ψυχή περάσει στην αιωνιότητα δεν έχει πια την ικανότητα να προσευχηθεί για τον εαυτό της.

Δεν το ήξερα αυτό, αλλά κάποτε είχα την ευκαιρία να νιώσω σαν να ετοιμαζόταν η ψυχή μου να αναχωρήσει από το σώμα μου. Ένιωσα ότι δεν μπορούσα πλέον να προσευχηθώ για τον εαυτό μου.

Προσευχήθηκε ένας μοναχός για μένα αλλά εγώ δεν μπορούσα: ο καιρός της μετανοίας μου είχε τελειώσει.

Από το βιβλίο “Οι λογισμοί καθορίζουν τη ζωή μας, Βίος και διδαχές του γέροντα Θαδδαίου της Βιτόβνιτσα”, των εκδόσεων Εν πλώ.

<https://bit.ly/2SLDHjw>