

«Η Αγάπη» Καρπός Αγίου Πνεύματος

[Ορθοδοξία](#) / [Πνευματική Ζωή](#)

[Νικόλαος Σπ. Βούλγαρης, Καθηγητής Θεολογίας](#)



1^{ος} Καρπός απ' τους εννέα 9

«**Αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμί**» Απόστολος Παύλος

Γνωρίσαμε την αγάπη ως την μεγαλύτερη αρετή. Ζήσαμε την ομορφιά της όταν δινόμαστε στους συνανθρώπους μας, με τον εαυτό μας και την προσφορά της. Την απολαύσαμε με το χάδι και τις αγκαλιές της Μάννας. Σήμερα την μαθαίνουμε ως Καρπό, μάλιστα δε του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένας Καρπός που ανανεώνει στο διηνεκές την ανθοφορία και την πολυκαρπία όλων των αρετών. Όπως η εικόνα από την καρποφορία των δένδρων. Όχι ότι προσφέρεται μόνο με υλικά και ανθρώπινα δεδομένα, αλλά και με την πνευματική δυναμική που απαιτείται για τη ζωή των πιστών Χριστιανών.

Έχουμε ακούσει στην εποχή μας, για πνευματικούς ανθρώπους και προβάλλονται κάποιοι της μάταιης και εφήμερης δόξας. Πολλοί είναι μάλιστα και του συρμού. Έχουμε ξεχάσει (θεληματικά;), ότι ο αληθινά πνευματικός άνθρωπος είναι μόνο αυτός της αγάπης. Αυτής της αγάπης όμως, που έφερε στον κόσμο ο Θεάνθρωπος

Ιησούς Χριστός. Αυτής που ριζώνει στις καρδιές μας. Αγάπης προς το Θεό και τον συνάνθρωπο. Να ζούμε, **«εν Πνεύματι Αγίω, εν αγάπη ανυποκρίτω»**, Β΄ Κορ. στ΄ 6. Ως «καινούρια εντολή» προβλήθηκε έντονα και απόλυτα αυτή η αγάπη προς Θεό και ανθρώπους, καθόσον, **«εν ταύταις ταις δυσίν εντολαίς όλος ο νόμος και οι Προφήται κρέμανται»**. Είναι η αγάπη, η βάση της πνευματικής ζωής μας. Άλλωστε, **«Όσοι Πνεύματι Θεού άγονται, αυτοί εισίν υιοί Θεού»**, Ρωμ. η΄ 14.



Η αγάπη του Χριστού, είναι η δοθείσα σ' ολόκληρο τον κόσμο δια του Αγίου Πνεύματος και που καρποφόρησε δια του κηρύγματος των Αποστόλων. Βεβαίωσαν και εκείνοι ότι αυτή η αγάπη που ανεβάζει τον άνθρωπο, καρποφορεί και ομορφαίνει τα παραγωγικά έργα του.

Δυο παραδείγματα, είναι χαρακτηριστικά.

1- Ο Ευαγγελιστής της αγάπης, ο Ιωάννης, μιλώντας προς την οικουμένη, έδωσε το στίγμα της καρποφόρου αγάπης, που προέρχεται, συντηρείται και προσφέρεται στους ανθρώπους. Ακούμε, τον Ιωάννη σε απλή γλώσσα:

«Αγαπητά μου παιδιά, ας μην αγαπάμε με τα λόγια μόνο και με τη γλώσσα, αλλά και με τα έργα της καλοσύνης και την φυσικότητα που επιβάλλει ο Θεός. Με την ειλικρινή αγάπη και αγαθοεργία, γνωρίζουμε ότι καταγόμαστε από την αλήθεια, από το Θεό που είναι η αλήθεια. Επειδή έχουμε τέτοια καταγωγή και προσπαθούμε να ασκούμε την αγάπη, θα πειστούμε και θα ειρηνεύσουμε τη συνείδησή μας ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτή είναι η θεμελιώδης και σπουδαιότατη εντολή. Να πιστεύουμε στον Ιησού Χριστό και να αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Πάντοτε, σύμφωνα

με την εντολή της αγάπης που μας έφερε ο Χριστός στον κόσμο, τη δίδαξε έμπρακτα και την παρέδωσε ο ίδιος, ως παρακαταθήκη. Τότε μένει μέσα μας ο Θεός και είμαστε ευλογημένοι», Αΐωάν.γ'18-24.

2- Ο Απόστολος των Εθνών, ο Παύλος. Μας βεβαίωσε μάλιστα για δύο μορφές αγάπης. Μας είπε τι δεν είναι και τι είναι αγάπη.

Μας παρήγγειλε αρχικά για το τι δεν είναι αγάπη:

«Αν έχω το χάρισμα της προφητείας και της γνώσης και εάν έχω όλη την πίστη και να μεταθέτω ακόμα και βουνά και αν διαθέσω όλα τα υπάρχοντά μου στους φτωχούς, ακόμα και αν παραδώσω το σώμα μου να καεί στη φωτιά, αλλά δεν έχω αγάπη, τίποτε δεν ωφελούμαι».

Μην ψαχνόμαστε επομένως. Έργα χωρίς αγάπη, είναι νεκρά. Δεν ωφελούν, δεν προσφέρουν, δεν αξιολογούνται. Πέφτουν στο κενό.

Για το τι είναι η αγάπη, είπε:

«Η αγάπη δείχνει μεγαλοψυχία και ανεκτικότητα, είναι ευεργετική και εξυπηρετική, δεν ζηλεύει και δεν φθονεί, δεν φέρεται με αλαζονεία και αυθάδεια, δεν υπερηφανεύεται και δεν κάνει τίποτε απρεπές και άκοσμο. Δεν φέρεται εγωιστικά, ούτε βάζει κακό στο νου της κατά του άλλου, χαίρει όταν βλέπει να επικρατεί η αλήθεια», Α΄Κορ.κεφ.ιγ'13. Αυτή είναι η σωστή προσφορά για καλή καρποφορία της αγάπης, αφού προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα.

Θεμελιωμένη; **«Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει»**, στίχ.8.

<https://bit.ly/3mS3CTe>