

20 Ιανουαρίου 2021

Η Γερόντισσα Λυδία περίμενε τους επισκέπτες χωρίς να έχει ειδοποιηθεί!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Είσοδος Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Πάτμου.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[...] Ένα πνευματικό παιδί του Γέροντα [Μοναχού, π. Ζωσιμά] η κυρία Ελένη Καραγιάννη, σε μία επίσκεψή της στο σπίτι του αναφέρθηκε σε μια γνώριμή της μοναχή από την Πάτμο, την αδελφή Λυδία, η οποία το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της το είχε αφιερώσει στην ανιδιοτελή προσφορά.

Εργαζόταν προσφέροντας εθελοντική εργασία στο ορφανοτροφείο Ρόδου και τα τελευταία χρόνια είχε γίνει μοναχή έπειτα από προτροπή του Γέροντά της. Η κυρία μιλούσε μιλούσε για την αδελφή Λυδία και την συμπεριφορά της που θύμιζε τους διά Χριστόν σαλούς Αγίους.

Μόλις το άκουσε ο Γέροντας, σε όσους ήταν μπροστά σε αυτή την συζήτηση τους προέτρεψε γρήγορα να πάνε να πάρουν την ευχή της, γιατί επρόκειτο για αγία Γερόντισσα. Πράγματι προγραμματίστηκε ταξίδι στην Πάτμο και στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού της Θεοτόκου.

Το πρωί, όταν έφτασαν τα πνευματικά παιδιά του Γέροντα στην Μονή, η Γερόντισσα Λυδία χωρίς να προηγουμένως να έχει ειδοποιηθεί, καθόταν από νωρίς στην είσοδο της Ιεράς Μονής και σε ερώτηση των άλλων μοναζουσών, γιατί κάθεται στην είσοδο και τι περιμένει, εκείνη έλεγε, περιμένω το Χαλανδράκι [ο Γέροντας Ζωσιμάς έμενε στο Χαλάνδρι] από τον “αδελφό μου” και εκ των υστέρων

όλοι κατάλαβαν πως εννοούσε τον Γέροντα Ζωσιμά.

Σε επικοινωνία μαζί της καταλάβαμε πόσο μεγάλη αγία Γερόντισσα ήταν αλλά και πόσο μεγάλη “πνευματική συγγένεια” είχε με τον Γέροντα Ζωσιμά. Μπορεί ποτέ να μην είχαν ειπωθεί αλλά γνωρίζονταν πολύ καλά.

Την άλλη χρονιά η Γερόντισσα Λυδία κοιμήθηκε οσιακά.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ζωσιμάς Μοναχός, (1937-2010), Υποτακτικός του Ιερομονάχου Σίμωνος Αρβανίτη», των εκδόσεων η «Μελέτη», Αθήναι.

<https://bit.ly/2XVwYGb>