

28 Ιανουαρίου 2021

«Έλα φως...» Συνάντηση με τον Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη

[Ορθοδοξία](#) / [Εκδόσεις](#)

π. Σπυρίδωνα Βασιλάκου

«'Ελα Φῶς...»

Συνάντηση με τόν Ὅσιο Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη

Ἐκδόσεις
Θεοβίτης

Οι εκδόσεις «Θεσβίτης» της Ιεράς Μονής Προφήτου Ηλίου Θήρας παρουσιάζουν το νέο βιβλίο του πρωτοπρεσβυτέρου π. Σπυρίδωνα Βασιλάκου για τον νέο Άγιο της Εκκλησίας μας, Όσιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη.

Το κείμενο χαρακτηρίζεται από παραστατικότητα και ζωντάνια, ενώ η όλη πρωτότυπη σύλληψη συγγραφής του (καθώς παρουσιάζεται ο όσιος Εφραίμ να διηγείται ο ίδιος περιστατικά του βίου) το καθιστά πρωτότυπο και ιδιαίτερα ελκυστικό για τον αναγνώστη.

Ο διαδεκκριμένος θεολόγος, ιεροκήρυκας και συγγραφέας π. Σπυρίδων Βασιλάκος, εφημέριος του Προσκυνηματικού Ναού του Ευαγγελιστού Λουκά Θηβών, θα μπορούσαμε να πούμε πως «σπούδασε» όχι μόνο όλα όσα έχουν μέχρι στιγμής γραφεί για τον όσιο αλλά, ερχόμενος σε προσωπική επαφή με Θηβαίους συγγενείς και ανθρώπους που συνδεόταν ο όσιος, προσέγγισε και αυτή την προσωπικότητα του οσίου πατρός, γεγονός το οποίο γίνεται εύκολα αντιληπτό στον αναγνώστη.

π. Σπυρίδωνα Βασιλάκου

«Ἔλα Φῶς...»

Συνάντηση με τόν Ὅσιο Ἐφραίμ τόν Κατουνακιώτη

Ἐκδόσεις
Θεοβίτης



Επίσης, στην έκδοση περιλαμβάνεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό από την παιδική ηλικία και την οικογένεια του οσίου, αλλά και την ασκητική – μοναχική του πορεία στο Άγιο Όρος, το οποίο σε μεγάλο βαθμό είναι πρωτότυπο και ανέκδοτο.

Στην έκδοση περιλαμβάνονται, τέλος, η Ασματική Ακολουθία και ο Παρακλητικός Κανόνας του Οσίου Εφραίμ του Κατουνακιώτου.

Για περισσότερες πληροφορίες για το βιβλίο και τους τρόπους αγοράς του μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.thesvitis-books.com ή και να αποστείλετε email στο [\[email protected\]](mailto:).

«Τήν ώρα τῆς ἀκολουθίας, ὅταν ὁ γέροντας ἄκουγε τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, εἶχε τήν αἴσθησι ὅτι ἄνοιγε ἕνα φράγμα ψυχικό καί πλημμύριζε ἡ ὑπαρξή του ἀπό τόν ἔρωτα, πού χρόνια ζοῦσε ἡ καθαρή του καρδιά. Στό ἄκουσμα τοῦ ὀνόματος τῆς Παναγίας, σεισμική δόνησι στό στασίδι του. Ἔσκυβε εὐλαβικά τό κυρτωμένο σῶμα. Τήν ώρα τῆς Λειτουργίας ἔνιωθε ὅτι κάθε λόγος γινόταν λαβίδα ἀγία καί ὁ παπούς μεταλάμβανε «τή Χάρη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί τήν Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί τήν Κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος». Ναί, τό ἔβλεπε. Ὁ γέροντας ζοῦσε τή θεία Λειτουργία. Ἔτρεχε, ἄκουγε, μιλοῦσε, παρακαλοῦσε, ἰκέτευε, ἄγγιζε τόν Χριστό καί γι' αὐτό ἀναφωνοῦσε δοξολογικά ὡς ἄλλος Θωμᾶς· «Ὁ Κύριός μου καί ὁ Θεός μου!» Μπροστά στό ἅγιο Ποτήριον χίλια στόματα ἔγινε. Ἄνοιξε ἡ ψυχή, ἡ διάνοια, τό σῶμα. Ὅλα τά κύτταρα, πνευματικά καί σωματικά, σάν στόματα μιᾶς χορωδίας, ἄνοιξαν καί ὑποδέχθηκαν τόν Χριστό ψάλλοντας· «εἰς ἄφεισιν ἀμαρτιῶν καί εἰς ζωὴν αἰώνιον». (ἀπό τήν εἰσαγωγή του βιβλίου)

<https://bit.ly/3t3eDWc>