

19 Φεβρουαρίου 2022

# Πάτερ Αγαθέ!...: σχόλια στο Δοξαστικό της Κυριακής του Ασώτου

Πολιτισμός / Βυζαντινή Μουσική

Μιχάλης Κουτσός, Φιλολόγος - Συγγραφέας





**Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπό σοῦ μή ἐγκαταλίπης με,  
μηδέ ἀχρεῖον δείξης τῆς βασιλείας σου·**

*Καλέ μου Πατέρα, ἐφυγα ἀπό κοντά Σου,*

*σε παρακαλώ μη με εγκαταλείπεις*

*ούτε να αποδείξεις ὅτι εἶμαι ἀνάξιος της βασιλείας Σου*

**ὁ ἐχθρός ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με,**

**καί ἤρέ μου τόν πλοῦτον·**

**τῆς ψυχῆς τά χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα,**

*Ο Παμπόνηρος ἐχθρός μου με ἀφησε γυμνό*

*Και μου πήρε ὅ,τι πολύτιμο εἶχα*

*Κι ἐγώ ζώντας ὅπως ο ἀσωτος*

*σκόρπισα τα χαρίσματα της ψυχῆς μου.*

**ἀναστάς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σέ ἐκβοῶ·**

**Ποίησόν με ὡς ἓνα τῶν μισθίων σου,**

*Μα θα σηκωθῶ και θα επιστρέψω και τότε θα σου φωνάξω:*

*Κανε με σαν ἓνα από τους υπηρέτες σου*

**ὁ δι' ἐμέ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἀπλώσας,**

**ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρός ἀφαρπάσης με,**

**καί τήν πρώτην καταστολήν ἐπενδύσης με, ὡς ὁ μόνος πολυέλεος.**

*Εσύ που ἀπλωσες για μένα τα ἀχραντά Σου χέρια πάνω στον Σταυρό*

*Για να με αρπάξεις από τα δόντια του ἀγριου θηρίου*

*Και να με ντύσεις την πρωταρχική μου ενδυμασία*

*Γιατί είναι ο μόνος πολυέλεος.*

### **Σχολιασμός**

Και αυτό το δοξαστικό αξιοποιεί την παραβολή του Ασώτου και τονίζει τα πιο σημαντικά σημεία μεταφέροντάς την στο προσωπικό επίπεδο όλων μας, για να γίνει ηθικά διδακτικός και πνευματικά ωφέλιμος:

Παρ' ὅλο ὅτι απομακρυνθήκαμε ἀπό τον Θεό, παρακαλούμε να μην μας εγκαταλείψει ούτε να μας θεωρήσει ἀνάξιους της βασιλείας του.

Αιτία είναι ο Παμπόνηρος εχθρός που μας ξεγέλασε, με ἀποτέλεσμα να μας ξεγυμνώσει και να μας αφαιρέσει ὅλον τον πλούτο, που διαθέτουμε και ἔτσι να σκορπίσουμε ὅλα τα χαρίσματα της ψυχῆς μας. Δεν μας μένει ἄλλο παρά να επιστρέψουμε στην πατρική οἰκία, ὅπως ο Ἄσωτος, και να βγάλουμε ἀπό τα βάθη της ψυχῆς μας μια φωνή: Κάνε μας σαν ἓναν ἀπό τους υπηρέτες σου, γιατί δεν αξίζω να λέγομαι γιος σου.

%uioghjaalkjaaonc%

<https://bit.ly/3JIGvXc>