

29 Φεβρουαρίου 2012

Θαύματα Αγίας Ζώνης (μέρος 11ο)

Θεοτόκος / Θαύματα της Θεοτόκου



67. Με την βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου έμεινε έγκυος

26-6-2003

Στυλίδα



«Αισθάνομαι την ιερά υποχρέωση να σάς αναφέρω τα εξής:

Πριν τρία χρόνια είχα την ευκαιρία να έλθω προσκυνητής στο Άγιον Όρος. Συναντήθηκα έπειτα από 20 χρόνια με τον παιδικό μου φίλο, συμμαθητή και συγχωριανό π. Παΐσιο. Με φιλοξένησε μια εβδομάδα στο κελλί του και μέσα σ' αυτό τον χρόνο με καθοδήγησε πνευματικά. Ανάμεσα στα άλλα δώρα που μου προσέφερε ήταν και μία κορδέλα από την Τιμία Ζώνη της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου με την προτροπή να την δώσω σε όποιον την χρειάζεται. Πράγματι την έδωσα, επιστρέφοντας στην Στυλίδα, σε ένα άτεκνο ζευγάρι που ήταν παντρεμένοι 5-6 χρόνια, με την προτροπή να κάνουν όλα όσα γράφει το εσώκλειστο σημείωμα.

Πράγματι με την βοήθεια της Υπεραγίας Θεοτόκου μας, μετ' ολίγον η Ελένη έμεινε έγκυος και σήμερα που σάς γράφω έχει ένα υγιέστατο αγοράκι. Δεν γνωρίζω αν σάς το ανέφεραν γραπτώς οι ίδιοι οι γονείς, γιαυτό και εγώ με την προτροπή του παπα-Γιώργη (Ι.Μ. Αγίας Παρασκευής, Σπαρτιά Φθιώτιδος) αλλά και του π. Παΐσιου, σάς απευθύνω αυτό το γράμμα και σάς αναφέρω το θαύμα».

Η Παναγία Θεοτόκος μαζί μας.

Ευλογείτε

Στέφανος Μαριδάκης

68. Έμεινε έγκυος με την ευλογία της Τιμίας Ζώνης

17-8-2003

Πάτρα

«Πριν λίγους μήνες ήμουν στην Ιερά Μονή σας, και με το φυλακτό που πήρα, η Παναγία μας έκανε και σε μένα το θαύμα της. Έμεινε έγκυος μετά από πολύ καιρό μία συγγενής μου με την ευλογία της Τιμίας Ζώνης».

Ευχαριστώ

Κων/νος Τζουραμάνης

69. Μέσα της ήδη συνέλαβε νέα ζωή

25-9-2003

Γεωργία

«Εγώ και η Σουσανίκ, η γυναίκα μου, παντρευτήκαμε πριν δύο χρόνια. Το διάστημα δεν είναι πολύ, αλλά εμείς στεναχωρηθήκαμε πολύ, διότι δεν είχαμε παιδί.

Ο δούλος του Θεού Βαχτάνγκ μάς έφερε την κορδέλα της Παναγίας από την Μονή σας και μάς την έδωσε. Η Σουσανίκ φορούσε αδιάλειπτα την κορδέλα, ώσπου πέρασαν 40 μέρες και έμεινε έγκυος· ήδη συνέλαβε νέα ζωή.

Ευχαριστούμε τον ελεήμονα Θεό, την Υπεραγία Θεοτόκο και σάς, διότι η ευλογία των ουρανών έχει δοθεί σε μάς».

Κάχα Τβιλδήανι

70. Η σύζυγός μου κυοφορεί δίδυμα

6-10-2003

Γέρι, Λευκωσία

«Τον περασμένο Ιούνιο σάς ζήτησα να προσεύχεσθε για μένα και την σύζυγό μου για να αποκτήσουμε τέκνα. Τον ίδιο μήνα μάς στείλατε φυλακτό με την Αγία Ζώνη της Παναγίας μας. Η σύζυγός μου, τώρα που σάς γράφω, κυοφορεί δίδυμα και

βρίσκεται στον πέμπτο μήνα της κύησης. Λίγες μέρες μόνο μετά την παραλαβή της ζώνης της Παναγίας μας μάθαμε τα χαρμόσυνα νέα».

Με αγάπη Θεού

Ανδρέας Ματθαίου

71. Κάποιες φορές πίστευα πώς δεν θα έκανα παιδάκι

1-12-2003

Ηράκλειο Κρήτης

«Ονομάζομαι Μυρτώ, είμαι μόλις 23 χρόνων και έχω φτιάξει μία πολύ καλή οικογένεια, που καμαρώνω γι' αυτήν. Είμαι παντρεμένη με τον Χρήστο εδώ και 3,5 χρόνια, και το μόνο που μάς στενοχωρούσε είναι ότι ο Θεός δεν μάς είχε στείλει ακόμα ένα παιδάκι, που τόσο πολύ λαχταρούσαμε. Ποτέ δεν χάσαμε την πίστη μας στους αγίους, αν και κάποιες φορές πιστεύα πώς δεν θα έκανα παιδάκι.

Κάποια μέρα η μητέρα μου πήγε σε ένα μοναστήρι (Μονή Αγκαράθου) και της είπαν για την Αγία Ζώνη. Αφού πραγματικά πίστεψα, επικοινωνήσα μαζί σας για να μου την στείλετε.

Μετά από ένα μήνα πήγα στον γιατρό νομίζοντας ότι πάλι κάποιο πρόβλημα θα υπάρχει. Έκανα λάθος. Ο γιατρός μου είπε: «Είσαι έγκυος. Σε εννιά μήνες θα κρατάς στην αγκαλιά σου το δικό σου μωράκι». Μέχρι την ημέρα εκείνη η ζώνη δεν μου είχε έρθει.

Γυρίζοντας στο σπίτι μου πήγα μπροστά στην Παναγία και την ευχαρίστησα για το δώρο που μου έκανε. Αμέσως μετά έρχεται η μητέρα μου λέγοντάς μου «έχεις γράμμα». Ανοιξα και ήταν η κορδέλα από την Ζώνη της Παναγίας. Δεν πίστευα στα μάτια μου. Πραγματικά πιστεύω πώς το γεγονός δεν ήταν τυχαίο. Ήταν ένα μικρό θαύμα. Αυτό με κάνει να μή χάνω ποτέ την πίστη μου στον Κύριο.

Αυτή την στιγμή κρατώ στα χέρια μου ένα πολύ όμορφο αγοράκι που είναι 2,5 μηνών». Σάς ευχαριστώ.

Με εκτίμηση

Μυρτώ Λυδάκη

72. Από τώρα και έπειτα μόνο ο Θεός

30-1-2004

Ηράκλειο Κρήτης

«Με την επιστολή αυτή θέλουμε να εκφράσουμε την απέραντη ευγνωμοσύνη που νιώθουμε, καθώς και τις ευχαριστίες μας προς την Ιερά Μονή Βατοπαιδίου Αγίου Όρους.

Η θεία Χάρης από την Τιμία και Αγία Ζώνη της Παναγίας, την οποία εσείς έχετε την ευλογία να φυλάσσετε στην Μονή σας, βοήθησε και εμάς να αποκτήσουμε αυτό που πασχίζαμε και ποθούσαμε για πολλά χρόνια, «παιδιά».

Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε εγώ κι ο άντρας μου, όσον αφορά το θέμα της τεκνοποίησης, ήταν πολλές και σοβαρές. Πολλά και τα συναισθήματα και οι καταστάσεις στις οποίες βρεθήκαμε –καί πιο πολύ εγώ σαν γυναίκα. Γιατροί, επεμβάσεις, εξετάσεις, φάρμακα, έξοδα πολλά, ελπίδα και λαχτάρα ατέλειωτες φορές, πόνος, πίκρα, κλάμα, λύπη, στενοχώρια, οργή και θυμό μετά. Πείσμα έπειτα, επιμονή, θάρρος, υπομονή και ξανά ελπίδα. Η επιστήμη όμως συνεχώς αποτύγχανε. Ώσπου κάποιο στενό συγγενικό μου πρόσωπο μου έφερε ένα «ζώσμα» από μία θαυματουργή εικόνα της Παναγίας στον τόπο μας. Και αληθινά ήταν αυτό που μου έλειπε! Αυτό που μου έδωσε ασφάλεια και σιγουριά! Αυτό που τα έκανε όλα διαφορετικά! Και όλα πήγαν καλά! Μετά από δέκα χρόνια έγγαμου βίου αποκτήσαμε το πρώτο μας παιδί, ένα αγοράκι που σήμερα είναι οχτώ χρονών.

Τα χρόνια περνούσαν και για την απόκτηση και άλλου παιδιού αντιμετωπίζαμε πάλι δυσκολίες. Ο γιός μας δεν σταματούσε να μάς επαναλαμβάνει ότι ήθελε «αδελφάκι». Και τούτη η μικρή αγνή επιθυμία, έγινε πάλι για μάς σκοπός. Σκοπός όμως, που δεν ήταν εύκολο να πραγματοποιηθεί! Κάποιος φίλος μας από την Θεσσαλονίκη, μαθαίνοντας το πρόβλημά μας, θέλησε να μάς βοηθήσει. «Θα σου στείλω ζώσμα ευλογημένο και σταυρωμένο πάνω στην ίδια την Τιμία Ζώνη της Παναγίας που φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπαιδίου στο Άγιον Όρος», μου είπε. Κι εγώ το περίμενα και ήξερα ότι όλα θα πάνε καλά. Τί αγαλλίαση και τί χαρά, όταν το φόρεσα! Και όταν ο γιατρός μου είπε: «από τώρα κι έπειτα μόνο ο Θεός», εγώ ήξερα, ήμουν σίγουρη, ότι θα γινόταν αυτό που παρακαλούσαμε.

Και το θαύμα έγινε δεύτερη φορά! Και η χαρά μας ήταν διπλή! Και δεν είναι σχήμα λόγου η λέξη αλλά κυριολεξία. Εφτά χρόνια μετά την γέννηση του γιού μας ήρθαν τα δίδυμα κοριτσάκια μας, που σήμερα είναι δέκα μηνών περίπου. Η χαρά και η ευτυχία του σπιτιού μας είναι μεγάλη και αισθανόμαστε ότι χρωστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη στην Παναγία. Γι' αυτό θα δώσουμε το όνομα «Δέσποινα» στο ένα από τα κοριτσάκια μας. Θεωρούμε ακόμη ότι ένα προσκύνημα από το σύζυγο στο

αγιορείτικο Μοναστήρι του Βατοπαιδίου, καθώς και αυτή η ευχαριστήρια επιστολή, είναι το λιγότερο που θα μπορούσαμε να κάνουμε ως ένδειξη της πίστης και της ευγνωμοσύνης μας».

Με εγκαρδιότητα

Γεώργιος Μαλλιωτάκης

Καλλιόπη Δακουμετζάκη

73. Αξιώθηκα να κρατήσω τα παιδιά μου

15-2-2004

Λεμεσός

«Πληροφορήθηκα από τον εξάδελφό μου μοναχό Α. ότι δημιουργείτε αρχείο για τα θαύματα της Παναγίας.

Είχα την Χάρη και την ευλογία του Θεού και της Παναγίας να ευτυχίσω ν' αποκτήσω τρία παιδιά. Πριν τα αποκτήσω είχα δύο αποβολές. Στην εγκυμοσύνη του πρώτου μου παιδιού φόρεσα την ζώνη από το μοναστήρι της Παναγίας της Μαλεβή και η Χάρη της με αξίωσε να πάρω στην αγκαλιά μου το πρώτο μου παιδί.

Στα δύο άλλα παιδιά, μόλις έμαθα ότι ήμουν έγκυος, φόρεσα την κορδέλα από την Ζώνη της Παναγίας που μάς έστειλε ο εξάδελφός μου, και παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζα πάντα κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης, αξιώθηκα να κρατήσω τα παιδιά μου.

Ευχαριστούμε για τις παρακλήσεις που κάνατε στην Παναγία μας και σάς παρακαλώ πολύ να μάς θυμάστε στις προσευχές σας».

Με την ευχή σας

Παρθενόπη και Σάββας

πηγή: Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Θαύματα Αγίας Ζώνης, Έκδοση Β' επαυξημένη, Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, Άγιον Όρος 2008.

<http://bit.ly/130mqoA>