

15 Μαρτίου 2021

Όσιος Πορφύριος, Έδιωξε την καρκινοπαθή και την εγχείρισε καθ' οδόν!

[Ορθοδοξία](#) / [Θαυμαστές Διηγήσεις](#)





Όσιος Πορφύριος (1906-1991).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Μαρτυρία κυρίας Χ.Κ. Αθήνα

[...]

Λίγα χρόνια αργότερα μου παρουσιάστηκε κακοήθης καρκίνος του ενδομητρίου. Ο Πνευματικός μου με έστειλε στον Άγιο Πορφύριο.

Μετά από κάποιες επισκέψεις δεν είχα καταφέρει να τον ρωτήσω αν θα έπρεπε να χειρουργηθώ ή όχι.

Ήταν άρρωστος και δεν μου επιτρέπανε να του μιλήσω. Μόνο με σταύρωνε και έφευγα. Μία ημέρα πήγα αποφασισμένη να του μιλήσω.

Καθώς τον πλησίαζα με φώναξε:

- Φύγε, φύγε εσύ...

Έφυγα καταφρονημένη και πολύ στεναχωρημένη.

Όταν έφτασα στην Εθνική Οδό, ένιωσα χαμηλά, κάτω από την κοιλιά μου, ένα γλυκό πόνο. Κατάλαβα τρεις μαχαιριές να με κόβουνε, χωρίς να πονάω ιδιαίτερα και χωρίς να αντιδράσω καθόλου.

Σκέφτηκα: «Ωχ Θεέ μου! τι είναι πάλι αυτό»; και αμέσως ένιωσα παρηγοριά και χαρά.

Παρκάρισα το αυτοκίνητο στην πιλοτή και, καθώς έμπαινα στο σπίτι μου, σαν να άνοιξε το μυαλό μου και η σκέψη μου και κατάλαβα ότι είχα χειρουργηθεί κατ' οδόν.

Ξαφνικά μου ήρθαν πολλά και ανεξέλεγκτα δάκρυα. Κάτι απροσδιόριστο μου συνέβαινε.

Προσπάθησα να του τηλεφωνήσω, για να τον ευχαριστήσω αλλά δεν τα κατάφερα.

Πήγα στην τουαλέτα και έβγαλα δύο μικρά κομμάτια σαν συκώτια. Η αιμορραγία είχε σταματήσει εντελώς.

Την άλλη μέρα πρωί-πρωί που πήγα στον γιατρό μου, έμαθα την χαρμόσυνη είδηση.

Ο καρκίνος είχε εξαφανιστεί!

Απόσπασμα από το βιβλίο ο «Όσιος Πορφύριος ο Προφήτης, Μαρτυρίες», έκδοση Αγιοπαυλίτικο Ιερός Κελλί Αγίων Θεοδώρων, Άγιον Όρος, τόμος α'.

<https://bit.ly/2Q6gHh1>