

20 Απριλίου 2021

Όσιος Ιάκωβος, Πόσοι νόμοι της φύσης ανατράπηκαν σε ένα περιστατικό;

Ορθοδοξία / Θαυμαστές Διηγήσεις



Ο όσιος Ιάκωβος (1920-1991) με την εικόνα του οσίου Δαβίδ του Γέροντα †1589.

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

[Μαρτυρία Πρωτοπρεσβυτέρου Ιωάννου Μάρκου, εφημερίου Αγίου Ιωάννου Θεολόγου, Μαντουδίου Ευβοίας]:

Ένα περιστατικό που αξίζει να το πούμε, είναι αυτό.

Μια χρονιά είχε κάνει μεγάλη κακοκαιρία, την ημέρα εκείνη που επρόκειτο έρθει ο Όσιος Δαβίδ, να φέρει ο Γέροντας τα ιερά λείψανα του Οσίου στο χωριό μας και το ποτάμι είχε κατεβάσει.

Και όλοι πιστέψαμε ότι δεν πρόκειται να περάσει ο Γέροντας με το ζώο μέσα από το ποτάμι, γιατί περνούσε μέσα από το ποτάμι, για να διασχίσει όλη αυτή την απόσταση των είκοσι χιλιομέτρων, για να έρθει στο χωριό.

Επιπλέον οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να βγουν, ούτε τα παιδιά, ούτε ο κόσμος, να φύγει από το χωριό για να πάει όπως άλλες φορές και να υποδεχτεί τον Γέροντα Ιάκωβο με τα ιερά λείψανα του Οσίου Δαβίδ.

Είχαμε μείνει όλοι στο χωριό και περιμέναμε το βράδυ πριν από τον Εσπερινό, που σταμάτησε η βροχή, μήπως και τυχόν ο Γέροντας έρθει και φέρει τα ιερά λείψανα.

Πράγματι, πριν από την ώρα που χτυπούσε η καμπάνα, βλέπουμε από μακριά να έρχεται ο Γέροντας με τα ιερά λείψανα με το ζώο.

Τρέξαμε κοντά του και όλοι μας μαζί και ένας ιερέυς που είχαμε από ένα διπλανό χωριό που ερχόταν και εξυπηρετούσε το χωριό μας, παραξενευτήκαμε.

Πώς ήρθε ο Γέροντας με τέτοια κακοκαιρία;

Και όπως τον ρωτήσαμε μας εξήγησε. Το θεωρούσε απλό και το βίωνε ο Γέροντας.

- Πώς πέρασες Γέροντα μέσα από το ποτάμι με τόσο νερό;

- Έκανα, λέει, το σταυρό μου, είπα στο Γέροντα Δαβίδ, τον Όσιο Δαβίδ: «Γέροντα πρέπει να πάμε. Πρέπει να βρεις τρόπο να περάσουμε το ποτάμι να πάμε, γιατί ο κόσμος θα μας περιμένει. Έβαλα το ζώο και περάσαμε».

Τώρα ποιος τρόπος ήταν αυτός που πέρασε μέσα από το ποτάμι, κανείς δεν μπορεί να το ερμηνεύσει.

Και το μεγαλύτερο θαύμα ήτανε, ότι, όταν ο Γέροντας και σταμάτησε και έδεσε το ζώο έξω από τον ναό, ήταν στεγνός.

Ήταν στεγνή και η λειψανοθήκη με τα ιερά λείψανα και το ταγαράκι που είχε τα ιερά του άμφια.

Και απορούσαμε όλοι και ρωτούσαμε:

- Γέροντα πώς έφτασες έτσι;

Λέει:

- Παιδιά μου εγώ δεν έχω κανένα να με προστατεύσει. Είπα στον Γέροντα ότι πρέπει να πάμε να λειτουργήσουμε. Εγώ δεν έχω άλλα άμφια. Εκεί που θα πάω πώς θα λειτουργήσω; Άλλα ρούχα να αλλάξω δεν έχω. Όταν είμαι μούσκεμα τι θα γίνει; Πρέπει να με προστατεύσεις. Και παρακάλαγα και το Θεό, όπως προστάτευσε τους Ισραηλίτες μες στην έρημο, να βοηθήσει και εμένα.

Και πραγματικά ήταν ολόστεγνος ο Γέροντας Ιάκωβος όταν ήρθε.

Από το βιβλίο, ο «Όσιος Ιάκωβος (Τσαλίκης), Ένας σύγχρονος άγιος, Ηγούμενος της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος», έκδοση των Πατέρων της Ιεράς Μονής Οσίου Δαυίδ του Γέροντος, Λίμνη Ευβοίας, 2018.

<https://bit.ly/3amujw0>