

25 Απριλίου 2021

Ωσαννά! Ευλογημένος ο ερχόμενος»

Ορθοδοξία / Θεολογία

(†) Μητροπολίτης Πισιδίας Σωτήριος Τράμπας



Στη Θεία Λειτουργία, από την αρχή με το «Εύλογημένη ή Βασιλεία τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος...»μέχρι το τέλος, με το «Εἰη τό ὄνομα Κυρίου εὐλογημένον...»εἶναι έντονο το στοιχείο της

δοξολογίας προς τον Τριαδικόν Θεόν, όπως βέβαια και σε ολόκληρη την ορθόδοξη λατρεία. Στο μέσον της Ευχής της Αναφοράς, ψάλλεται ο υπέροχος επινίκιος ύμνος, ο οποίος συγκροτείται από δύο ύμνους. Ο πρώτος, καθώς στη θεία Λειτουργία συμμετέχουν και οι Άγιοι Άγγελοι, είναι ο ύμνος, που άκουσε ο Προφήτης Ησαΐας να ψάλλουν στον ουρανό οι Άγγελοι: «Άγιος, άγιος, άγιος Κύριος Σαβαώθ, πλήρης ό ούρανός καί ή γῆ τῆς δόξης σου» (βλ. Ησαΐα 6,3)• και ο δεύτερος είναι ο ύμνος που έψαλλαν τα παιδιά, καθώς υποδέχονταν τον Κύριο στα Ιεροσόλυμα «ώσαννά, εύλογημένος ό έρχόμενος έν όνόματι Κυρίου» (Ιωάν. 12,13), όπως ακούσαμε στο σημερινό Ευαγγέλιο.

Άγγελοι και άνθρωποι υμνούν και δοξολογούν τον Θεόν, και όχι μόνον. Στο Ψαλτήριον βλέπουμε τον Ψαλμωδό να προτρέπει ολόκληρη την δημιουργία να αινέσει και δοξολογήσει τον Κύριον: «Αίνεΐτε τόν Κύριον ήλιος καί σελήνη, αίνεΐτε Αύτόν όλα τά άστρα καί τό φώς» (Ψαλμ. 148, 3). «Αίνεΐτε τόν Κύριον ...τά ύψηλά όρη καί τά βουνά, τά καρποφόρα δένδρα καί οί κέδροι• τά θηρία καί όλα τά ζώα• τά έρπετά καί τά πετεινά πού μέ τά πτερά τους διασχίζουν τούς ούρανούς» (στίχ. 9-10). Και στον Ψαλμό 102 [103] ο Ψαλμωδός προτρέπει την ψυχή του: «Εύλόγει, η ψυχή μου, τόν Κύριον καί μή λησμονεΐς καμμία άπ' όλες τίς εύεργεσίες πού σοϋ χάρισε» (στίχ. 2). Και στον Ψαλμό 103 [104]: «Άς είναι ή δόξα του Κυρίου αΐώνια (στίχ.31). Θα ψάλλω, όσο ζω, ύμνους δοξολογίας στόν Κύριο»! (στίχ. 33).



Η ψυχική διάθεση του ανθρώπου, να υμνεί και δοξολογεί τον Δημιουργό του, είναι η φυσική κατάσταση ενός φυσιολογικού ανθρώπου. Ο Θεός χάρισε στον άνθρωπο την ύπαρξη και ζωή• του εξασφαλίζει όλες τις κατάλληλες συνθήκες για τη διαβίωσή του• ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο, ως το τελειότερο δημιούργημά Του, με σώμα και αθάνατη ψυχή με όλες τις προϋποθέσεις για να γίνει όμοιος με τον Θεό και να ζει αιώνια μαζί Του στη χαρά της βασιλείας Του. Ως επιστέγασμα δε, της αγάπης Του, ο ίδιος ο Υιός του Θεού ήρθε στη γη, και με τη θέλησή Του υπέστη τα φρικτά Πάθη και τον θάνατο πάνω στο Σταυρό, για να σώσει τον άνθρωπο!

Πώς, λοιπόν είναι δυνατόν ο νοήμων άνθρωπος, και μάλιστα ο ιδιαίτερα ευεργετημένος από τον Θεό Ορθόδοξος χριστιανός, να μη δοξάζει το Θεό! Γι' αυτό, όπως στην κοινή λατρεία, μέσα στο ναό, κυριαρχεί το δοξολογικό στοιχείο,

έτσι και στις ιδιαίτερες προσευχές του ο Ορθόδοξος πιστός αρχίζει και τελειώνει δοξάζοντας τον Θεό. Και όχι μόνον στις ωρισμένες ώρες της προσευχής του, αλλά και σε άλλες στιγμές, κατά τη διάρκεια της ημέρας δοξάζει τον Κύριο, «έν παντί καιρῷ και πάση ὥρᾱ», ἔστω με δυό λέξεις: «Δόξα σοι ὁ Θεός».

Ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης συμβούλευε:

«Το «δόξα σοι ο Θεός» να μη λείπει ποτέ από τα χείλη σας. Εγώ, όταν πονάω, το «δόξα σοι ο Θεός» έχω για χάπι του πόνου• τίποτε άλλο δεν με πιάνει. Το «δόξα σοι ο Θεός» είναι ανώτερο και από το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Αν θέλεις να ζεις ζωή παραδεισένια από αυτήν την ζωή, δες κι εσύ τις ευεργεσίες και τις πλούσιες δωρεές που σου δίνει ο Θεός και άρχισε το «δόξα σοι ο Θεός». Να δοξάζετε τον Θεό. Όταν ο άνθρωπος λέει «δόξα σοι ο Θεός», βοηθάει ο Θεός, γιατί η ευγνωμοσύνη με το ταπεινό φρόνημα και με τον φιλότιμο αγώνα τραβάει συνέχεια ουράνιες δυνάμεις και ευλογίες θεϊκές».

Και ο Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος ἔλεγε: Δόξα στο Θεό για όλα. Δεν θα παύσω ποτέ να λέγω αυτές τις λέξεις σε όλα όσα μου συμβαίνουν. Ας ευχαριστούμε τον Θεό για όλα, ας δοξάζουμε Αυτόν για όλα. Να κάνουμε τα πάντα προς δόξαν Θεού. Για όσα μεν ἔλαβες, ευχαρίστησε τον Θεό. Για όσα δε, δεν τα έχεις λάβει μέχρι το τέλος, δόξαζέ Τον.

Και όπως γνωρίζουμε, τα τελευταία λόγια του Αγίου Χρυσοστόμου στον τόπο της εξορίας του ήταν: «Δόξα τῷ Θεῷ, πάντων ἔνεκεν».

Ίσως κάποιος διερωτηθεί: Και στις αδικίες, αρρώστιες και άλλες ταλαιπωρίες να λέμε «Δόξα σοι ο Θεός»; Είναι αυτό λογικό! Την απάντηση μας τη δίνει ο Ιώβ. Υπάρχει άλλος που υπέφερε περισσότερο από τον πολύαθλο Ιώβ; Ο Ιώβ, ἔχασε ὅλη την περιουσία του• το σπίτι των παιδιών του ἔπεσε ξαφνικά επάνω τους και τα σκότωσε ὅλα• ο ίδιος φτωχός πια και ἄστεγος, προσεβλήθη από βασανιστική αρρώστια και ζούσε ἔξω από την πόλη• η δε γυναίκα του, στην απελπισία της, τον προέτρεπε να βλασφημήσει τον Θεό και να πεθάνει! Ο Ιώβ ὅμως ξέσπασε σε δοξολογία στον Θεό. «Ὁ Θεός μου τά ἔδωσε, ὁ Θεός μου τά ἀφαίρεσε, ἄς εἶναι τό ὄνομά Του εὐλογημένον!». Μετά τη δοξολογία αυτή του Ιώβ, ο Θεός του ανταπέδωσε πολλαπλάσιες ευλογίες, υγεία, πλούτη, κοπάδια, και γιους και θυγατέρες!

Αγαπητοί μου αδελφοί και αδελφές, από την πείρα της ζωής καταφαίνεται ότι μόνον όταν δοξάζουμε τον Θεό για όλα, ευχάριστα και δυσάρεστα, όλα τα προβλήματα μοιάζουν λιγότερο βασανιστικά, διότι έχουμε την βεβαιότητα ότι ο Κύριος θα απαντήσει στα προβλήματά μας και θα δώσει λύση. Να δοξάζουμε, λοιπόν τον Θεό με χαρά και διάθεση ευχαριστίας, και καθημερινά, να λέμε το «Δόξα σοι ὁ Θεός», ακόμα και στα πλέον μικρά έργα μας.

Ιδιαίτερα σήμερα, τη μεγάλη αυτή μέρα της εορτής των Βαΐων, κρατώντας όλοι μας τα «βαΐα», τους κλάδους των δένδρων, ας δοξολογήσουμε μαζί με τα αθώα εκείνα παιδιά της Ιερουσαλήμ τον Κύριό μας, καθώς πορεύεται να θυσιαστεί για μας στο Γολγοθά και είτε να αξιωθούμε να Τον δοξολογήσουμε και την ημέρα της Ανάστασής Του. Αμήν.

<https://bit.ly/3tTWz0s>